

# KERKENNIEUWSDELLEN

49e jaargang nr. 1 zaterdag 20 januari 2018

## Intermezzo.

Wat het kerkelijk jaar betreft zitten we tussen twee grote feesten in. Kerstmis en Pasen. Er is even tijd voor een rustig moment. Er is tijd om te mijmeren. Terugblikken op wat was, vooruitzien op wat komen gaat. In de tussentijd kan er van alles gebeuren. Al mijmerend bleef ik hangen bij de drie koningen. De drie koningen kwamen bij het pasgeboren kind op bezoek. Zij kwamen met goud, wierook en mirre. Geschenken om het leven goed te maken.

Hebben wij ook geschenken die we kunnen aanbieden. Geschenken die het leven mooier maken. Wat zijn onze geschenken voor het nieuwe jaar? Wat willen wij geven aan de mensen om ons heen, wat willen wij ontvangen?

Vrede aan al die mensen die in oorlogsgebieden wonen. Vrede, wanneer die in ons zelf begint, kan hij uitstralen naar de wereld om ons heen. Tevredenheid over alles wat wij bezitten, wij hebben zoveel. Kunnen we delen? Als we kunnen delen, ontvangen we ook iets terug, blijdschap wanneer we zien hoe mensen om ons heen het iets beter krijgen.

Het volgende geschenk wat wij mogen uitdelen is dankbaarheid, wanneer we dankbaar kunnen zijn met al die kleine dingen om ons heen, kunnen we de wereld veranderen.

Iedere dag kunnen we afsluiten door te mijmeren over datgene wat ons deze dag blij maakte, waar we dankbaar voor mogen zijn. Een geschenk aan onszelf.

*Anja van de Haar*



# HEILIGE BLASIUS



## ZONDAG 21 JANUARI 3e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.00 uur Kleuterkerk  
9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkor  
Pastor Z. Nowara  
11.00 uur Oec. Viering  
Pastor C. Roetgerink/ Ds. C. Bergström

## WOENSDAG 24 JANUARI

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor Z. Nowara

## ZONDAG 28 JANUARI 4e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkor  
Pastor G. Geurts

## WOENSDAG 31 JANUARI

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor M. Oortman

## DONDERDAG 1 FEBRUARI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZATERDAG 3 FEBRUARI

**900 JAAR H. BLASIUS**  
19.00 uur Eucharistieviering  
met Kinderwoorddienst  
m.m.v. het dames- en herenkor  
en het koor Catu  
Kardinaal W. Eijk / Pastoresteam  
Er is een 2e collecte voor de onkosten  
van het jubileumjaar Blasius 900 jaar

## WOENSDAG 7 FEBRUARI

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor Z. Nowara

## ZONDAG 11 FEBRUARI

### 6e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkor  
Pastor R. v.d. Vegt

## WOENSDAG 14 FEBRUARI

### ASWOENSDAG

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor T. Escher

## DONDERDAG 15 FEBRUARI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## LECTOREN EN LECTRICES

21 jan. 9.30 uur A. Strikker  
28 jan. 9.30 uur G. Dijkman  
3 febr. 19.00 uur H. Spekreyse  
11 febr. 9.30 uur S. Linderman  
14 febr. 18.30 uur W. Velthuis

## VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur  
Oecumenisch Avondgebed afwisselend  
in de Oude en Nieuwe Blasius.

# PROTESTANTSE GEMEENTE



## Zondag 21 januari 2018

11.00 uur Nieuwe Blasius  
Oppas: Anje Gnodde  
Nevendienst: Rinske Gerritjans

## Donderdag 25 januari

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## Zondag 28 januari 2018

10.00: ds O. Mulder, Almelo  
Oppas: Florine Scheiberlich  
Nevendienst: Mariska van der Sluijs

## Zondag 4 februari

10.00: ds Bergström  
Oppas: Judith van der Meer  
Nevendienst: Ada Bruynes

## Donderdag 8 februari

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## Zondag 11 februari

10.00 uur: ds O. Mulder, Almelo  
Oppas: Janna Huitink en Marike Vehof  
Nevendienst: Erica Bakker



# 3 KONINGEN KAPEL



## Zondag 21 januari

Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mw. M. Rikmenspoel

## Vrijdag 26 januari

Viering 15.00 uur  
Ds. Bergström

## Zondag 28 januari

Eucharistieviering 10.15 uur  
Pastor T. Escher

## Vrijdag 2 februari

Viering 15.00 uur

## Zondag 4 februari

Woord- en Gebed 10.15  
Dameskoor Enter  
Dhr. E. van Gooswilligen

## Vrijdag 9 februari

Viering 15.00 uur

## Zondag 11 februari

Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor M. v.d. Linden

## Vrijdag 16 februari

Viering 15.00 uur



# SPELREGELS

## Laat je horen en doe mee!

We zijn een nieuw jaar begonnen en hebben elkaar van harte het beste toegewenst: gezondheid, geluk en bovenal zegen en vertrouwen. 2018 is kerkelijk een jaar dat in het teken zal staan van jongeren. Paus Franciscus heeft in een brief alle jongeren aangespoord 'erop uit te trekken' zoals Abraham dat deed.

Het zijn woorden die ons allemaal aangaan: 'te luisteren naar de Stem van God die in de harten van mensen weerklinkt door de bries van de Heilige Geest'.

Wees niet bang en durf mee te bouwen aan een betere wereld, waarin grote stromen van mensen veiligheid zoeken. Maar ook mensen die nog in hun eigen thuisland zoeken naar humane levenswijzen. Hoe kunnen we er voor deze medemensen zijn?

Hoe verhouden we ons tot de samenleving waarin steeds minder mensen vertrouwd zijn met de Christelijke wortels daarvan? Naastenliefde zoals die geïnspireerd wordt door de Heer zelf geeft ons een opdracht om zelfbewuster vanuit ons geloof te handelen en te getuigen.

Veel daden van liefde hebben hun oorsprong in het voorbeeld van Jezus, ook al noemen we dat als vanzelfsprekend en 'zo ben ik nu eenmaal'. We mogen dat meer verbinden met Jezus.

Namens het pastoraal team, Zalig Nieuwjaar!

*Carla Roetgerink, pastoraal werkster.*



## Oecumenische viering voor Gebed voor de Eenheid

Op zondagmorgen 21 januari om 11 uur in de Nieuwe Blasius, willen we weer samen bidden voor Eenheid tussen Christenen in Delden, in Twente en in de wereld. Samen bidden in wereldverband verbindt ons met elkaar. De teksten voor deze dienst worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar door de kerken uit het Caribisch gebied.

Het thema is: "RECHT DOOR ZEE".

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door de zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een danklied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. In dit lied wordt de kracht van Gods rechterhand bezongen. Het was Gods rechterhand die Israël bevrijdde na de slavernij. Niemand hield voor mogelijk dat de zee zou splijten, maar God schakelde de vijand uit want het was genoeg geweest.

Het koor Cantu zal ons in deze viering begeleiden met zang en Pastor Carin Roetgerink en dominee Cees Bergström zullen voorgaan in deze viering. Deze viering is de start van een week lang bidden voor de Eenheid.

De viering is ook via de kerkradio en via de computer rechtstreeks te beluisteren.

We hopen dat u met ons mee wilt bidden om toch samen te proberen iets meer Vrede en Eenheid te krijgen in deze onrustige wereld. We hopen u op zondag 21 januari te ontmoeten.

*Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken*

## SPREEKWOORDEN EN SPREUKEN

### Ja en amen zeggen .....(1)

Spreekwoorden, spreuken en zegswijzen weerspiegelen de mentaliteit van een volk. In alle tijden hebben korte, kernachtige uitdrukkingen ons geboeid. Een ieder van ons kent er wel een aantal. Bijzonder is het ook dat nog vele uitdrukkingen een Bijbelse / godsdienstige achtergrond hebben.

Om die reden willen wij via ons eigen Kerkennieuws Delden een aantal hiervan voor het voetlicht brengen en proberen te verklaren, waaraan ze ten grondslag liggen. Als 'opvallertje' in ons Deldens kerkenblad, onder de titel: Ja en amen zeggen = alles maar goed vinden wat een ander gezegd heeft, er zonder een eigen oordeel mee instemmen.

Amen is een Hebreeuws woord = zo is het waarlijk. De uitdrukking is Bijbels: 'Want zo vele beloften God als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons!' (2 Korintiërs 1:20).

En nog een korte: uw ja zij ja, uw neen zij neen ...men moet kunnen vertrouwen op hetgeen iemand beloofd heeft. Bijbels gezegde, naar 2 Korintiërs 1 : 17, waar Paulus van zichzelf getuigt, dat zijn woord niet tegelijk ja en neen is, al heeft hij ook beloofd om naar Korinthe te komen en al moet hij dan ook zijn bezoek uitstellen.

Tenslotte: en nu nog eens op rijm: 'Uw ja zij ja, uw neen zij neen, zo acht en mint u iedereen .....

*(wordt vervolgd, Johan Beumer)*



## HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor  
06 – 20453713 Profiel Liturgie  
mjaortman@kpnmail.nl  
Op maandag niet bereikbaar

Z.P. Nowara Parochievicaris  
06 – 22469220 Profiel Liturgie  
z.nowara@gmail.com

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal  
werker  
06 – 13609293 Profiel Catechese  
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker i.o.  
06 – 25091377 Profiel Diaconie  
Carin.timmerman@gmail.com

Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker  
06 22469405 Profiel Catechese  
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker  
06 – 21483512 Profiel Catechese  
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker Profiel  
diaconie. 06 14406955

### Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend  
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,  
als geen van de pastores op eigen nummer  
bereikbaar is, bellen met het mobiele  
nummer: 06 23 25 44 88.  
Dit nummer is niet voor het melden  
van uitvaarten.

### Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank  
NL24RABO0313302057  
Postrekening Lokatieraad  
NL08INGB0000967063  
Kerkebalans Rabobank:  
NL38RABO0313307431

### VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

### ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-  
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.  
delden@heiligegeestparochie.nl

### Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck  
Langestraat 78  
7491 AJ Delden  
Geopend maandag t/m woensdag  
van 08.30 tot 15.30 uur  
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur  
Telefoonnummer 074 – 3492212  
contact@pastoraalteam.nl

### WEBSITE

[www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:  
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige  
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**  
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur  
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

### Parochie de Goede Herder:

Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur  
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur  
Woensdagmorgen om 09.00 uur  
Donderdagavond om 18.30 uur  
Vrijdagmorgen om 09.00 uur  
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

### Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur  
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur  
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur  
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

### EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.  
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team  
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de  
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan  
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand  
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de H. Antonius van Padua-  
kerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1  
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-  
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-  
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

### IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Leny Heijnen - 11dec. - 95 jaar - Deldenerstr. Hgl. - w.v. F. Vierhout  
Willemien Bruins - 21 dec. - 90 jaar - Zuidwal 4 - w.v. H. Schintz  
Bennie Bos - 23dec. - 80 jaar - Stadshagen 236 - e.v. R. Averdijk  
Johan Nijenhuis - 31 dec. - 80 jaar - Elisabeth - w.v. W. Walravens  
Ria Kieboom - 1 jan. - 85 jaar - Deldenerstr. Goor - w.v. W. Ruepert

### Kind laten dopen?

Doopzondag 13 mei 2018  
Vorbereidingsavonden:  
Donderdag 12 april in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.  
Donderdag 19 april in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.  
Tijdstip 20.00 uur. Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Del-  
den.

### ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven  
aan het secretariaat. Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.  
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee geno-  
men worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

### VAN DE LOCATIERAAD /PASTORAATGROEP

#### Kerkhof weer mooi verlicht met de Kerstdagen

Een groepje vrijwilligers heeft zoals inmiddels traditie is op Kerstmiddag zo'n vier-  
honderd 'lantaarns' met kaarsen langs de paden op ons kerkhof gezet en een aantal  
tussen de graven.

Bij het donker worden was het sfeereffect al meteen te zien. Na de vieringen gingen  
vele kerkgangers nog even langs het kerkhof om naast het bezoeken van hun dierbare  
overledenen te genieten van de bijzondere verlichting. Ook tijdens Allerzielen verlich-

ten mensen op deze wijze de graven van hun dierbaren. Tradities om te koesteren. In de loop van de jaren zijn een redelijk aantal 'lantaarns' stuk gegaan en we willen deze graag weer aanvullen. Wellicht zijn er mensen die ons hierbij financieel willen ondersteunen.

Elke bijdrage is welkom (bankrekeningnummer NL 24 RABO 0313 3020 57 ten name van Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden).

### Kindje wiegen 26.12.2017



### Driekoningenviering

Op zaterdag 6 januari 2018 vond er 's avonds een kinderviering plaats. Het was een gezellige en inspirerende viering.

Deze vieringen zijn speciaal voor kinderen van de basisschool bedoeld. Dus, voor een volgende viering ben je bij deze al vast uitgenodigd. Datum en tijd worden via dit blad, het blad 'Geestig' en de 'nieuwsbrieven' (email) van de scholen bekend gemaakt.



### Kerkbalans 2018

De geloofsgemeenschap H. Blasius in Delden wil een christelijke geloofsgemeenschap van gelovigen zijn, staand in de katholieke traditie, met een open houding naar de stad om ons heen en de snel veranderende wereld waarin wij leven. In onze geloofsgemeenschap zijn veel vrijwilligers actief op het gebied van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Veel werkzaamheden rond, in en aan ons kerkgebouw gebeuren door vrijwilligers.

Door middel van de Actie Kerkbalans wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de financiële kant van het kerk zijn. Kerken krijgen geen subsidies. Ze moeten zich volledig zelf bedruipen.

Het onderhouden van ons mooie kerkgebouw, de pastorie, pastorietuin en het kerkhof kost veel geld en komt geheel voor eigen rekening. Voeg daarbij de energiekosten, salarissen, kosten erediensten, materiaalkosten, en specialistisch onderhoud, dan praten we toch over aanzienlijke bedragen.

Natuurlijk hebben we inkomsten via collectes, misintenties, uitvaarten, huwelijken, dopen, grafrechten en giften. Echter, deze inkomsten zijn variabel, zijn dus onzeker.

Onze belangrijkste en meest vaste bijdragen komen, via de Actie Kerkbalans, van onze parochianen!

Vandaar onze oproep uw vaste bijdrage op zijn minst te handhaven, en waar mogelijk een beetje te verhogen. Onze geloofsgemeenschap H. Blasius in Delden is dat alleszins waard.

Laten we samen de geloofsgemeenschap sterk en in stand houden.

Vanaf 22 januari 2018 gaan onze contactpersonen op pad om

de envelop van de kerkbalans te bezorgen bij alle bij ons ingeschreven adressen. De envelop bevat de brief van de voorzitter van de locatieraad, indien van toepassing "Inschrijfformulier kerkbijdrage" en een folder van de H. Geestparochie.

De brief is toegespitst op uw manier van bijdragen.

Is op uw envelop vermeld "Dit is ook uw antwoordenvolp", dan wordt de envelop weer opgehaald. Om uw contactpersoon de moeite van het ophalen te besparen en wellicht het voor een tweede keer langs moeten komen wanneer u niet thuis zou zijn, vragen wij u het Inschrijfformulier kerkbijdrage in te vullen en uw naam zichtbaar in genoemde antwoordenvolp te doen en bij uw contactpersoon in de brievenbus te doen. De naam van de contactpersoon staat in de brief of op de envelop. Antwoordenvolpen die niet zijn ingeleverd worden eind januari/begin februari 2018 bij u opgehaald.

Wij gaan er van uit dat iedereen meedoet en hopen op een goed resultaat, zodat wij positief en vol goede moed het nieuwe jaar in kunnen gaan.

Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?

Giften aan onze geloofsgemeenschap zijn aftrekbaar voor de belastingen. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften geldt een drempel.

### Gewone giften

Gewone giften zijn aftrekbaar mits het totaal van uw giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBI erkende doelen) hoger is dan 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, is fiscaal aftrekbaar.

### Periodieke giften

Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig (dus zonder drempel) af te trekken indien u deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar tenminste 1 x per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard.

Sinds 2014 is hiervoor geen notarisakte meer nodig. Het invullen van een eenvoudig formulier van de Belastingdienst is voldoende. Dit formulier kunt u zelf downloaden van de website van de belastingdienst: [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl). Op deze site gaat u via de zoekfunctie naar 'periodieke giften in geld' en hier vindt u het te downloaden formulier onder de kop 'Overeenkomst periodieke giften'.

U kunt eventueel ook dit formulier afhalen bij ons secretariaat.

Als u dit formulier hebt ingevuld moet u beide exemplaren inleveren bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap Delden, Langestraat 78, 7491 AJ Delden of op dit adres in de brievenbus doen. De administrateur van de geloofsgemeenschap zorgt voor de invulling van vragen (o.a. het RSIN/fiscaal nummer) en ondertekening van de overeenkomsten door de vicevoorzitter van het bestuur van de parochie.

Hierna krijgt u het volledig ingevuld en ondertekend exemplaar voor de schenker retour.

Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van giften: [www.belastingdienst.nl/giften/](http://www.belastingdienst.nl/giften/)

### Openstelling RK Kerk dankzij onze suppoosten.

Daar is ie dan toch nog: de terugblik op het achter ons liggende seizoen. Een grillig seizoen mede veroorzaakt door het vaak onvoorspelbare weer. Toch wisten velen de gang naar onze kerk weer te vinden en hoewel het er een paar minder waren dan vorig jaar, 1341 tegen 1388, mogen we met zijn allen trots zijn op dit resultaat.

Wat viel ons dit jaar zoal op? Allereerst was daar de forse toename van het aantal buitenlandse gasten die onze kerk bezochten. Niet alleen verdubbelde het aantal Duitsers maar waren het vooral veel gasten uit het con-





ferentieoord 'De Kroeze Danne' die bij ons binnenkwamen. Degenen die een uitgewerkte lijst willen ontvangen met het precieze aantal bezoekers per land en provincie moeten dit even kenbaar maken aan de koster (karelgerritsjans@gmail.com)

Wat viel er verder op? De eerste bezoeker dit jaar was degene die zich ontzettend heeft ingespannen om de Vakbondsvaandels, die nu achter in onze kerk hangen, een permanente plaats te geven. Het plaatsen in onze kerk noemde hij "een geweldige oplossing". En dat is het zeker. Het alternatief was geweest om ze naar Museum de Twentse Welle in Enschede te brengen en dan waren ze verloren voor onze gemeenschap. Vakbond en kerk. Ze horen bij elkaar! Denk maar aan Alphons Ariëns. En altijd vertelt men weer dat de kerk er goed onderhouden uitziet en complimenteert men de vrijwilligers die dit alles mogelijk maken.

Bijzonder was verder dat zich iemand in de kerk meldde die een complete studie had gemaakt van de kunstenaar Hendrik Kocken die leefde van 1882 -1955. Hij wilde de ramen wel eens in het echt zien. Het was ons bekend dat Kocken enkele gebrandschilderde ramen voor onze kerk heeft gemaakt. Naar nu blijkt zijn dat er toch echt meer dan we dachten. Een vluchtig bezoek aan het internet leert dat deze Kocken een heel uitgebreid oeuvre op zijn naam heeft staan, waar zoals gezegd er veel van in onze kerk zijn terug te vinden. Hier moet nader op worden gestudeerd.

Ook zijn we voor volgend jaar weer op zoek naar vrijwilligers om de kerk open te houden voor belangstellenden. Misschien iets voor u???

Neem rustig contact op met ondergetekenden,

Karel Gerritjans  
Paul Gerritjans



**3 februari 2018 feestdag  
Heilige Blasius  
Uitnodiging  
Heilige Blasius Delden 1118 –  
2018**

Voor de geloofsgemeenschap Heilige Blasius is 2018 een jubileumjaar. Zij viert 900 jaar Heilige Blasius in Delden.

Met de eucharistieviering op zaterdag 3 februari 2018, de kerkelijke feestdag van de Heilige Blasius, wordt het jubileumjaar geopend. Zijne Eminentie Kardinaal Eijk zal tijdens deze eucharistieviering voorgaan, waaraan het dames- en herenkoor en het koor Cantu van de Heilige Blasiuskerk, verbonden aan de Heilige Geest parochie, hun medewerking verlenen.

Na deze viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in Stadcentrum het Parochiehuis, gelegen tegenover de kerk.

U bent zaterdag 3 februari 2018 van harte uitgenodigd deze feestelijkheden met ons mee te vieren.

De Eucharistieviering begint om 19.00 uur.

Wij hopen u 3 februari te mogen begroeten.



Met vriendelijke groet,

Marc Oortman, pastoor Heilige Geest parochie

Jan Horck  
voorzitter locatieraad

Gerdie Semmekrot  
voorzitter pastoraatgroep

## LUTHERSE DIENSTEN

De Lutherse dienst in Enschede (is Tweekelo) vindt plaats in de Johannes Kerk, Tweekelerweg 110 te Enschede en begint om 10.30 uur. Gelet op het feit dat onze vaste predikant, mw Ds. IJda de Mol-Buizert ziek is, zijn we voor predikanten in Hengelo afhankelijk van gast predikanten.

### Zondag 11 februari 2018: nog geen predikant bekend

De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats in de Lebuinus Kapel te Hengelo, Dorpsmaten staat 40. De dienst begint om 10.30 uur.

### Zondag 4 februari 2018: Ds. O. Mulder Cantatedienst

Zondag 4 februari wordt er in de lutherse dienst in de Lebuinuskapel weer een cantate ten gehore gebracht. Dit keer de psalm-cantate 'Auf! Lobet den Herren alle Heiden' (psalm 117) van Georg Philipp Telemann (1681-1767). Hoewel psalm 117 de kortste is uit het boek der Psalmen, heeft Telemann er een mooie, afwisselende cantate van gemaakt.

Uitvoerenden zijn de projectcantorij 'Maarten Luther' onder leiding van Gerrit Baas met medewerking van Lily Kakujaj en Sascha Bergsma. viool en Jaap Vonk orgel.



Met vriendelijke groet  
Patricia Veerman-de Graaf  
Evangelisch Lutherse Kerk

### Hoorns Byzantijns Mannenkoor in de Oude Blasius, zondagmiddag 4 februari 2018

Hoog tijd voor byzantijnse muziek in de Oude Blasiuskerk, vinden de Cultuurvrienden Oude Blasius. Daarom is het Hoorns Byzantijns Mannenkoor gecontracteerd, voor een zondagmiddagconcert op 4 februari a.s., van 15:30 – 17:30 uur.

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM), dat in 1985 is opgericht, is op dit moment ruim 40 man sterk en staat onder leiding van Grigori Sergei Sarolea. Het koor brengt Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek in de monastieke (= klooster) stijl. Het zijn soms de "eenvoudige" melodieën zoals deze door de monniken in de kloosters worden gezongen, maar ook de prachtige vierstemmige composities staan op het repertoire. In alle gevallen komt de diepte van de Russische spiritualiteit tot uiting in de liederen die a capella worden gezongen, want de regel is dat alleen wat God geschapen heeft (de menselijke stem) de gebeden en gezangen mag vertolken. Naast het uitgebreide kerkelijk repertoire heeft het Hoorns Byzantijns Mannenkoor ook Russische en Oekraïense volksliederen op het programma staan. Voor het Deldense concert is het koor uitgebreid met een aantal gastzangers die ook volledig vertrouwd zijn met dit koorrepertoire. Voor meer info, zie: [www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl](http://www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl)

De Cultuurvrienden verwelkomen u graag op zondagmiddag 4 februari 2018, om 15:30, in de Oude Blasiuskerk in Delden. De kerk is open vanaf 15.00 uur. Adres: Kerkplein 3, 7491 BM Delden. Kaarten in de voorverkoop zijn te bestellen door de toegangsprijs over te maken naar: bankrekening NL45 RABO 0317 6914 14, t.n.v. Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius, o.v.v. Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Toegangsprijs voor leden van Cultuurvrienden: €8. Voor niet-leden €10. Die kaarten liggen dan voor u klaar, onder de toren van de kerk. Vanaf 15:00 uur kunnen zowel leden als niet-leden kaarten kopen bij de kassa in de toren onder de kerk. De prijs voor beide groepen: €12. Kinderen tot en met 12 jaar gratis, van 13 tot en met 16 jaar, half geld.



Actie  
**Kerkbalans**

2018

**Actie Kerkbalans van 20 januari tot en met 3 februari.**

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat de Actie Kerkbalans weer van start zal gaan. De Protestantse Kerk en de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) in Delden doen een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de eigen plaatselijke gemeente, geloofsgemeenschap en kerk. Dit jaar willen we Kerkbalans in Delden van start laten gaan met een inluiddmoment. Op zaterdag 20 januari 2018 om 13.00 uur zullen de kerkklokken van de oude en de nieuwe Blasius klinken.

**Wat is Kerkbalans**

*“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)*

**Mijn kerk**

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doorgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

**Hoe doe ik mee?**

*“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)*

**Geef**

Uw plaatselijke kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat het om bij Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van uw plaatselijke kerk voor een financiële bijdrage. U kunt via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van uw parochie of gemeente. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Vraag dan bij uw plaatselijke parochie of gemeente alsnog om nadere informatie. Daar helpt men u graag.

**Ook de Belastingdienst helpt een handje mee**

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.

Namens de Protestantse Kerk in Delden:

Wim Weenk, kerkrentmeester

Namens de Rooms Katholieke Kerk H. Blasius in Delden:

Jan Horck, voorzitter locatieraad



## Protestantse Gemeente

**Koster:** Mevr. G. Tuitert-Burggraaff  
Kerkplein 2  
7491 BM Delden  
Tel: 3767077  
Email:  
tuitert31@hotmail.com

**Kerkelijk Bureau:**  
Kerkstraat 6 (De Voorhof)  
Tel. 3762369  
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.  
Email K.B.Delden@hetnet.nl

**Correspondentieadres:**  
Protestantse Gemeente Delden  
Bart Methorst, Leeuwerikstraat 10  
tel 3763625.  
Email: scribaPGDelden@gmail.com  
Bankrelaties:  
Diaconie NL08RABO0313306613  
College van kerkrentmeesters:  
NL96RABO0313377391  
Stichting Vrienden van  
De Oude Kerk:  
NL18RABO0313322147  
Vrijwillige bijdrage:  
NL35FVLB0699769221

**WEBSITE**  
www.blasiusdelden.nl

### Beroepingswerk heeft vertraging opgelopen

Ds Dick Juijn zou graag het beroep dat wij op hem uitgebracht hebben, willen aannemen. Er is echter een kink in de kabel gekomen. De twee jaar die hij in Velp als kerkelijk werker heeft gewerkt, tellen namelijk niet mee voor de minimale termijn van vier jaar waarop een predikant aan zijn gemeente verbonden dient te zijn. Dat was een teleurstellend bericht. Op 7 januari is daarom de volgende mededeling gedaan na de kerkdienst:

*De kerkenraad heeft de volgende mededeling voor u:*

*Er is een complicatie opgetreden in de voortgang van het beroepingswerk. Ds Dick Juijn wil graag naar Delden komen, maar hij krijgt van zijn kerkenraad in Velp geen toestemming binnen drie maanden te vertrekken. Zijn arbeidsovereenkomst met Velp loopt nl pas in oktober af. Wellicht zijn er tussenoplossingen mogelijk. Maandagavond vergadert de kerkenraad hier samen met de beroepingscommissie over, waarna overleg met ds Juijn plaats zal vinden.*

In zijn vergadering van 8 januari heeft de kerkenraad, in aanwezigheid van de beroepingscommissie, dit probleem besproken en vastgesteld dat men desondanks verder wil met ds Juijn. Vertraging van de intrede in Delden wordt dus op koop toe genomen. Wij hopen in overleg met ds Juijn en met de kerkenraad van Velp tot een tussenoplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Natuurlijk wordt u via mededelingen, zondagsbrief en website verder op de hoogte gehouden. We hopen op spoedig bericht wanneer we ds Juijn kunnen verwelkomen. Zondag 14 januari is aan de gemeente medegedeeld:

*De kerkenraad heeft besloten de beroepingsprocedure van ds Dick Juijn voort te zetten. De kerkenraad realiseert zich dat dit de nodige vertraging zal opleveren. In overleg met ds Juijn zal nagegaan worden wanneer hij het beroep kan aannemen en wanneer hij zo spoedig mogelijk in Delden kan beginnen. U wordt via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden*

*Ds Kees Bergström, voorzitter*

### Pastorie

In verband met het beroepingswerk heeft het College van Kerkrentmeester wederom het probleem van de kosten van de pastorie aan de orde gesteld. Dat blijkt een lastig probleem. De kerkenraad is zeer verdeeld, evenals er aarzelingen naar beide kanten zijn in het college. Alle ins- en outs, alle scenario's met bijbehorende cijfers zijn besproken, maar er blijkt geen oplossing gevonden te zijn die voor de kerkenraad acceptabel is. Dit houdt in dat, gezien de impasse, de beslissing over de pastorie aangehouden wordt en dat de pastorie vooralsnog niet verkocht zal worden.

Ds Kees Bergström voorzitter

### Doop

Op Eerste Kerstdag is Isabel Rina van het Bolscher gedoopt in de Oude Blasius. Zij is de dochter van Frank van het Bolscher en van Carla van het Bolscher-Schieberlich, achterkleindochter van Kees Scheiberlich die op 4 oktober overleden is. Toen zij binnengedragen werd, keek ze met grote donkere ogen naar al die lichtjes, waarmee de kerk voor de Kerst versierd was. 'Hoe zou het zijn als zij, net als ik nu, 71 is?', vroeg ik me af. We hebben haar 'de naam van God in gedoopt.' Niet namens God, maar met het oog op God. Wat zou Kees het mooi gevonden hebben.

In ieder kind kan het opnieuw beginnen  
Zolang God kinderen in ons midden zendt  
Heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.  
(Muus Jacobse)

*Ds C. Bergström*



### Kerkbalans 2018

Ook dit jaar vragen wij u in de actie Kerkbalans weer om een bijdrage voor de Protestantse Gemeente rond de Oude Blasius. Het ideaal van de kerk moet namelijk ook betaald worden. Mooie diepzinnige woorden zijn niet genoeg, ook al vormen ze de kern ons bestaan als gemeente van Christus. Vorig jaar heeft de actie Kerkbalans Plus ruim € 10.000 meer opgebracht dan in 2016. Dat was een verheugend resultaat. Dat gaf moed. Nu wij in het voorjaar een nieuwe predikant mogen begroeten, rekenen wij weer op u. Het gaat goed in Nederland. Laat u dat ook aan uw kerk merken? Geef voor je kerk! Wat zou het veel vertrouwen geven als kerkbalans ook dit jaar weer een succes zou zijn.

Straks treft u in de envelop van de actie Kerkbalans, die op 20 januari begint een



pepermuntje aan. Pepermunt is een onschuldig pepmid-  
del dat het concentratievermogen verhoogt. Daarom kregen  
kinderen vroeger een pepermuntje als de preek begon. De  
hervormde kinderen kregen Faam, dat was wat zachter en  
vlugger op dan de King-pepermunt van de Gereformeerden.  
Daar duurden de preken namelijk beduidend langer!! 'Kwa-  
liteit In Niets Geëvenaard', zongen de gereformeerden dan.  
Stef Bos zong dan ook niet voor niets: Pepermunt, peper-  
munt, als de preek je gaat vervelen, als je niet meer luisteren  
kunt, pepermunt, pepermunt, het is de protestantse cocaine  
voor de gereformeerde junk, pepermunt, pepermunt.  
Als u straks het formulier van de actie Kerkbalans invult, stop  
dan het ingesloten pepermuntje in uw mond en verras ons  
met uw nieuwe bijdrage voor 2018. Wie weet brengt u samen  
weer € 10.000 meer op.

*Ds Kees Bergström*

### Begroting 2018

In de vergadering van de kerkenraad van 14 november 2017  
is de begroting voor het jaar 2018 vastgesteld. Hierbij vindt u  
een samenvatting van de begroting.

Lasten		Baten	
Pastoraat	€ 85.175	Huur+Pacht	€ 33.300
Koster+Organisten	€ 34.250	Kapitaal	€ 15.000
Gebouwen	€ 47.700	Kerkbalans	€ 125.000
Centrale Kosten	€ 12.100	Overige giften	€ 33.400
Kerkelijk bedrijf	€ 24.900		
TOTAAL	€ 204.125		€ 206.700
Saldo	€ 2.575		

Voor de opbrengst van de actie Kerkbalans is uitgegaan van  
€125.000 een verhoging van €10.000 ten opzichte van vorig  
jaar.

De volledige begroting 2018 ligt ter inzage op het Kerkelijk  
Bureau De Voorhof, Kerkstraat 6 in Delden. De Voorhof is  
geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.

*Namens het College van Kerkrentmeesters.  
Henk Pasman*

### Cursus Bijbels ABC

Op 25 januari is de volgende bijeenkomst van de cursus  
Bijbels ABC. Het gaat dan om het scheppingsverhaal. Ter  
voorbereiding kunt u Genesis 1 lezen en tellen hoe vaak het  
woordje "goed", "tov" voorkomt. U wordt om 20.00 uur in de  
Voorhof verwacht.

*Ds Kees Bergström*

### Contactmiddagen en -avonden

Sedert jaar en dag en dag is het in Stad en Ambt Delden een  
goede gewoonte van de Protestantse Kerk u in het voorjaar  
uit te nodigen voor een contactmiddag of avond. Het gaat  
dan om een ontmoeting met mensen uit uw buurt om sa-  
men te praten over wat u bezig houdt. Het is een vorm van  
groepspastoraat, van naar elkaar omzien. Ook nu nodigen  
wij, de ouderlingen en wijkcontactpersonen u van harte uit  
voor een contactmiddag of avond. Ds Kees Bergström zal de  
bijeenkomsten leiden en op creatieve wijze voor een leuke ge-  
spreksvorm kiezen, waarbij ieder tot zijn of haar recht komt.  
Het thema is dit jaar samen eten. Het gaat dan om elkaar te  
vertellen wat u lekker vindt, wat u vroeger als kind het lekker-  
ste vond en wat niet. Ook zullen we met elkaar nadenken over  
wat het avondmaal betekent en hoe u dit ervaart.  
In de envelop voor kerkbalans treft u een uitnodiging voor uw  
wijk aan.

- 7 febr Deldenerbroek, Deldeneresch, Zeldam, Wiene  
Esbrook Deldernerbroek
- 14 febr Bentelo/Hengevelde  
Beckum/Oele WOZOCO Bentelo
- 21 febr Rupperinkserf, Oranjebuurt De Voorhof
- 6 mrt Stad Centrum De Voorhof
- 7 mrt Vogelbuurt, Veldbloemen, Braak West De Voorhof
- 21 mrt Stadshagen, Jan Lucaskamp, De Wieken,  
De Eschmolen, Hengelo, e.o. De Voorhof
- 5 april Reserveavond De Voorhof

### Recht door zee

#### Gebedsweek voor de Eenheid 21 jan

Met Kerst hoorden wij dat de 'gehele oecumene', de  
gehele bewoonde wereld,  
moest worden ingeschreven  
naar het dogma van keizer  
Augustus. Tegenover die  
grote machthebber staat een  
klein pasgeboren jongetje in  
een kribbe. Dat jongetje zal  
ons bevrijden uit de machten  
die de wereld beheersen, of  
dat nu de macht is van een  
neo-liberale, globaliserende  
wereldorde of destijds uit de  
macht van Egypte of Ba-  
bylon, die de mensen terug  
herkenden in de Romeinse  
slavenmaatschappij (ruim  
90% van de mensen was  
slaaf in die tijd). Niet voor  
niets heet dat jongetje Je-  
hosuah, de Heer bevrijdt.

De bevrijding uit de slavernij is dit jaar het thema van deze  
Gebedsweek. Christenen uit het Caraïbisch gebied hebben  
het materiaal verzorgd aan de hand van het lied van Mozes bij  
de Schelfzee. In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over  
de kracht van Gods rechterhand, die het onderdrukte volk  
'recht door zee' uit het Angstland (Egypte) uitleidde. Geen  
mens hield het voor mogelijk dat de zee zou spijten. Maar  
God maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest.  
God schakelde de vijand uit. Dit verhaal over de bevrijding  
van het volk spreekt de Caraïbische christenen erg aan. De  
Caraïbische christenen uit veel verschillende tradities herken-  
nen de hand van God in het beëindigen van de slavernij. God  
brengt vrijheid. God verricht de reddende daad.  
Het thema is verwerkt in een lied 'De rechterhand van God',  
dat het lijflied geworden is van de oecumenische beweging  
daar. Het lied is in het Nederlands vertaald ter gelegenheid  
van deze gebedsweek voor de Eenheid der Kerken.  
Op 21 januari zal dit lied gezongen worden in onze Oecume-  
nische viering in de Nieuwe Blasius, waarin ds Bergström en  
pastor Roetgerink voorgaan. De dienst begint om 11.00 uur.



### Jeugdkerk oproep

Deze geweldige groep jongeren verdienen het om elke maand  
een mooie bijeenkomst te hebben. Daarom zoeken wij ver-  
sterking voor de jeugddienstleiding! Voor vagen en informatie  
kunnen jullie bellen naar Erica Bakker: 06-57344349



of Ewout Bakker: 06-45652548

Mocht je als jongere belangstelling hebben om ook langs te  
komen dan ben je elke eerste zondag van de maand welkom  
in de Voorhof om 10.00 uur!

### Nieuw Hyde park Doorn

Vorig jaar is er tijdens de vergadering vast komen te staan,  
dat het aantal personen, die mee kunnen bereikt is (47 perso-  
nen). Meer kunnen er dus niet mee.

Als u zich toch nog wilt opgeven, komt u op een wachtlijst te staan.

Als er dan iemand uitvalt kunt u alsnog mee.

Bij eventuele vragen kunt u bellen naar:

E.M. Colijn-Horsthuis

074 – 3762307

06-83227242



## REMONSTRANTEN

### 'Door de ogen van een vluchteling'

Een kennismaking met Samir en Nevzeta Maglajic Samir en Nevzeta vluchtten twintig jaar geleden van Bosnië naar Nederland. Samir schreef het boek 'Nederland door de ogen van een vluchteling' (2016), een verslag van zijn zoektocht naar houvast, vrede en veiligheid. Gedreven door de wens om mensen met elkaar te verbinden, deelt hij zijn droom en zijn visie. Zijn verhaal is een hartstochtelijk pleidooi om ongeacht afkomst, religie, status en huidskleur, respectvol met elkaar om te gaan. Samir en Nevzeta maken muziek uit Bosnië, onder meer van de Roma's. Iris Kraak en Cor Langen gaan in gesprek met beiden. U bent van harte uitgenodigd aan dit gesprek deel te nemen.

Datum: 27 januari

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Kosten: € 5,-

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo.

### Cursus '(On-)bevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat?'

Hoe onbevooroordeeld gaan Bijbelvertalers eigenlijk te werk? In een korte cursus zal Henk van Waveren één en ander vertellen over de motieven c.q. criteria die in de loop der eeuwen bij Bijbelvertalingen een rol hebben gespeeld.

#### Inleiding

"Vrede op aarde voor de mensen van goede wil" was vóór de reformatie de gangbare, argeloze vertaling van de en-gelzang uit Lucas 2. De Statenbijbelvertalers zaten daarmee in hun maag. Want volgens hun calvinistische dogmatiek bestonden er helemaal geen mensen van goede wil. Naar hun (voor-)oordeel moest er dus wel iets anders staan. Die goede wil moest dus wel Góds goede wil of welbehagen zijn. Journalisten weten dat het scheiden van feiten en eigen opinie niet zo gemakkelijk is. Alleen al het kiezen van wat je wel en niet vertelt maakt uit. Bij bijbel vertalen is het niet anders. Al of niet bewust zullen bijbelvertalers, al doen ze nog zo hun best om het te vermijden, de tekst naar hun hand zetten. Op verzoek wil ik met u voorbeelden daarvan uit verleden en heden bekijken. De eerste keer, op 16 januari, een overzicht van alle Nederlandse Bijbelvertalingen met hun doelstelling sinds de Delftse bijbel van 1470.

Inleider: Henk van Waveren, em. rem. predikant

Data: dinsdag 16 januari, 13 februari en 13 maart.

Tijd: van 14.30 - 16.00 uur desgewenst ook van 20.00 –

21.30 uur Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11,

Hengelo. Kosten: Geen

Opgeven bij Henk van Waveren: e-mail: kwdr@xs4all.nl

### Cursus: 'Zinvast in de ouderdom'

Leiding: Kirsten Slettenaar

Donderdagmiddag 25 jan. 08 en 22 febr. en 08 maart

Tijd: 14.30-16.30uur eventueel 20.00-22.00uur

Welke invloed heeft de derde levensfase op je zingeving-kader? De periode tussen pensioen en laatste levensjaren, is nu langer dan ooit en inmiddels blijkt dat deze periode (65 - 85 jaar) veel meer relatief vitale jaren kan bevatten. Het gevoel dat het leven maakbaar is, brokkelt steeds verder af, de toekomst wordt steeds kleiner. Wat doet dat met jouw houvast of juist met jouw zoektocht in het leven? 'Zinvast' is een woordspeling op het jaarthema 'houvast'; Vier grondwoorden uit de theologie: God, Jezus, Geest en de laatste dingen, helpen ons. We laten ons verrijken door poëzie, kunstgeschiedenis, theologische inzichten en verworven levenservaring.



## DE OUDE "St. BLASIUS KERCK"

### Inleiding:

Het is 900 jaar geleden, dus in het jaar 1118, dat voor het eerst in een acte de "parochie Delden" wordt genoemd. Op zaterdag 3 februari, de naamdag van de H. Blasius, wordt dit jubileumjaar geopend. Voorafgaand daaraan is in november vorig jaar het boek "900 jaar Heilige Blasius Delden" verschenen. Vooruitlopend daarop heb ik in het kerkblad van oktober 2017 al een artikel over het ontstaan van het christendom in Twente en Delden geschreven. Op de periode na 1118 tot rond 1500 wordt in dit artikel ingegaan.

### Stenen kerk:

In de acte van 1118 wordt een "kerk van Dhelden" genoemd. Dit moet een houten kerkje geweest zijn. Deze moet



gestaan hebben of op "de Brink" (Vossenbrink) of bij de "Hof van Twente", mogelijk op de plaats van het huidige Delden. In de twaalfde eeuw begon men in Twente stenen kerken te bouwen. De bekendste is de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, waarvan het eerst deel tussen 1150 en 1180 gebouwd is. Ongeveer in diezelfde periode werd ook aan de bouw van een stenen kerk in Delden begonnen. Het zou een Romaanse kruisbasiliek worden naar Westfaals voorbeeld. Men begon met een vierkant koor, gebouwd van tufsteen. Daarna volgde een middenschip van drie traveeën met een

dwarsschip, gebouwd van zandsteen uit Bentheim. Een kruisbasiliek bestaat uit een hoog middenschip met zijbeuken van de halve hoogte en eveneens de halve breedte. Kennelijk was het ontwerp een beetje te hoog gegrepen. Er is nog een noordbeuk aan het middenschip gebouwd en toen is de bouw gestopt. Van dit gebouw zijn het middenschip en de noordelijke arm van de transept met Romaans raam overgebleven.

### Hallenkerk:





De mode in kerkbouw veranderde. Ook in Delden werd de vorm van de kerk aangepast.

In plaats van verder te bouwen aan de Romaanse kruisbasiliek wordt omstreeks 1250 met een hallenkerk naar Westfaals model begonnen. Bij dit type kerk hebben de zijbeuken dezelfde hoogte als het middenschip. Een hallenkerk heeft als voordeel, dat er geen luchtbogen nodig zijn om het middenschip te steunen. Wel zijn zware steunberen nodig. Het duurde nog even voor werkelijk met de verbouwing begonnen werd, wegens geldgebrek?

Het middenschip dat al gereed gekomen was werd zo gelaten. Het vierkante tufstenen koor werd afgebroken en vervangen door een driezijdig gotisch koor. Daarvoor is zowel zandsteen, tufsteen van het afgebroken koor als baksteen gebruikt. Dat is waarschijnlijk in de veertiende eeuw gereed gekomen. De sacristie is waarschijnlijk tegelijk of meteen daarna gebouwd. Voor de bouw is baksteen gebruikt met banden van zandsteen. De smallere en lagere noordbeuk is eerst blijven staan.

#### **Verbouwing:**

Ongeveer een eeuw later, dat was in 1464, werd aan de bouw van de zuidbeuk begonnen door Johan II van Twickelo. Dit kan mogelijk het gevolg geweest zijn van beschadigingen door de stadsbrand in 1453. Meteen daarna werd het zuiderkoor gebouwd. Waarschijnlijk werd daarbij de "eerste steen" van een deur in de zuidbeuk verplaatst naar het deurtje, nu het zogenaamde "Twickeldeurtje", in het zuiderkoor. De tekst daarop luidt:

int jaer ons here M CCCC en LXIII un eyn doe waert tho des-  
ser kercke ghelecht (de eerst steen)



Op deze steen staat dus een tekst vermeld, die op de zuidbeuk slaat. Een verdere verwijzing naar de verplaatsing is de aanwijzing, dat onder het middenraam van de zuidbeuk aan de stenen te zien, dat daar mogelijk eens een deur gezeten heeft waarvan de steen de bovendorpel was.

Aan het eind van de vijftiende eeuw is de bestaande lage noordbeuk afgebroken en vervangen door een hoge beuk. Daarna bestond het kerkgebouw uit drie ongeveer gelijke hallen. Bij deze verbouwing moesten de bestaande pijlers verhoogd worden. De middelste pijler is daarbij vervangen door een ronde laatgotische pijler. De pijlers daarnaast, de wandpijler aan de westkant en de pijler aan de oostkant zijn met een halfrond deel verhoogd.

Vanaf het begin van de bouw was er kennelijk niet genoeg ruimte aan de noordzijde. De noordelijke transept van de

kruisbasiliek was korter. De breedte van de noordbeuk is daarop aangepast, waardoor die smaller is dan de beide andere beuken.

Daarna heeft het kerkgebouw zijn huidige vorm gekregen. De noordbeuk wordt aan de oostkant afgesloten door een rechte muur met het Romaanse raam. Achter deze muur bevindt zich de sacristie, nu de consistoriekamer. Rond 1500 zijn de muur- en gewelfschilderingen aangebracht. Een uitvoeriger beschrijving van de binnen- en buitenzijde van de kerk en van de toren worden gegeven in het door mij geschreven boek: "De Oude Kerk van Delden".

*Dick Schuuring*



# JONGLEREN

## Wonderen van Jezus

Wanneer Jezus een jonge man is begint hij met zijn eerste wonderen. Het eerste beschreven wonder in het evangelie van Marcus is een uitdrijving van een bezeten man door een onreine geest.

De verhalen gaan snel de ronde en er komen van heinde en verre mensen om zich door Jezus te laten genezen.

Soms leverde dit grote menigten op die naar hem wilden luisteren dat hij met een bootje het meer van Galilea op ging en daar verder ging met genezen en vertellen van het werk van God.

Je mag het natuurlijk geen spannende verhalen noemen maar Jezus heeft veel beleefd en meegemaakt. Niet altijd ging het gemakkelijk en vaak werd hij tegengewerkt. Maar Jezus hield het vertrouwen dat hij goed deed in de ogen van God, en dat was voor hem het belangrijkste. Niet wat anderen er van dachten.

Zo heeft Jezus veel vanaf het meer van Galilea op een vissersbootje gezeten. Hier zijn ook veel verhalen van. Denk aan de storm op het meer, de wonderbare visvangst en Jezus die op het water liep. Probeer nu voor jezelf een bootje te maken van een plastic fles die je drijvend kunt houden met een kurk en een zijtje.

Veel succes en plezier, Erica Bakker



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

05-02-2018	17-02-2018	interval 5 weken
12-03-2018	24-03-2018	interval 4 weken
09-04-2018	21-04-2018	interval 6 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar [kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com) Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

### Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

#### 1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

#### 2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

#### 3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

[www.blasiusdelden.nl](http://www.blasiusdelden.nl) en [www.heiligegeestparochie.nl/downloads](http://www.heiligegeestparochie.nl/downloads)

# AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERKDIENTEN  
NIEUWE BLASIUS EN OUDE  
BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

## RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809  
t.n.v. G. Smit, penn.m.  
secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1  
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

## WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

## Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg  
De IJsvogel 23 tel. 0743762438

## Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

## RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesstraat 112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: [ritawibbelink@gmail.com](mailto:ritawibbelink@gmail.com)

## Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS  
Bankrelatie: NL16RABO0313364281  
Rabobank Delden  
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.  
7491 BL Delden  
Uw giften maken dit blad mogelijk!