

KERKENNIEUWSDELLEN

49e jaargang nr. 3 zaterdag 24 maart 2018

GODS DOORSCHIJNEN IN DE WERELD

Het grote geheim van het christendom is eigenlijk niet de verschijning maar de doorschijning van God in de wereld.

THOMAS MERTON

Een nieuw begin

Deze tijd van het jaar staat in het licht van de intocht van de Jezus in Jeruzalem, zijn lijden en kruisiging met de opstanding als belofte naar het Eeuwig Leven in het Vaderhuis. De dood is niet het einde van het leven. Pasen begint op de eerste zondag ná de eerste volle maan van de lente. Het is het feest van licht en vruchtbaarheid.

Als je in een eierdopje de betekenis van de symbolen en verhalen met hun rijke inhoud en betekenis wil samenvatten dan komt dit neer op *wéten*: er is altijd een nieuw begin. Het leven is een kringloop van geboren worden, groei en bloei, van neergang en pijn, van vreugde en soms ook verdriet, van terugtrekken en stil worden in het donker en altijd weer opstaan.

De Passieweek nodigt ons nadrukkelijk uit om mee te leven met de weg die Jezus is gegaan, te mediteren en stil te staan bij het kruis. Zo blijven we gevoelig voor de pijn en lijden in de wereld, van mensen om ons heen. Het antwoord dat we dan kunnen ervaren met Pasen is dat er altijd weer licht zal zijn, dat zelfs na de donkerste perioden en het diepste dal het licht kan doorbreken, ook al zijn we nog zo wanhopig en durven we het bijna niet meer te geloven. Pasen is het feest van de belofte en de handreiking van God. Pasen is de bezegeling van het Verbond van de Schepper met de mensheid.

*Marjolein Rikmenspoel
(Geestelijk Verzorger)*



HEILIGE BLASIUS



ZONDAG 25 MAART PALMZONDAG

9.30 uur Eucharistieviering
Gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastor Z Nowara

DINSDAG 27 MAART

18.30 uur Boeteviering
H. Geestparochie
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 29 MAART WITTE DONDERDAG

18.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Parochiekoor
Pater R. v.d. Vegt

VRIJDAG 30 MAART GOEDE VRIJDAG

13.30 uur Kinderkruisweg
15.00 uur Kruisweg
m.m.v. het dames- en herenkoor
Werkgroep
18.30 uur Plechtigheden rondom het
kruis. m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

ZATERDAG 31 MAART PAASZATERDAG

20.00 uur Paaswake
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

ZONDAG 1 APRIL HOOGFEEST VAN PASEN

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. Cantu
Pater R. v.d. Vegt
Er is een 2e collecte voor het onder-
houd van de kerk

MAANDAG 2 APRIL 2e PAASDAG

9.30 uur Eucharistieviering
Parochieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 4 APRIL

14.00 uur Paasviering voor ouderen
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 5 APRIL

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 8 APRIL 2e ZONDAG VAN PASEN

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

WOENSDAG 11 APRIL

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 15 APRIL 3e ZONDAG VAN PASEN

9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderkoor
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 18 APRIL

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 19 APRIL

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-
menisch Avondgebed afwisselend in de
Oude en Nieuwe Blasius.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag 25 maart

10.00 uur: ds. G.J. Lambers Heerspink
Oppas: Diny Doornbos
Nevendienst: Erica Bakker,
Rinske Gerritsjans

Zondag 1 april

10.00 uur: ds K. Bergström
Oppas: Cristina Timmerman
Nevendienst: Jikkie Veenstra,
Rinske Gerritsjans

Zondag: 8 april

10.00 uur: ds F. Karelse, Anloo
Oppas: Joke Lammertink
Nevendienst: Tineke Lantink

Donderdag 12 april

19.00 uur: Oecumenisch avondgebed

Zondag 15 april

10.00 uur: ds J. van Pijkeren. Lochem
Oppas: Ada Bruynes
Nevendienst: Rinske Gerritjans



3 KONINGEN KAPEL



Zondag 25 maart

Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Donderdag 29 maart Witte Donderdag

Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. M. Rikmenspoel

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag

Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 1 april Pasen

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 6 april

Viering 15.00 uur

Zondag 8 april

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linden

Vrijdag 13 april

Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 15 april

Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Mulder

Vrijdag 20 april

Viering 15.00 uur
Mw. M. Mulder

SPELREGELS

12 keer Halleluja!

In mijn middelbare schooltijd heb ik een paar jaar godsdienstles gehad van de Hervormde predikant ter plaatse. Van zijn lessen herinner ik me dat we vaak aan het eind van de les een lied zongen. We hadden bij het boekenpakket de Hervormde Psalm- en gezangbundel van 1938 moeten aanschaffen. Hierbij is één lied, wat toen nog onbekend voor me was, diep in mijn geheugen blijven zitten. Het liep tegen Pasen en we zongen Christus onze Heer verrees.

Nog zie ik de grote forse dominee voor de klas met ongeveer twintig meisjes staan, terwijl hij luidkeels en vol overgave en uit het hoofd dit lied zong. Een lied met een prachtige melodie.

De zware woorden angst en vrees, ten dode ging aan 't kruis, graf, lijden, strijd en verzoening worden twaalf keer omspeeld met het melodieuze Halleluja. En het licht breekt dan door met de woorden verrees, vrijheid, heerlijkheid, leven en juub'len Hem ter eer. Het is een Eastern Hymn geschreven door Lyra Davidica in 1708.

In het Liedboek voor de kerken Gezang 215, in het Liedboek van 2013 lied 624 en in de bundel van 1938 Gezang 61.

Het loflied Halleluja, wat Looft de Heer betekent, gaat met ons mee van Palmzondag de Stille Week in om dan op Paasmorgen met klinkende toon en juichende stem gezongen te worden. 12 keer Halleluja.

Martha Mulder

SPREEKWOORDEN, SPREUKEN EN GEZEGDES

Ja en amen (3)

Wij vervolgen de reeks 'Ja en amen zeggen...'; Een spreekwoord is vaak een waar woord, omdat spreekwoorden, spreuken en gezegden veelal volkswijsheden bevatten in een kernachtige zin. Dit keer in 'Kerkennieuws Delden' over de tijd rondom Pasen.

'De Goede week' = de week vóór Pasen, is bijna altijd een kwade. **Palmzondag** = de zondag vóór Pasen. Toen Jezus, gezeten op een ezelin, Jeruzalem binnenreed, werd hij met 'hosanna' begroet en het merendeel van de schare spreidde hun klederen op de weg, sloegen takken van de bomen en spreidde die ook op de weg; deze takken worden palmen genoemd (Matth. 21 : 8 en 9)

'Hij is op zijn Paasbest' = heeft zijn mooiste kleren aan. Vroeger kreeg men een nieuw pak/nieuwe jurk voor Pasen en was ook alles in de 'Paaspronk'. 'Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen' = nooit! ; ook wel 'Als Pasen op Zaterdag komt..'

Een interessant gezegde is ook "Hij heeft het zo druk als de kippen vóór Pasen" = hij heeft het buitengewoon druk. Om Pasen worden alom veel eieren gegeten en hebben de kippen dus heel druk werk.

'Vroege Pasen, vroege zomer' is een Vlaams gezegde.

Eindigen we dit keer met enkele weerspreuken: **25 maart Maria Boodschap** : 'als Maria Boodschap schoon en helder is vóór zonsopgang.., komt er een vruchtbaar jaar'. **Sint Rupert - 27 maart** : Is op St. Rupert de hemel rein, dan zal hij dat ook in juli zijn.....

Afwachten dus maar - tot een volgend keer ..johan beumer.

Byzantijns Kozakken Koor

Het Enschede's Byzantijns Kozakken Koor geeft op 21 april, aanvang 19.30 uur/kerk open 19.00 uur, een concert in de prachtige Oude Blasius te Delden. Melancholiese klanken en gespierde kozakkenliederen worden ten gehore gebracht. Het koor, onder leiding van dirigent Paul Kempers, is bekend om zijn vele optredens in binnen- en buitenland, voor radio en tv alsmede de concerten met Ivan Rebrov.



Kaartverkoop Cultuurvriendenconcerten

De concerten en voorstellingen van de Cultuurvrienden vinden plaats in de Oude Blasiuskerk, Kerkplein 3, 7491 BM Delden. Kaarten zijn te bestellen door de toegangsprijs over te maken naar bankrekening NL45 RABO 0317 6914 14 van de Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius, onder vermelding van de datum van het concert en het optredende ensemble. In de voorverkoop leden Cultuurvrienden ticketprijs €8 p.p. en voor niet-leden €10 p.p. Die kaarten liggen daarna klaar, onder de toren van de kerk. Vanaf een half uur vóór het concert of de voorstelling kunnen zowel leden als niet-leden kaarten kopen bij de kassa onder de toren in de kerk. De prijs is voor beide groepen hetzelfde, €12 p.p. Kinderen tot en met 12 jaar gratis, jongeren van 13 tot en met 16 jaar betalen half geld.

Voor meer informatie: www.cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl

Voor vragen, gebruik: info@cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl



HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaootman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Z.P. Nowara Parochievicaris
06 – 22469220 Profiel Liturgie
z.nowara@gmail.com

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293 Profiel Catechese
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker i.o.
06 – 25091377 Profiel Diaconie
Carin.timmerman@gmail.com

Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker
06 22469405 Profiel Catechese
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker Profiel
diaconie. 06 14406955

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagmorgen om 09.00 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de H. Antonius van Padua-
kerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maand dan-
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende
secretariaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Marijke Klaver - 8 febr. - 58 jaar - Speenkruid 12 - e.v. D. Lovink
Gerhard Schaffers - 19 febr. - 80 jaar - Weegbree 28 - e.v. E.Linderman
Miny Vehof - 3 mrt. - 68 jaar - Rijksweg 17 - e.v. G. Ros
Gerhard Bunte - 9 mrt. - 75 jaar - Schoppenstede 1 - e.v. R. Jannink

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN

MELLE z.v. Anke Naafs en Miranda Velthuis
RENÉE en NORAH ds. van Ellen Roossink en Rob Leurink
FAY d.v. Sandra en Martin Rikkerink

Kind laten dopen?

Doopzondag 13 mei 2018
Vorbereidingsavonden:
Donderdag 12 april in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 19 april in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.
Tijdstop 20.00 uur. Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie
in Delden.

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee geno-
men worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

**Van de locatieraad/pastoraatgroep
900 jaar Heilige Blasius**

3 februari 2018

Met de eucharistieviering op zaterdag 3 februari 2018, de kerkelijke feestdag van de Heilige Blasius, werd het jubileumjaar geopend. Het was een gedenkwaardige dag. Velen hebben geholpen. We willen eenieder hartelijk bedanken. Het was geweldig!!!

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2018 is zo ongeveer afgerond. Er is veel werk voor verricht door de penningmeester, de secretaresse, de inpakkers van de enveloppen, de wijkhoofden en de vele contactpersonen die er samen voor gezorgd hebben dat alles zonder noemenswaardige strubbelingen is verlopen. Dank daarvoor.

We bedanken tevens alle mensen die de actie Kerkbalans dit jaar financieel hebben ondersteund en ondersteunen. Uw steun is bijzonder belangrijk voor onze geloofsgemeenschap.

Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd op de actie Kerkbalans of is niet thuis getroffen. We willen hen dringend verzoeken alsnog te reageren en hun brief of bericht van bijdrage bij de pastorie in de brievenbus te doen en/of gebruik te maken van het bankrekeningnummer: NL38 RABO 0313 3074 31 ten name van Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden. Uw bijdrage blijft hard nodig.

PAASVIERING 2018

De geloofsgemeenschap van de H. Blasius te Delden nodigt alle parochianen van 75 jaar en ouder én de leden van de KBO-Delden uit, voor de Paasviering op Woensdag 4 april om 14.00 uur in de H. Blasiuskerk met medewerking van het dames- en herenchor. Daarna is er, tot ± 16.30 uur, een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie mét..... en een drankje in de "Dinkelzaal" in Stadscentrum Het Parochiehuis aan de Langestraat 79 in Delden, tegenover de kerk.



(Het gebeurt weleens dat er of jassen blijven hangen of per ongeluk verkeerde jassen worden meegenomen. Het is handig wanneer u een briefje met naam en adres in uw jaszak doet)

Indien u op 4 april aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit doorgeven via de mail: jblchorck@hotmail.com of telefonisch 074-3763949 of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inleveren bij het secretariaat aan de Langestraat (u kunt het strookje in de brievenbus doen) Opgave s.v.p. Vòòr 30 maart a.s.!

Met vriendelijke groet,
namens locatieraad/pastoraatsgroep van de H.Blasius,
J. Horck, voorzitter

Naam:.....

Adres.....

- 0 Kom(t)en met persoon/personen naar de viering
- 0 Kom(t)en ná de viering naar de "Dinkelzaal in het Parochiehuis"

Programma 900 jaar H. Blasius Delden

Jubileumconcert

Jubileumconcert met highlights voor trompet en orgel

Trompet: Sebastiaan Haverkate

Orgel: Louis ten Vregelaar

Heilige Blasiuskerk Langestraat Delden

Zaterdag 14 april

Aanvang: 20.00 uur

Toegang gratis

Na afloop vrije gift

DIACONIE

Vastenactieproject 2018

Gaan waar niemand gaat

Het campagne project 2018 bevindt zich in Mbala. Deze stad ligt in het uiterste noorden van Zambia. Veel mensen komen van het platteland en bouwen huisjes aan de rand van de stad, waar zich sloppenwijken hebben gevormd. Ze noemen dit Zambia Compound. Er is geen werk en het weekinkomen is gemiddeld van 0 tot 6,90 euro.

Het project wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Deze zijn sinds 1962 werkzaam in de regio Mbala. Sinds het uitbreken van de Hiv/aids-pandemie hebben de zusters hun werkzaamheden verlegd naar de zorg voor slachtoffers van deze ziekte, hun families en hun kinderen. Ze hebben hiervoor het Households in Distress programma opgezet. Het doel van het HID programma is om de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door de mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Het campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen, die weduwe of weduwnaar of alleenstaande ouder zijn, die een



laag inkomen hebben. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze krijgen een startkapitaal of een starterpakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.



Met uw steun en uw bijdrage kunnen wij dit project in Zambia ondersteunen. De Vastenactie loopt van 14 februari tot en met 2 april. Campagne 2018: "Gaan waar niemand gaat" is vasten delen met mensen die het minder hebben.

De leerlingen van de R.K. basisschool Twickelo zullen ook dit jaar weer aan de actie meewerken. Het 'Vastenactie zakje' wat u heeft ontvangen, kunt u tot en met Pasen inleveren in de bussen achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of bij uw contactpersoon.

U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer: NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. Vastenactie M.O.V.-groep.

Wij wensen u namens de M.O.V. groep een Zelig Pasen.

Hartelijk dank.
M.O.V. Werkgroep Vastenactie
Geloofsgemeenschap H. Blasius
Parochie H. Geest



Stabat Mater

Na eclatante successen in de regio brengt het koor Ad Fundum uit Bornerbroek voor het 3e jaar het Stabat Mater van Karl Jenkins ten gehore. Deze keer in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Goor. Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over de Moeder Gods in haar verdriet om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de eerste woorden van het gedicht Stabat Mater dolorosa (De Moeder Gods stond bedroefd).



Het Stabat Mater is door vele componisten op muziek gezet; Karl Jenkins schreef zijn Stabat Mater in een eigentijdse klassieke stijl. De zang is in Latijn, Engels en soms Hebreeuws, Aramees en Grieks.

Het koor Ad Fundum uit Bornerbroek heeft het Stabat Mater vertaald naar onze tijd; met dit concert wil het koor een maatschappelijke boodschap uitdragen.

Ad Fundum heeft gekozen voor de compositie van Karl Jenkins, de vertaling van de Latijnse teksten door Willem Wilmink en aansprekende beelden, die we dagelijks via de media te zien krijgen.

Ad Fundum is een koor van 28 dames en heren onder de muzikale leiding van pianist en arrangeur Hans Barkel. Het koor ontstond bijna 50 jaar geleden als jongerenkoor van de St. Stephanus in Bornerbroek.

23 maart 20.30 u. H.H. Petrus en Pauluskerk in Goor
Kaarten kosten € 15,00 en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera: Grotestraat 135, de Wereldwinkel, Grotestraat 68, beide in Goor en via de website www.adfundumzingt.nl





Protestantse Gemeente

Koster: Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:
Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Delden
Bart Methorst, Leeuwerikstraat 10
tel 3763625.
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:
NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
NL35FVLB0699769221

WEBSITE
www.blasiusdelden.nl

Alle lichten op groen

Het beroep van ds Juijn is rond. Dat is in het weekend van 18 februari duidelijk geworden. Alle officiële stappen moeten nog gezet worden, maar er staat niets meer in de weg. Graag had ik u meer verteld over hoe het nu allemaal verder gaat, maar dat lukt niet. Er moet nog met ds Juijn overlegd worden. Zoveel is duidelijk dat ds Juijn vanaf 1 juli beschikbaar is. Er moet nog nader overleg plaatsvinden over een aantal zaken, zoals de intrededienst, het afscheid van de beroepingscommissie, het inwerkprogramma van ds Juijn, etc. Ook wat betreft de pastorie zijn er nog geen definitieve knopen doorgehakt. Wel heeft de kerkenraad besloten de pastorie aan ds Juijn aan te bieden. Graag had ik u vandaag meer duidelijkheid verschaft, maar dat lukt niet. Via zondagsbrieven en de website wordt u op de hoogte gehouden.

Ds Kees Bergström, voorzitter

Kerstboom wordt Paasboom

Pasen is het feest van het licht. 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' zingen we in de Paasnacht als het ochtendgloren daagt. Het is hetzelfde licht dat in de kerstnacht in de kerstboom brandt. Het is het licht van Christus, dat door het jaar heen gesymboliseerd wordt in de nieuwe Paaskaars die in de paasnacht binnengebracht zal worden. Daarom heeft de kerkenraad besloten met ingang van Pasen dit jaar voortaan in de Paasnacht de kerstboom op te tuigen en aan te steken. Wat vroeger de kerstboom heette, zal nu Paasboom genoemd worden. Zo wordt een heidense gewoonte op goede bijbelse gronden een christelijke traditie. U zult begrijpen dat de traditionele kerstboom zal verdwijnen.
Ds Kees Bergström, voorzitter

Paascyclus

Ook wat betreft de Paascyclus is nog niet alles in kannen en kruiken. Op Witte Donderdag vieren wij avondmaal met matzes in een open kring in het koor van de kerk. Op Goede Vrijdag lezen we met verschillende lectoren het lijdensverhaal van de evangelist Marcus. In stilte verlaten we de kerk, nadat we gezongen hebben: Nu valt de nacht ... Zaterdagavond begint Pasen. Een dag begint in de bijbel namelijk altijd met de avond. 'Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag..' Dit jaar is dat een kinderpaaswake. De hele dienst is afgestemd op kinderoortjes. Dat betekent niet dat opa's en oma's niet welkom zijn. Het Paasverhaal en zijn achtergronden wordt verteld, de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en uitbundig zingen we het Halleluja. Al deze diensten beginnen om 19.30 uur. Op zondagmorgen vieren we in een feestelijke dienst dat de Heer is opgestaan; oorsprong en bestaansrecht van de kerk.

Kursus Bijbels ABC

Op 22 maart is er weer een leerhuisavond Bijbels ABC. We spellen de grondwoorden van de bijbel, die zo verschillend zijn van de grondwoorden die bij ons in de 21ste eeuw gebruikelijk zijn. Dit keer pakken we het paasverhaal van Markus bij de kop en vergelijken dat met de andere paasverhalen. We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof

In memoriam Riek Horstman

Op vrijdag 23 februari is Hendrina Gerzina Johanna Horstman-Nijland in haar vertrouwde boerderij aan de Oude Benteloseweg overleden. Riek Horstman leefde een teruggetrokken leven in de kleine boerderij waar ze haar hele leven gewoond heeft. Ze is er geboren, ze is er getrouwd, haar zoon Jan is er geboren en tenslotte is daar, zoals ze wilde, op achtentachtigjarige leeftijd gestorven. Haar huis was haar mokum, de plaats waar zij zich thuis voelde. Mokum is in de bijbel Jeruzalem, de plaats waar God woont. Bij haar afscheid in familiekring hebben we psalm 23 gelezen: Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen, Ik zal in het mokum des Heren verblijven tot in lengte van dagen. We baden dat dit een troost mag zijn voor Jan en zijn vrouw Herma, voor haar kleinkinderen Anne, Bram en Cas van wie ze zoveel hield. Woensdag 28 februari is ze in besloten kring begraven.

Ds Kees Bergström

Uitnodiging gezin Paaswake 2018

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de gezin Paaswake van de Oude Blasius. Met veel plezier en enthousiasme is er door de leiding van de Kindernevendienst en ds. Bergström een gezin Paaswake voorbereid. Het gaat over verhalen in de nacht. Het verhaal wordt verteld aan de hand van de klassieke verhalen maar begrijpelijk voor kinderen en herkenbaar voor de volwassenen. Deze avond is bedoeld voor iedereen van de Oude Blasius en daarbuiten.



Plaats: Oude Blasius
zaterdag 31 maart
Tijdstip: 19.30 uur

Maurits gedoopt

In een feestelijke dienst, waarin we ook avondmaal vierden, is Maurits Lode-wijk Gerrit ten Heggeler gedoopt. 'Kind we dragen je op handen naar het water van de bron' zongen we en ds Annerie Snier noemde de doop het mooiste cadeau dat een mens kan krijgen. Maurits is gedoopt met het oog op God. Hij, en wij met



hem, mogen zijn leven voortaan zien als een bestaan in de slijpstream van Gods genade. 'Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd/is komen uit het water, en staan in de woestijn, /geen god onder de goden, geen engel en geen dier/, een levende, een dode, een mens in wind en vuur.'

Ds Kees Bergström

De Kerkorde wordt momenteel gewijzigd.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen tot nu toe.

- Er komen elf classes in de PKN.
- Daarmee is er geen afvaardiging meer per kerkenraad, maar per groep kerkenraden.
- Er komt per classis een classispredikant, die geen voorzitter van de classicale vergadering wordt, maar wel lid.
- Samen met voorzitter en scriba vormt de classispredikant het moderamen.
- Het vierjaarlijks visitatiebezoek wordt vervangen door bezoeken door de classispredikant.
- Een verkleind college van visitatoren bemiddelt en adviseert in conflictsituaties en bevordert de ontmoeting van gemeenten.
- Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor inrichting en samenwerking. Er worden algemenere kaders gesteld en minder gedetailleerde regels.
- Er komen ringen van gemeenten. In de ring ontmoeten gemeenten elkaar.
- De gemeenten in een ring kiezen een aantal afgevaardigden in de classicale vergadering.

Bart Methorst,
scriba

Opbrengst eindejaarscollecte 2017

De opbrengst van de eindejaarscollecte is bedoeld voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente. Onze gemeente wil er zijn voor iedereen. Verbindende activiteiten organiseren waar jong en oud welkom zijn. Over grenzen heen uitreiken naar mensen die onze steun nodig hebben. Het College van Kerkrentmeesters dankt iedereen voor hun bijdrage aan de oudejaarscollecte en voor de ontvangsten op rekening NL22RABO0313344094 ten name van de 'Protestantse gemeente te Delden'.

Het totaalbedrag van de eindejaarscollecte was eind februari € 2.330.-

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk

Actie Kerkbalans 2018

Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar "Geef voor je kerk". In januari zijn 804 brieven verstuurd voor de kerkelijke bijdrage 2018. Tot 28 februari ontving het College van Kerkrentmeesters 650 toezeggingen met een totaalbedrag van €123.000. Daarmee komt het streefbedrag van €125.000

al heel dichtbij. Zou het pepermuntje deze keer geholpen hebben? Het College verwacht nog minstens 65 toezeggingen op het Kerkelijk Bureau te ontvangen.

Kijkt u even mee naar de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2017? Er werden toen 825 brieven verstuurd. Begroot was €115.000. 721 deelnemers zegden €126.000 toe. Uiteindelijk heeft het College over 2017 €131.379 mogen ontvangen. Zonder overdrijven is het echt kerkbalans-PLUS geworden. Geweldig!

Alle gemeenteleden hartelijk dank! Voor het vele werk achter de schermen wil het College natuurlijk alle contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk

Elke dinsdagmorgen: inloop

De inloopochtend in De Voorhof op dinsdagochtend van 10-12 uur mag met recht een succes genoemd worden. Het aantal bezoekers schommelt rond de vijftien. Meestal zijn er evenveel mannen als vrouwen. Er wordt koffie gedronken, met wat lekkers, er wordt gelachen, geconverseerd en ook worden er soms ernstige gesprekken gevoerd. Bij de uitgang staat een spaarpot waarin een vrijwillige gift gegeven kan worden. Mag, hoeft niet. De kosten van de inloop worden eruit betaald, maar nu is er € 250 over. Besloten is dat geld aan de jeugdkerk te schenken voor een handzame geluidsinstallatie. Kortom: de ouderen genieten van koffie met wat lekkers (vergeet de bloemetjes op tafel niet) en de jeugd profiteert hiervan door de vrijwillige bijdragen. Wilt u ook eens meedoen? Kom gerust een keertje. U bent van harte welkom, ook als is het maar voor een kwartiertje. Ook het Kerkelijk Bureau is dan altijd open. Elke dinsdagochtend is er inloop in De Voorhof, ook in de zomer. Neem gerust uw buurvrouw mee of uw nieuwe vriend.

Graag tot ziens in de Voorhof,

namens de gastheer en de gastvrouwen,
Helena Bergström-Steenbergen

Oproep Stichting Europa Kinderhulp Mogen wij u even voorstellen?

Luc, Lisa en Sven. Doodgewone, leuke kinderen. Niets aan de hand, althans zo lijkt het. Maar ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij thuis de dupe van conflict, armoede of verdriet. Je ziet het niet aan ze; ze lopen er ook zeker niet mee te koop. Maar ze hebben er wel het hele jaar last van. Behalve die tweeënhalve week in de zomer...

Dan maken Luc, Lisa, Sven en ruim 1400 andere leeftijdsgenootjes mee wat het is om onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen problemen. Wat dan wel? Aandacht, liefde en structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen ze steviger in hun schoenen te staan en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.

Dan maken Luc, Lisa, Sven en ruim 1400 andere leeftijdsgenootjes mee wat het is om onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen problemen. Wat dan wel? Aandacht, liefde en structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen ze steviger in hun schoenen te staan en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.

Vertrouwen

Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantieouders. Mensen die die aandacht, liefde en structuur kunnen bieden. Die een kind de vakantie van zijn leven wil geven en zichzelf daarmee trakteren op een glimlach. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft in de vakantie even niet met haar oudere zus naar de voedselbank, omdat mamma de boodschappen niet kan betalen. Ze geniet bij een gastgezin volop van het samen ontbijten, een aai over haar bol en het op tijd naar bed gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan den lijve dat er ook pappa's zijn zonder losse handjes... Sven, hyperactief en een slechte slaper, komt bij zijn gastoudergezin helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een verhaaltje voor het slapen doen hem zichtbaar goed. Zo heeft elk kind een eigen verhaal. Een rugzakje, heet dat tegenwoordig.



Sores

Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, korte vakanties kinderen veel energie geeft. Ze kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze zien bovendien dat het anders kan. Dankzij vakantiegastouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland geholpen.

Geef een kind de vakantie van zijn leven

En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantiegastouders nodig. Bent u bereid te helpen? Aanmelden, meer informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via de website: europakinderhulp.nl of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl.

Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan één van onze medewerkers: Arjan ter Haar (0523-610197).



Raad van Kerken - Delden

IS ER NOG TOEKOMST VOOR DE KERKEN?

Op dinsdagavond 17 april om 19.00 uur, zal Prof. Dr. Erik Borgman uit Utrecht een lezing komen verzorgen in de Oude Blasius. Hij is uitgenodigd door de Raad van Kerken om te komen spreken over ons jaarthema: "Kerk zijn in de wereld van nu en van morgen". Drie sprekers hebben wij uitgenodigd om hun visie over dit thema te geven.

Allereerst was bij ons theoloog en dominee Arjan Plaisier in november, daarna journalist en theoloog Theo Krabbe in februari en nu zal prof. Erik Borgman, theoloog aan de universiteit van Tilburg zijn visie komen geven.



Erik Borgman schrijft: "Als wij willen dat de kerk ook morgen nog bestaat, is vasthouden wat er nu is, geen optie. Maar planmatig veranderen op basis van wat wij nu denken dat voor de toekomst nodig is, ook niet. De kerk is ervoor om ons te laten veranderen door Gods toekomst. Daarvoor is het nodig dat de kerk weet dat zij een teken is van onze innige verbondenheid met God en van de eenheid van het menselijk geslacht." Prof. Borgman schreef een boek in 2015 over: "Waar blijft de kerk?"

Het belooft weer een interessante avond te worden, net als van de vorige sprekers. Probeer deze lezing bij te wonen en mee te denken. De toegang is vrij en bij de uitgang vragen we een vrijwillige gift om ook in de toekomst ons werk als Raad van Kerken te kunnen voortzetten. We zijn nog lang niet uitgepraat met elkaar en willen blijven verbinden.

Ria Mudde, voorzitter Raad v. kerken

Het bijzondere aan het Oecumenisch avondgebed

Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 u. bidden en zingen we samen in een van beide Blasiuskerken hier in Delden. Waarom is het zo fijn en waarom zo belangrijk....

Het is een moment van rust. Een moment van stilte in ons zelf. Maar ook een moment van verbondenheid met elkaar door te zingen en te bidden. Ik mag u dit allemaal aanraden het te proberen. U hoeft geen lid te zijn van een van de kerken. De toegang is vrij. Het is elke week en via het Hofweekblad of het kerknieuws kunt u vinden in welke kerk we bidden. Elke week speelt Herman Ruepert op het orgel of op de piano om ons in de zang te begeleiden. Herman doet dit belangeloos net als de voorgangers, die zich ook inzetten om mooie liederen en teksten uit te zoeken en ons hierin voorgaan. Ik nodig u uit, nu het weer wat beter wordt, naar de kerk te komen. U zult ervaren.....wat ook wij, die er reeds zijn, ervaren. Tot donderdagavond.

Ria Mudde

ALGEMEEN
NIEUWS

VROUWEN BIJ HET LEGE GRAF

Tijdens de veertigdagentijd wordt dit jaar het evangelieboek Marcus gelezen. Daarom wordt in dit artikel op een icoon ingegaan dat past bij wat in dat evangelie staat. Dat is een deel van Markus 16 (vanaf vers 16) waar het volgende wordt



beschreven:

Op de eerste dag van de week gingen drie vrouwen, dat waren Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Salome met geurige olie naar het graf om het lichaam van Jezus te balsemen. Ze vroegen zich wel af hoe ze de steen, die voor de opening van het graf gerold was, daar weg zouden kunnen krijgen. Het was een hele grote steen zegt het evangelie. Maar bij het graf gekomen was deze al weggerold.



In het graf zagen ze een in het wit geklede jongeman zitten. Deze zei, dat Jezus opgewekt was uit de dood en hier niet meer lag. De vrouwen schrokken en vluchtten weg. Marcus besteed veel aandacht aan vrouwen, zowel bij de graflegging, de opstanding als bij de verschijningen. Bij al deze verschijningen is altijd Maria uit Magdala aanwezig, soms alleen, soms met andere vrouwen.

Graf van Jezus

In het heilige land wordt een bepaald in de rots uitgehouwen graf aangewezen als het graf, waar Jezus in gelegen zou hebben. Daarbij hoort een grote weggrolbare steen. Maar in de omgeving daarvan zijn meer rotsgraven, die ook daarvoor aangewezen worden.

Daarnaast is het bekendste graf dat in de Heilige Grafkerk aan de Via Dolorosa in Jeruzalem. Hierbij hoort echter geen weggrolbare steen.

Icoon van de opstanding

Op veel iconen over de opstanding worden drie vrouwen afgebeeld, soms ook twee of meer. Marcus noemt drie vrou-



wen, twee Maria's en Salome. Ze hebben kruiken met olie bij zich. Ze staan bij een lege kist waarvan op het deksel een engel met een bodestaf zit. Dat betekent, dat hij een boodschap te melden heeft. In de kist liggen lege doeken. Het afgebeelde landschap bestaat meestal uit rotsen. Vaak zijn er gebouwen of een stad op de achtergrond afgebeeld, die naar Jeruzalem verwijzen. Ook is er wel een aanduiding van een opening in een rots aanwezig. Soms zijn naast de kist slapende soldaten afgebeeld; dat verwijst naar Matheus, waart Pilatus een wacht bij het graf heeft laten zetten.

*Goede Paasdagen,
Dick Schuurin*

LUTHERSE DIENSTEN

De Lutherse dienst in Enschede (Twekkelo) vindt plaats in de Johannes Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede en begint om 10.30 uur.

Maandag 2 april (2e Paasdag) 2018: nog geen predikant bekend

Gelet op het feit dat onze vaste predikant, mw Da. IJda de

Mol-Buizert ziek is, zijn we voor predikanten in Hengelo afhankelijk van gast predikanten. Ik kan bij sommige diensten dus nog geen predikant invullen.

De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats in de Lebuinus Kapel te Hengelo, Dorpsmatten staat 40. De dienst begint om 10.30 uur.

Zondag 1 april 2018: Pastor W. Cortvriendt en Ds. F. Wiersma

Met vriendelijke groet,
Patricia Veerman-de Graav
Evangelisch Lutherse Kerk



Van Hadewijch tot Hillesum - een kennismaking met de mystiek

Cursus 12 en 19 april, 17 en 24 mei 2018

Aan de hand van muziek, teksten en verhalen van belangrijke personen uit de Westerse spiritualiteit, van de middeleeuwen t/m de 20ste eeuw, wordt getoond hoe de mystiek zich in, om en vechtend met de kerk ontwikkelde. Naast rede, zijn ervaring en gevoel daarbij heel belangrijk.

Hadewijch, de Moderne Devotie, mystiek aan het einde van de 19e eeuw en tenslotte Titus Brandsma en Etty Hillesum passeren de revue. Teksten van hen zullen we - zo nodig in vertaling - met elkaar op verschillende manieren lezen, we zullen luisteren naar muziek die daarbij hoorde en we laten alles resoneren tot in onze tijd.

De cursus wordt gegeven door Annette van Dijk, neerlandica en theologe. Zij was tot 2014 docente aan het MBO en HBO, o.m. in Hengelo en omgeving.

Meer informatie over haar is hier te vinden: <https://keerlicht.wordpress.com/wie-zijn-wij>

Alle te lezen teksten staan in een apart af te rekenen reader. Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-2918249.

Entree: € 5 voor leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Twente en voor studenten;

€ 10 voor anderen.

Opgave bij Iris Kraak: info@iriskraak.nl

Stilteavond in de remonstrantse kerk

Passend bij de sfeer van de veertigdagentijd zal er op 21 maart in de remonstrantse kerk in Hengelo een stilteavond plaatsvinden, om acht uur in de kerkzaal.

Afgewisseld met een tekst, muziek of een lied staan we stil, worden we stil, zijn we stil.

Zomaar plompverloren een tijd lang stil zijn kan onwennig en ook onprettig zijn. Daarom is er gedurende de avond een opbouw in de manier waarop we stil zijn. Er is geen specifiek doel; het kan prettig zijn om stil te staan bij wat er in jezelf naar boven komt, anderen genieten van de stilte zelf, of vinden het fijn om zich op een bepaalde gedachte te concentreren. Niets moet, voor iedereen en op elk moment kan stilte een andere ervaring opleveren.

Iedereen is van harte welkom, opgeven is niet nodig.

Adres: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-2918249.

Namens de PR-commissie, Hiltje Wuite-Harmsma
Steynstraat 36, 7551 GL Hengelo Ov
0742426153/0611246750



JONGLEREN



Kleuren in de kerk met Pasen

Wanneer je in de kerk komt ligt er over de tafel, ook wel Avondmaalstafel genoemd, een kleed. Dit kleed heet een antependium en geeft de kleur aan in welk gedeelte van het kerkelijk jaar we zijn. De dominee draagt een stola in dezelfde kleur, dit hoort bij elkaar.

In de weken voor Pasen, dit noemen we de 40-dagen tijd, is de kleur paars. Paars laat het lijden van Jezus zien dat gaat komen. Maar paars zien we ook in de Adventstijd, wanneer we verwachten. Dan is het vanaf Witte Donderdag de kleur wit. Witte Donderdag laat dat natuurlijk ook al wel een beetje zien in de naam, maar dit is het begin van de tijd van Pasen tot Pinksteren.

Op Goede Vrijdag is er geen kleur in de kerk, maar ook geen kaarsen om de verlatenheid te symboliseren. Tijdens de Paaswake komt dan weer het licht en een wit Antependium op tafel. En dit witte Antependium blijft tot aan Pasen.

Met Pinksteren is er dan rood, dit staat voor liefde en de Heilige Geest. Deze kleur wordt maar heel weinig gebruikt in het kerkelijk jaar. Maar soms zie je het ook wanneer er een nieuwe dominee bevestigd wordt.

De meest gebruikte kleur in de kerk is groen. Dit staat voor hoop en groei. Nou, groei en groen kunnen we allemaal wel bij elkaar bedenken. Van de andere kleuren is dat nog best lastig. Maar nu weet je er een klein beetje van, wanneer je nu in de kerk komt weet je dat er een reden is dat er soms een andere kleur ligt. En dan heeft ook elke kerk zijn eigen antependium gemaakt, daarom zijn er ook zoveel verschillende.



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

09-04-2018	21-04-2018	interval 6 weken
21-05-2018	02-06-2018	interval 6 weken
02-07-2018	14-07-2018	interval 9 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/downloads

AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERKDIENTEN
NIEUWE BLASIUS EN OUDE
BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur.

Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesstraat 112A 7471 KZ Goor.

Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS
Bankrelatie: NL16RABO0313364281
Rabobank Delden
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.
7491 BL Delden
Uw giften maken dit blad mogelijk!