

# KERKENNIEUWSDELLEN

50e jaargang nr. 3 zaterdag 16 maart 2019

## Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

De zon schijnt in deze februari maand voluit, de krokussen laten hun gezicht zien en de terrassen zitten veelal vol. De eerste ijsjes zijn al gegeten en menigeen hebben de winterjassen ingeruild voor een zomerjas. Wie weet heeft u wel meegedaan om u winterjas weg te geven. Heeft u ze zien hangen in de stad Delden in de decembermaand? Het is nog niet zolang geleden dat er een dertigtal winterjassen in Delden werden neergehangen door jongeren met een liefdevol kaartje eraan. Jongeren die betrokken zijn op de samenleving en een gebaar wilde maken naar hun en onze medemensen die het niet zo goed hebben. Die wel een warme winterjas konden gebruiken. Verschillende reacties op deze activiteit zijn er geweest. De Tubantia met een inspirerend artikel in de krant en een filmploeg voor de jongeren. Maar toch ook reacties van; hier is toch geen armoede, komt het wel op de goede plaats terecht en ja, jassen werden zelfs in een kledingcontainer gedeponeerd!

De jongeren hebben ons een spiegel voorgehouden met deze actie. Een spiegel van hun geloofsbeleving. Een spiegel van vertrouwen. Een spiegel van .....

Er is een mooie uitspraak: Als de kerk niet dient, dient zij tot niets. Het zou een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor ons allen, om dienend aanwezig te zijn, vanuit ons geloof in het bijzonder midden in onze samenleving. Dat wens ik u en mij toe.

*Een diaconale groet,  
Ria Doornbusch Pastor*



# HEILIGE BLASIUS



**ZONDAG 17 MAART**  
**2e ZONDAG 40 DAGENTIJD**  
9.00 uur Kleuterkerk  
9.30 uur Eucharistieviering met  
Kinderwoorddienst  
m.m.v. het dames- en herenkerk  
Pastoor M. Oortman

**ZATERDAG 23 MAART**  
**3e ZONDAG 40 DAGENTIJD**  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het herenkerk samen met Lon-  
neker  
Rector P. Kuipers

**ZONDAG 24 MAART**  
10.00 uur Zondagsviering voor ouders  
en kinderen  
Verzamelen bij de Schoapskooi in het  
Twickelse bos.  
Pastor H. Ogink

**DONDERDAG 28 MAART**  
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

**ZONDAG 31 MAART**  
**4e ZONDAG 40 DAGENTIJD**  
9.30 uur Eucharistieviering met kinder-  
woorddienst  
Stille mis  
Pater R. van de Vegt

**ZONDAG 7 APRIL**  
**5e ZONDAG 40 DAGENTIJD**  
9.30 uur Eucharistieviering met kinder-  
woorddienst  
m.m.v. het dames- en herenkerk  
Rector P. Kuipers

**DONDERDAG 11 APRIL**  
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

**LECTOREN en LECTRICES**  
17 maart 9.30 uur H. Spekreijse  
23 maart 19.00 uur G. Dijkman  
31 maart 9.30 uur B. de Kamper  
7 april 9.30 uur E. Cornel

**VIERINGEN DOOR DE WEEK**  
Donderdagavond om 19.00 uur  
Oecumenisch Avondgebed afwisselend  
in de Oude en Nieuwe Blasius.

# PROTESTANTSE GEMEENTE



**Zondag: 17 maart**  
10.00 uur: ds P. ten Kleij  
Nevendienst: Mariska van der Sluijs  
Oppas: Cristina Timmermans  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Binnenlandsdiakonaat

**Donderdag 21 maart**  
19.00 uur: Oecumenisch avondgebed

**Zondag 24 maart**  
10.00 uur: ds D. Juijn  
Oppas: Joke Lammertink  
Nevendienst: Jikkie Veenstra  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Kinderen in de knel

**Zondag 31 maart**  
10.00 uur: ds D. Juijn  
Oppas: Leonie van der Sluijs en Nienke  
Nevendienst: Erica Bakker  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Kia: missionair werk

**Donderdag 4 april**  
19.00 uur Oecumenisch avondgebed

**Zondag 7 april**  
10.00 uur: ds D. Juijn  
Oppas: Anje Gnodde  
Nevendienst: Rinske Gerritsjans  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: zending

# 3 KONINGEN KAPEL



**Zondag 24 maart**  
Eucharistieviering 10.15 uur  
Pastor T. Escher

**Vrijdag 29 maart**  
Viering 15.00 uur  
M. Bruynes

**Zondag 31 maart**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
E. van Gooswilligen

**Vrijdag 5 april**  
H. Avondmaal  
Ds. D. Juijn

**Zondag 7 april**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mw. M. Mulder

**Vrijdag 12 april**  
Viering 15.00 uur  
Mevr. M. Mulder

**Zondag 17 maart**  
Woord- en communie 10.15 uur  
Pastor I. Wilbers

**Vrijdag 22 maart**  
Viering 15.00 uur  
Mevr. A. van de Haar



## Een voor Eén.....

Vooraf;

De afgelopen jaren heb ik enige vertelsels geschreven in het Kerkennieuws Delden over o.a. Maarten Luther en in 2018 over 'gezegden, spreuken en zegswijzen' in de Bijbel. Nu eens over 'getallen en cijfers' in de Bijbel, onder het motto: Een voor Eén . . .

In de Bijbel wordt best veel over getallen en cijfers gesproken. Vaak is een getal in de Bijbelboeken meer dan een aanduiding van een hoeveelheid. Getallen zijn dikwijls veelzeggend. Je zou kunnen spreken van de symbolische of meerwaarde van getallen als bv. de – vier, de - zeven, de – acht, de – twaalf of de – zeventig, elke Hebreeuwse of Griekse letter heeft een 'cijferwaarde'.

In de Bijbel soms met een heel letterlijke en concrete betekenis, maar tegelijkertijd kunnen de cijfers een diepere achtergrond hebben. Door het gebruik van getallen en cijfers hebben de bijbelschrijvers een boodschap willen uitdragen.

In dit artikel gaat het over het getal veertig (40) in de Bijbel. Het getal dat het buitengewone signaleert, datgene wat buiten de normale dagelijkse orde valt. Bijv. het leven en trekken door de woestijn, het staan op de berg in de ontmoeting met God (Ex.24; Deut. 10), de verkenningsstocht van de verspieders door het beloofde land (Num. 13). En die van een verdrongen wereld (Gen. 7). Op dit moment leven wij als kerken in de zgn. '40 dagentijd' van het jaar. Een tijd van bezinning en inkeer. Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel christenen gebruiken deze tijd om te bidden en te vasten. Het getal 40 komt in de Bijbelboeken vaak voor en heeft dan een symbolische betekenis als het gebruikt wordt als tijdsaanduiding: Het heeft een speciale betekenis, de periode wordt gebruikt voor inkeer en voorbereiding. Veertig staat o.m. in de onderstaande verhalen, voor een bijzondere periode, waarin ruimte wordt gemaakt voor iets nieuws.

Enkele voorbeelden:

Het eerst in het verhaal over de regen die valt in de tijd, wanneer Noach de ark bouwt. Veertig dagen en 40 nachten lang zal het op aarde regenen. Mozes blijft ook veertig dagen op de berg Sinai waar hij de tien geboden kreeg van God. Het volk Israël reist veertig jaren door de woestijn, nadat God hen bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte. Vorsten die wel geen goden zijn, maar toch als godszonen op een uitzonderlijke plaats staan: o.a. Salomo, David, hebben elk veertig jaar geregeerd. Ander voorbeeld: Jona zegt tegen de bewoners van Ninivé dat God over 40 dagen de stad zal verwoesten (Jona 3:4) De jonge moeder leeft veertig dagen in afzondering (Lev. 12:1 en4) En Jezus, de opgestane Heer, die nog niet ten hemel is gevaren, vertoende zich in die merkwaardige tussentijd, gedurende veertig dagen aan zijn discipelen (Hand. 1: 2) Je zou kunnen zeggen dat het getal veertig iets te maken heeft met het nadenken en even stilstaan.

En Ali Baba en de veertig rovers dan? Leuk gevonden, maar heeft natuurlijk niets met het bovenstaande te doen, maar het is wel een spannend verhaaltje uit een leuk kinderboekje,

(Bron: Ned. Bijbelgenootschap; Bijbels woordenboek dr. L.A. Snijders; internet, etc.)

In het Achterhooks, (mijn streektaaltje) gezegd: 'Ene veur Eéne ..... ' tot een volgende keer...

*Johan Beumer*

## Inloopochtend Voorhof.

Ook in het nieuwe jaar 2019, is het verheugend te zien dat steeds meer mensen de weg naar de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden weten te vinden. Samenkomen op een heel ontspannen manier, een kopje koffie of thee met iets lekkers, die de gastheer of gastvrouwen u graag aanbieden.

En passant ontmoet u iemand die u al een tijdje niet zag of had gesproken. Er zijn gasten, die elke week wel even langs komen, maar regelmatig ook mensen die er van gehoord of gelezen hebben en eens komen kijken. Dat is nu precies de bedoeling.

Lijkt het u leuk? Kom langs op dinsdagmorgen, tussen

10 en 12 uur is iedereen van harte welkom.

Wilt u eerst iets meer weten?

Belt u dan met Diny Doornbos, 074-3766992.





## HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor  
06 – 20453713 Profiel Liturgie  
mjaootman@kpnmail.nl  
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal  
werker  
06 – 13609293  
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker  
06 – 25091377  
Carin.timmerman@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker  
06 – 21483512 Profiel Catechese  
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker  
06 14406955  
pastordoorbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,  
06 – 271 24 695,  
annettezoet@gmail.com

**Pastorale nood**  
Mocht u buiten kantoortijden dringend  
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,  
als geen van de pastores op eigen nummer  
bereikbaar is, bellen met het mobiele  
nummer: 06 23 25 44 88.  
Dit nummer is niet voor het melden  
van uitvaarten.

### Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank  
NL24RABO0313302057  
Postrekening Lokatieraad  
NL08INGB0000967063  
Kerkebalans Rabobank:  
NL38RABO0313307431

### VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

### ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-  
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.  
delden@heiligegeestparochie.nl

### Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck  
Langestraat 78  
7491 AJ Delden  
Geopend maandag t/m woensdag  
van 08.30 tot 15.30 uur  
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur  
Telefoonnummer 074 – 3492212  
contact@pastoraalteam.nl

### WEBSITE

[www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:  
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige  
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**

H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur  
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

### Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur  
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur  
Lambertus basiliek  
Dinsdagavond om 18.30 uur  
Woensdagavond om 18.30 uur  
Donderdagavond om 18.30 uur  
Vrijdagmorgen om 09.00 uur  
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

### Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur  
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

### EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.  
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team  
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de  
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan  
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand  
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:  
- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de  
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;  
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen,  
Carmelitessenweg 1 te Zenderen;  
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-  
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-  
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

### IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Janssen Jo – 12 febr. – 88 jaar - Molenstraat 1 130 – w.v. W. Raanhuis  
Harrie Workel - 27 febr. - 75 jaar - Waterland 22

### KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 14 april 2019  
Vorbereidingsavonden:  
Donderdag 14 maart 2019 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.  
Donderdag 21 maart 2019 in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.  
Tijdstip 20.00 uur. Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in  
Delden.

### ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven  
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.  
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee  
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

### Van de locatieraad/pastoraatgroep Kerkebalans

De actie Kerkebalans 2019 is zo ongeveer afgerond. Er is veel werk voor verricht door  
de penningmeester, de secretaresse, de inpakkers van de enveloppen, de wijkhoof-  
den en de vele contactpersonen die er samen voor gezorgd hebben dat alles zonder  
noemenswaardige strubbelingen is verlopen. Dank daarvoor.  
We bedanken tevens alle mensen die de actie Kerkebalans dit jaar financieel hebben  
ondersteund en ondersteunen. Uw steun is bijzonder belangrijk voor onze geloofs-  
gemeenschap.  
Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd op de actie Kerkebalans of is niet  
thuis getroffen. We willen hen dringend verzoeken alsnog te reageren en hun brief of  
bericht van bijdrage bij de pastorie in de brievenbus te doen en/of gebruik te maken

van het bankrekeningnummer:  
NL38 RABO 0313 3074 31 ten name  
van Geloofsgemeenschap H. Blasius  
Delden. Uw bijdrage blijft hard nodig.

### 900 jaar Heilige Blasius Delden

De locatieraad/ pastoraatgroep wil eenieder die tijdens het jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius heeft geholpen hartelijk bedanken.

Het begon op 3 februari 2018, de kerkelijke feestdag van de Heilige Blasius en eindigde officieus op 3 februari 2019 met de onthulling/ wijding van de eerste steen uit 1786.

Het was een geweldig mooi jubileumjaar.

Bedankt allemaal!!!



### Kerkorgels in de H. Blasiuskerk

In Kerkennieuws 2 heeft Dick Schuuring een mooi artikel over de kerkorgels in de H. Blasiuskerk geschreven.

Marinus Visschedijk vertelde dat de orgelkasten niet bij de fa. Doeschot in Bentelo, maar bij Johan en Truus Doeschot in Ambt Delden zijn gemaakt. Niet alleen hierom willen we Johan en Truus Doeschot noemen, maar we willen hun bij deze nog eens extra bedanken voor het vele werk dat zij voor onze geloofsgemeenschap hebben verricht.

Wij zijn hun zeer erkentelijk hiervoor en zij verdienen ons diepe respect.

### Vriend bij uitstek

God is de vriend bij uitstek. Opdat er tussen God en ons, die door een oneindige ruimte zijn gescheiden, zoiets als gelijkheid zou ontstaan, heeft God iets absoluuts in zijn schepselen gelegd, de volstreekte vrijheid om in te stemmen met de richting waarin Hij ons wil leiden, dan wel om deze te weigeren.

Uiteindelijk is de aanraking met God het ware sacrament.



Simone Weil (1909-1943)

Uit: Wachten op God

Bijleveld 3de druk 2014

### 'Avond voor de geloofsgemeenschap'

Op donderdag 11 april 2019 willen de locatieraad en de pastoraatgroep wederom een 'avond voor de geloofsgemeenschap' houden. Deze avond is bedoeld voor alle mensen van onze geloofsgemeenschap H. Blasius. De avond wordt in het parochiehuys gehouden (19.00uur: 'inloop', koffie of thee: 19.30uur aanvang). Houdt de datum vast vrij in uw agenda.

### Paasviering voor ouderen.

De Paasviering voor ouderen wordt dit jaar op woensdagmiddag 24 april gehouden.

Aanvang 14.00 uur.

Nadere mededelingen volgen nog.

Jan Horck



### VASTENAKTIEPROJECT 2019

#### SCHOON WATER VERANDERT ALLES

Wij hebben dit jaar gekozen voor het waterproject schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger.

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is een waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken. De norm is maximaal 400

mensen per put. In het droge seizoen, dat zo'n negen maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree



en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met diarree grotere kans op ondervoeding. Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van water. De vrouwen en meisjes worden het meest getroffen, omdat zij water moeten halen. De uren die zij in de rij staan, kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. Caritas Development Niger gaat een nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van water en er meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken. De bevolking krijgt trainingen over hygiëne en het veilig gebruik van water, om ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de economische positie van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen.

Voor ons, die het zo gewoon vinden, dat er schoon water uit de kraan komt, is het een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan dit project. Met uw steun en uw bijdrage kunnen we dit project in Niger ondersteunen.

De Vastenactie loopt van 4 maart tot en met 22 april.

Campagne 2019: "Schoon water verandert alles" is vasten delen met mensen die het minder hebben.

Het "Vastenactie zakje" kunt u tot en met Pasen inleveren in de bussen achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of bij uw contactpersoon. U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer: NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. R.K.Heilige Geest parochie Aktie Wereldnood.

Hartelijk dank

M.O.V. Werkgroep Vastenactie  
Geloofsgemeenschap H. Blasius, Parochie H. Geest

### Gastlessen Pastor Oortman Twickelcollege Delden

Dinsdag 5 en woensdag 6 februari heeft Pastor Oortman, tijdens de lessen levensbeschouwing op het Twickelcollege in Delden, gastlessen verzorgd. De leerlingen van klas 1 werken aan een werkstuk over het Christendom, en de pastor kwam vertellen over zijn ambt als priester. Over hoe hij ertoe gekomen was om priester te worden. De leerlingen mochten alle vragen die ze hadden stellen en de pastor ging volop met hen in gesprek over alle onderwerpen die maar te maken kunnen hebben met het Priester zijn, de kerk, het geloof, de sacramenten, Jezus, God, liefde, bidden, stilte, naastenliefde, enz, enz. Een onvergetelijke les voor de jongeren, maar ook lessen waar Pastor Oortman zichtbaar van genoot. De leerlingen van klas 1 brengen rond de goede week ook nog een bezoek aan de kerk om alle dingen die ze gehoord en geleerd hebben, te zien en te ervaren.  
Ans ter Morsche.

### Passieconcert Opus'94 in Delden

Op zaterdagavond 30 maart geeft het Hengelose koor Opus'94 een passieconcert in de Heilige Blasiuskerk te Delden.

Uitgevoerd zullen worden o.a. Son of God Mass van James Whitbourn, delen van het Agnus Dei van Egil Hovland en Blazhen muzh van Sergei Rachmaninoff.

De werken worden begeleid door Dick Sanderman: orgel, Wilbert Sleumer: saxofoon en Susanne van Berkum: fagot. De algehele leiding van het concert is in handen van dirigent Bram van der Beek.



Het belooft een mooi concert te worden waarvoor wij u van harte uitnodigen.  
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.  
Kaarten zijn te bestellen via de agenda van [www.opus'94.nl](http://www.opus'94.nl) of vanaf 19.30 uur in de kerk voor aanvang van het concert. Kosten kaarten €12,50.

Adres H.Blasiuskerk: Langestraat 76, Delden.

### **Wandel de kerk uit in Verwondering**



De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen een wandeling van ca. 12 km. Het thema van deze wandeling is "Verwondering". Vanzelfsprekend krijgt het meditatieve karakter van de tocht alle aandacht.

#### **Wanneer: zaterdag 23 maart 2019**

Startpunt: vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen  
Kosten: na afloop vrije gift.  
Opgave: noodzakelijk bij het secretariaat van Lumen Christi i.v.m. koffie en thee onderweg.





## Protestantse Gemeente

### Predikant:

Ds. Dick Juijn  
Kerkplein 1  
Tel.: 074-3491498  
06-15883126  
Email:  
dickjuijn@planet.nl

### Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff  
Kerkplein 2  
7491 BM Delden  
Tel: 3767077 13.00 uur tot  
17.00 uur (vrijdag alleen in  
noodgeval  
Email:  
gtuitert@outlook.com

### Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)  
Tel. 3762369  
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.  
Email K.B.Delden@hetnet.nl

### Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden  
Leeuwerikstraat 10 tel: 06-57010304  
Email: scribaPGDelden@gmail.com  
Bankrelaties:

Diaconie NL08RABO0313306613

College van kerkrentmeesters:  
NL96RABO0313377391

Stichting Vrienden van

De Oude Kerk:

NL18RABO0313322147

Vrijwillige bijdrage:

NL89INGB0000901488

Beluisteren kerkdiensten via internet:  
www.kerkdienstgemist.nl  
Overijssel, Delden

Ook te beluisteren:

Kerkdiensten van afgelopen maanden  
Begraafenisdiensten. Als u geen internet heeft en ook niet krijgt kunt u  
Een kerkradio aanvragen bij:  
Derk Rouwhorst, tel. 074-3763600

### WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

### In memoriam

Gerritdina Zwiertje Wubbeling- ten Kleij

De laatste maanden van haar leven waren moeilijk, maar kostte wat het kost probeerde ze staande te blijven. Ze gaf alle kracht en ontving veel steun. Op maandag 4 februari 2019 overleed Dineke. Ze woonde aan de Peperkampweg en werd 78 jaar. Dineke werd in Delden geboren als oudste dochter in het gezin ten Kleij. Ze ontwikkelde in haar jeugd een eigen mening en kon goed voor zichzelf opkomen. Ze was een mensenmens en de zorg heeft haar altijd aangesproken. Na haar huwelijk met Geert stond het gezin centraal waar ze al haar liefde en zorg in kwijt kon. Het gezin verhuisde vaak, maar op de hoogte- en dieptepunten van het leven bleek hoezeer de hele familie aan elkaar verknocht is.

17 jaar geleden was de laatste verhuizing, nu weer terug naar het ouderlijk huis van Dineke in Delden.

Wat genoot ze van de prachtige tuin, de mooie bloemen, de vele vogels.

Het laatste jaar was pittig. Steeds meer moest ze inleveren en vooral het niet meer even het dorp in kunnen op de fiets deed haar pijn.

Tot het laatst toe zijn Geert en de kinderen bij haar geweest, en niet te vergeten de honden waar ze zo gek mee was. Een van de honden voelde dat Dineke op een goede manier was overgegaan en nu thuis is.

Op vrijdag 8 februari stonden we in de Oude Blasius stil bij haar leven, maar vooral bij haar geloof. We hoorden de tekst uit 1 Korintiërs 13, die ook had geklonken bij het huwelijk van Dineke en Geert. Dineke wist dat de absoluut goede weg niet bestaat voor ons.

Maar ze heeft ook geweten van de woorden van Jezus, die gezegd heeft dat God van ons houdt, niet omdat wij goed zijn, maar omdat Hij goed is.

In dat vertrouwen hebben we Dineke begraven op de algemene begraafplaats hier in Delden.

*Ds. Dick Juijn*



### Van nacht naar dag

De lente komt, en met de hoge temperaturen eind februari, voelden de 10 graden begin maart als kil en koud aan. Het kerkelijk seizoen rijmt hierop. Momenteel leven we in de lijdenstijd, waarin de kerk stilstaat bij de 'winternachten' van lijden en dood. Maar elke ochtend wordt het toch weer licht en telkens vroeger. De oudchristelijke theoloog Clemens van Rome (einde 1ste eeuw) schreef dat de overgang van de nacht naar de dag ons steeds weer van de opstanding bewust maakt. De nacht als sfeer van de dood wordt opgevolgd door de dag, de sfeer van het leven. De terugkeer van het licht elke ochtend is een wonder. Een christen leeft vanuit de ochtend en niet vanuit de avond. Vandaar dat zelfs in de lijdenstijd enig 'paas' optimisme een christen niet vreemd is.

### De diensten in de Oude Blasius

**Zondag 17 maart** is ds. Peter ten Kleij onze voorganger. De laatste keer, 10 februari, moest hij zich vanwege het overlijden van zijn zus laten vervangen door ds. R. Nijhuis. Op het leesrooster staat Lucas 9, 28-36.

**Zondag 24 maart:** Lucas 13, 1-9: Kijk naar jezelf

Onlangs zei iemand, jullie moeten niet zoveel preken over Jezus, maar vooral doen als Jezus. Begrijpelijke taal, juist omdat Jezus ook heeft zitten nadenken over: hoe kan ik mijn woorden zo laten landen bij mijn volgelingen, dat het ook de werkelijkheid van hun hart wordt? Lukt dat ook bij ons?

**Zondag 31 maart:** Lucas 15, 11-32: Gods vader- en moederliefde  
Volgens Charles Dickens is het mooiste verhaal dat ooit geschreven is: het verhaal van de Verloren Zoon. Bij de verloren zoon denken we vaak gelijk aan de jongste zoon, die met hangende pootjes weer terugkeert als de erfenis verbrast is. Mijn

stelling vanmorgen is een andere gedachte: zou die oudste 'brave' zoon niet de verloren zoon kunnen zijn? Het is Jezus zelf die mij op deze gedachte brengt!

**Zondag 7 april:** Lucas 20, 9-19: Wat mij schaadt?

We zijn een christelijke kerk waarin we voortdurend spreken over vergeving en barmhartigheid, maar toch zegt Jezus ook dat mensen die Hem kwaad zullen doen, zullen worden verpletterd. Wraakzucht uit de mond van Jezus zelf. Hoe gaan we daar mee om?

Op donderdag 14 maart is de derde filmmiddag. De info hierover stond in het vorige Kerkennieuws.

Op **donderdag 4 april** bekijken we de film over het **vierde gebod: Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.**

Een film over de incestueuze liefde van een jonge vrouw voor haar vader. De moeder van Anna is gestorven toen ze vijf dagen oud was. Anna woont samen met haar vader Michal en de twee hebben het prima samen. Wanneer Michal voor een paar dagen op reis moet vindt Anna in een lade van het bureau een brief van haar moeder, aan haar gericht. In de brief staat dat Michal niet haar vader is. Anna trekt de consequenties. Hoe reageert hij?

We beginnen om 14.30 uur in de Voorhof. De film duurt een uur. Nagesprek tot uiterlijk 16.15 uur.

#### **Open huis in de pastorie**

Op donderdag 11 april tussen 11.00 uur en 16.00 uur bent u van harte uitgenodigd om (eindelijk) op bezoek te komen in de pastorie. Lang geleden hebben we het al eens over een open huis gehad, nu gaat het er dan toch van komen. Het is een gewone door de weekse dag, dus we zien wel wie er komt. De reden is ook dat ik op die dag mijn 49e verjaardag hoop te vieren. Wees welkom om te komen kijken wat we ervan gemaakt hebben. Tot ziens.

*Ds. Dick Juijn*

#### **Bevestiging ambtsdrager**

In de dienst van 24 maart zal de heer J.R. Dekens worden bevestigd als kerkrentmeester. Mocht u bezwaren hebben, dan kunt u die schriftelijk indienen bij de scriba. scribapgdelden@gmail.com

#### **SPOTLIGHT: Catrien Snakenborg-van Cimmenaede**

Onze gemeente is veelkleurig en daaruit halen we iedere maand iemand naar voren voor deze rubriek. Vorige maand het jongste kerkenraadslid, deze keer het oudste gemeentelid, mw. Catrien Snakenborg. Dit jaar, in augustus, hoopt ze 102 te worden. Belangrijk is ook dat Catrien niet alleen ons oudste lid is, ze is ook de oudste inwoner van Delden. Een eer om deze krasse dame te horen vertellen over haar leven.

#### **Groningen - Zuid Holland – Twente**

Catrien zag in 1917 het levenslicht in Winschoten, waar zij de vierde was in het gezin dat 2 zoons en 4 dochters zou gaan tellen.

Ze ging de verpleging in en dat was haar op het lijf geschreven. Het was wel aan de andere kant van Nederland. Eerst in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Maar doordat dit ziekenhuis voor een deel werd geannexeerd door de Duitsers in de oorlogsjaren, werd ze overgeplaatst naar het Diaconessenhuis in Rotterdam. Maar ook dit ziekenhuis werd ingenomen. Dat bracht haar eerst in Barendrecht later in Rotterdam waar ze als particuliere verpleegster samen met een vriendin meerdere jaren de zorg droeg voor een katholieke vrouw. Het was in die jaren niet zo gewoon dat je als protestants meisje bij een katholieke familie kwam te werken. Maar Catrien, met haar vriendin, heeft deze vrouw tot het einde verzorgd en van haar familie daarvoor ook enorm veel waardering ontvangen. Scheidslijnen kun je maken, maar ook heel makkelijk opheffen.

Catrien trouwde en verhuisde naar Almelo, waar ze opnieuw in het ziekenhuis aan de slag ging. Er werd een zoon geboren, Christiaan, en toen hij 10 jaar oud was kwam opnieuw het verzoek vanuit Almelo, nu om aan het werk te gaan als avondhoofd. Dit werk heeft Catrien bijna tot aan haar pensioen gedaan.



#### **Gemeentelid**

Van de 101 jaar is Catrien 46 jaar lid van de Oude Blasius. Vanuit Almelo verhuisde ze naar Bentelo. "Mijn boodschappen deed ik gewoon in Bentelo bij de katholieke winkels, maar op zondag reden we naar Delden. Ik heb goede herinneringen aan ds. Koopmans. Er is veel veranderd in de kerk en dat snap ik ook. Ik mis weleens dingen van vroeger, maar dat de dominee nu voor de dienst bij de kerkdeur staat om de mensen te begroeten, is weer het mooie van deze tijd."

Via de kerkradio kan ze iedere zondag de dienst meeluisteren. "Aan het zingen van de mensen hoor ik of het druk is in de kerk, de preken zijn wel een stuk moderner dan toen ik hier kwam wonen. Ik zou die kerkradio niet kunnen missen".

#### **Denken in mogelijkheden**

Catrien woont alweer 33 jaar in de Vogelbuurt. Ze wil er niet weg en weet zich gedragen door de zorg van vele mensen die regelmatig even achter de deur komen kijken. Zonder hen kan ze niet, want haar zicht is zeer beperkt, je mag zelfs zeggen: bijna blind. Dat is een handicap, maar Catrien heeft in haar leven vooral geleerd om in mogelijkheden te denken. Ze heeft inmiddels vele luisterboeken versleten en het grootste plezier heeft ze op vrijdagavond met de kennisquiz 2 voor 12.

#### **Kritisch**

Als je zo oud mag worden als Catrien heb je veel gezien en gehoord in het leven. Maar de actualiteit van alledag gaat ook nu niet aan haar voorbij. Er komen voor haar ook mooie weken aan met al die politieke debatten op TV. Catrien volgt ze allemaal en ieder die het horen wil geeft ze ook haar mening. Kritisch maar respectvol. Voor Catrien is 1 ding duidelijk: Het leven is niet saai en hoeft voor haar ook nog niet te stoppen. Het verlangen om 102 te worden is volop aanwezig. Het past ons om voor haar een diepe buiging te maken!

*Ds. Dick Juijn*

(met dank aan Arie Mulder voor enkele aanvullingen)





#### Omgang met Persoonsgegevens in het kader van de AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de omgang met persoonlijke gegevens als volgt geregeld:

De Protestantse Gemeente te Delden voert haar ledenadministratie middels het landelijke ledenadministratie systeem LRP. In dit systeem worden de volgende persoonsgegevens bijgehouden:  
Volledige naam, adres, geslacht, burgerlijke staat, soort lidmaatschap en vaste vrijwillige bijdrage.

Lid van de Kerk zijn zij die belijdenis hebben gedaan, gedoopt zijn, zich als gewoon lid hebben aangemeld en de kinderen van doop- en belijdende leden.

De administratie wordt gevoerd door het Kerkelijk Bureau. De vertrouwelijkheid van de omgang met de gegevens is als volgt gewaarborgd:

Administratieve medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend die op het Kerkelijk Bureau ter inzage ligt. Kerkelijke functionarissen hebben toegang tot de gegevens voor zover zij die voor hun werk nodig hebben. Predikant, leden van de Kerkenraad, leden van het College van Kerkrentmeesters en Wijkcontactpersonen zijn middels hun belofte van geheimhouding bij hun bevestiging in het ambt, gebonden aan de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Het Scribaat van de Kerk voert de administratie over de bezetting van bovengenoemde functies.

Landelijk wordt samen met andere kerken ook een ledenadministratie door het SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) gevoerd. De overheid informeert het SILA wanneer mensen verhuizen indien zij lid zijn van één van de aangesloten kerken zonder kennis te hebben welke kerk dat is.

Het SILA en de Protestantse Kerk Nederland (PKN) waartoe de PG te Delden behoort, hebben zelf de geheimhouding van persoonsgegevens geregeld.

#### Opbrengst eindejaarscollecte 2018

De opbrengst van de eindejaarscollecte is bedoeld voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente. Onze gemeente wil er zijn voor iedereen. Verbindende activiteiten organiseren waar jong en oud welkom zijn. Over grenzen heen uitreiken naar mensen die onze steun nodig hebben.

Het College van Kerkrentmeesters dankt iedereen voor hun bijdrage aan de oudejaarscollecte en voor de ontvangsten op rekening NL22RABO0313344094 ten name van de 'Protestantse gemeente te Delden'.

Eind februari 2019 was het totaalbedrag van de eindejaarscollecte € 2.900.-

Namens het College van Kerkrentmeesters,

*Wim Weenk*

#### Actie Kerkbalans 2019

Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar "Geef voor je kerk". In januari werden 777 brieven rondgebracht voor de kerkelijke bijdrage 2019. In februari heeft het College van Kerkrentmeesters 632 toezeggingen gekregen met €116.250 als totaalbedrag. Het streefbedrag is €125.000. Het College verwacht op het Kerkelijk Bureau nog ongeveer 40 toezeggingen voor de actie Kerkbalans 2019 te ontvangen.

Ter vergelijking vermelden we de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2018. Er werden toen 804 brieven verstuurd. De toezegging van 670 deelnemers was €125.787 bij een begroting van €125.000. Daarvan heeft het College over 2018 uiteindelijk €122.336 mogen ontvangen.

Alle gemeenteleden hartelijk dank! Voor het vele werk achter de schermen wil het College eveneens alle contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Wim Weenk*

#### Bezoekgroep Ouderen Protestantse Gemeente

Woensdagmorgen 27 maart om half 10 komen we weer bij elkaar in de Voorhof.

Deze morgen komt dhr. Delfos ons iets vertellen over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM).

We hopen op een goede opkomst.

Namens de bezoekgroep,

Jo ten Broeke

De Helle 27

tel. 0743762239

## KERKORGELS IN DE OUDE BLASIUS

Nadat in oktober vorig jaar en in het vorige Kerkennieuws een artikel over kerkorgels in Delden verschenen is deze keer iets meer over de orgels in de Oude Blasiuskerk. Daarbij wordt ook ingegaan op de bespelers van de orgels en de orgeltrappers. Daarnaast wordt de concertvleugel genoemd. Op het elektronisch orgel in de Driekoningenkapel wordt niet ingegaan.

In de Oude Blasiuskerk hebben in de loop van eeuwen verschillende orgels gestaan. Dit is uitvoerig beschreven in het boekje: "Orgelgeschiedenis van de Oude Blasiuskerk te Delden", geschreven door Matthijs ten Thije en André Jansen (1996). Omdat weinigen dit boekje zullen hebben een kort overzicht daaruit.

### Oudste orgel

Over het oudste orgel is vrijwel niets bekend. Het orgel wordt nergens in geschriften genoemd. Het stamt uit de zestiende eeuw. Dat was de tijd van voor de reformatie in 1602, dus het orgel is al gebruikt in de tijd, dat de kerk nog katholiek was. Soms wordt in een akte wel de aanstelling van een organist vermeld. Dat is bijvoorbeeld het geval in 1559 in het Markeboek van Woolde, waar een "orgelist" wordt genoemd. In 1573 wordt een schoolmeester genoemd, die ook het orgel bespeelde. In die tijd was de schoolmeester vaak ook koster, voorzanger of de bespeler van het orgel. Dat was bijvoorbeeld het geval met Johannes Benolken, die in de periode 1573 – 1587 schoolmeester was en daarnaast tot 1583 koster en organist. Vermoedelijk is dit orgel bij de grote brand in 1583 verloren gegaan. Daarna is er lange tijd geen orgel in de kerk aanwezig geweest.

### Een nieuw orgel

Pas in de zeventiende eeuw is een nieuw orgel aangeschaft. Wanneer dat precies gebeurde is niet bekend. Uit een tekening van het orgel is te zien dat het in renaissancestijl gebouwd is, dus mogelijk in de periode 1630 -1650. Dit komt overeen met een mededeling over "orgelgeld" in de periode 1638 – 1650. Het orgel dateert dus uit de tijd kort na het jaar 1630. Mogelijk is het gebouwd door de orgelmakers familie Bader. Dit "veel te kleine en zwakke orgel" heeft het volgehouden tot het vervangen is door het Naberorgel. Het heeft dus ruim 200 jaar dienstgedaan.

Nadat besloten was een nieuw orgel aan te schaffen is het oude orgel 1846 afgebroken. Tegelijk met de aanschaf van een nieuw orgel is ook het interieur van de kerk verbeterd. Daarbij zijn delen van het oude orgel gebruikt voor het maken van banken. Zo is in de achterwand van de kosterbank een deel van de onderkast verwerkt. Dit is de rugwand met twee geel geschilderde panelen. De balustrade van het orgel is verwerkt in de voorzijde van de kerkenraadsbank, die nu nog in de noordbeuk staat.

### Naberorgel

Het Naberorgel is in het artikel van oktober 2018 al kort besproken. Hier zal verder ingegaan worden op de aanschaf van het orgel.

In 1846 werd met de orgelmaker C.F.A. (Carl Friedrich August) Naber uit Deventer overeengekomen, dat hij een orgel zou leveren voor f 6185. De baron van Twickel, Jacob Derk Karel van Heeckeren van Wassenaer, zou de kosten op zich nemen. Eerst is het gewelf boven het orgel vernieuwd, waarna dit in de zomer van 1847 in de kerk opgebouwd is. Het orgel is op 31 oktober 1847 feestelijk in gebruik genomen



door de Deventer organist C.A. Brandts Buys. Het orgel is sindsdien vele malen gerestaureerd, verbeterd en schoongemaakt, voor de laatste keer in 2006.

### Eerste organist voor het Naberorgel

Door de baron van Twickel werd een advertentie voor een organist in een Duits blad geplaatst. Benoemd werd B.H. (Bernhard Heinrich) Cramer. Hij was organist van 1850 tot 1889. Twickel zorgde ook voor een woning voor de organist. Dit huis aan de Markt 2 stond nog lang bekend als de organistenwoning. De grafzuil van Cramer staat op de Algemene



Begraafplaats. Daarop staat vermeld dat hij naast organist ook koördirigent en muzikleraar was.

### Organisten

Vanaf 1672 zijn de namen van de organisten bekend. Tot 1986, toen Twickel de kerkvoogdij aan de kerkelijke gemeente overdroeg, werden deze door Twickel aangesteld. De laatste is mevr. Berta A. Horstman in 1967 geweest.

### Orgeltrapper

Ook de namen van de orgeltrappers zijn vanaf 1672 bekend. Ook zij werden door Twickel benoemd. Orgeltrappers waren nodig tot in 1919 elektriciteit in de kerk werd aangelegd en een elektrische motor voor de luchtvoorziening van het orgel werd geplaatst.

### Koororgel

In het zuiderkoor staat een klein koororgel. Dit is gemaakt door de amateur orgelbouwer Jan van der Vegt (hij heeft meer kleine orgels gebouwd) en in 1977 door hem aan de kerk geschonken. Het wordt gebruikt bij diensten in dit koor, zoals het oecumenisch avondgebed



### Concertvleugel

In 2017 is aan de kerk een concertvleugel van het merk YAMAHA geschonken. Dit is een donatie van de "Johannes Jacobus Staargaardstichting" uit Den Haag. Volgens een adviseur op muziekgebied zou juist dit type vleugel goed bij de akoestiek van de kerk passen. De vleugel wordt hoofdzakelijk



gebruikt bij de concerten van de in datzelfde jaar opgerichte Vereniging "Cultuurvrienden Oude Blasius Delden". Een enkele keer wordt de vleugel ook gebruikt in de kerkdiensten, bijvoorbeeld voor begeleiding van koorzang.

*Dick Schuuring*

### Persbericht

Twentse Christelijke Oratorium Vereniging Hengelo verzorgt twee concerten:

\* vrijdag 29 maart in de Kristalkerk te Hengelo

\* zaterdag 30 maart in de Hofkerk te Oldenzaal.

Aanvang 20.00 uur

Uitgevoerd wordt: Petite Messe Solennelle van Rossini

De solisten vormen het zangkwartet Quatre Bouches

Bauwien van der Meer - sopraan/ Petra Ehrismann - alt

Gerben Houba - tenor/ Michel Poels - bas

Muzikale begeleiding:

Ellen Zijm (accordeon)/ Inge Lulofs (piano)

Algehele leiding: Eric Kotterink

Eric is vanaf 2019 de nieuwe, ambitieuze en gepassioneerde dirigent van T.C.O.V.

Toegangskarten kosten € 20,00 bij de Schouwburg Hengelo en kerken. Studenten: € 10,00 Via TCOV-leden € 18,00 - Ans Nijhuis (074 )243.30.28



# JONGLEREN

## Woestijn in de Bijbel

In de Bijbel is de woestijn een plek waar mensen niet graag zijn. Het is namelijk moeilijk om in de woestijn te leven: het is er niet veilig, het is er heet en er is bijna geen eten en drinken.

Daarom is de woestijn ook een plek waar mensen naar toe gaan als ze moeten vluchten. En waar mensen zich terugtrekken om alleen te zijn: als ze willen nadenken, of zich willen voorbereiden op iets. De woestijn is in de Bijbel ook een plek waar mensen God ontmoeten.

## Woestijn-verhalen

### Op de vlucht!

·Hagar vlucht naar de woestijn als Sarai haar slecht behandelt. Er komt een engel naar haar toe, en dan zegt Hagar tegen God: "U bent een God die mensen ziet. Ik heb gezien dat u mij ook ziet." (Genesis 16:13)

·Mozes vlucht naar de woestijn nadat hij in Egypte een Egyptenaar doodgeslagen heeft.

·David vlucht twee keer de woestijn in. De eerste keer is hij op de vlucht voor koning Saul. De tweede keer vlucht hij voor zijn zoon Absalom.

·De profeet Elia vlucht ook naar de woestijn. Dat doet hij omdat koningin Izebel hem wil laten doden. In de woestijn krijgt hij van God brood en water. En een engel zegt tegen hem: "Sta op, en eet wat. Anders heb je niet genoeg kracht om verder te lopen." (1Konin gen 19:7).

## Veertig=voorbereiding

Het getal 40 is ook belangrijk in de Bijbel. Veertig dagen of jaren zijn vaak een tijd waarin mensen zich op iets voorbereiden. ·Het volk van Israël moet veertig jaar door de woestijn reizen voordat ze het beloofde land in mogen. Dat is de straf van God omdat het volk niet op hem vertrouwdde. ·Johannes doopt Jezus. Daarna is Jezus veertig dagen in de woestijn, hij leeft daar tussen de wilde dieren. Satan probeert hem te laten zondigen. Maar er zijn ook engelen die voor Jezus zorgen. Na die veertig dagen gaat Jezus de mensen over Gods nieuwe wereld vertellen.

## God ontmoeten

De woestijn is ook een plek waar mensen God ontmoeten.

·In de woestijn vertelt God zijn naam aan Mozes. Dat doet hij vanuit een struik die in brand staat, maar niet verbrandt. God geeft Mozes daar de opdracht om het volk van Israël uit Egypte te bevrijden. In de woestijn krijgt het volk van Israël de belangrijke regels van God. God praat met Mozes en hij sluit een verbond met Mozes en het volk.



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

01-04-2019	13-04-2019	interval 6 weken
13-05-2019	25-05-2019	interval 6 weken
24-06-2019	06-07-2019	interval 9 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar [kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com) Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

## Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

### 1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

### 2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

### 3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

[www.blasiusdelden.nl](http://www.blasiusdelden.nl) en [www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)

# AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN  
**NIEUWE BLASIUS  
EN OUDE BLASIUS.**

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

## RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1  
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

## WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

## Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

## Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

## RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesstraat 112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: [ritawibbelink@gmail.com](mailto:ritawibbelink@gmail.com)

## Rekeningnummer PDK

**NL66RABO0179158643**



## KERKENNIEUWS

Bankrelatie: NL16RABO0313364281

Rabobank Delden

t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

7491 BL Delden

Uw giften maken dit blad mogelijk!