

# KERKENNIEUWSDELLEN

50e jaargang nr. 4 zaterdag 13 april 2019

## Van Goede, Stille Week naar ... Pasen!

Het is een heftige tijd. Komende week herdenken we het lijden, de dood en de opstanding van onze Heer.

Er gebeurt veel: het Laatste Avondmaal, de Kruisweg, Zijn dood en opstanding.

Deze aangrijpende episode in het leven van Jezus wordt in onze kerken herdacht, verwoord en bezongen.

Hoe droevig dit allemaal is, toch, ja toch zien we uit naar dat Paasfeest waarop we Zijn opstanding vieren.

Hoe doen we dit? Heeft u misschien een 'opstapje' nodig om dit mooie feest van Pasen te kunnen vieren?

Gaat u een flinke wandeling maken en zich verwonderen over al het moois dat ontwaakt in de prachtige natuur rondom landgoed Twickel?

Mijn 'opstapje' om echt in de sfeer van Pasen te geraken is het beluisteren van de Mattheüs Passion. De prachtige muziek van J.S. Bach met de overbekende teksten ontroeren me tot op het bot, tot in m'n ziel. Ik denk aan 'Erbarme Dich,' of 'O Haupt voll Blut und Wunden,' 'Mache dich, mein Herze, rein' en 'Wir setzen uns mit Tränen nieder'....

Zo kunnen we ons op verschillende manieren bezinnen op het hoogfeest van Pasen. Misschien kunnen we dan ook zo komen tot een eigen opstanding: een nieuwe, frisse start, met rechte rug, open oren, open ogen, open armen en een liefdevol hart naar de ander.

Zalig Pasen wens ik u, mij, ons allen.

*Marianne van der Linde  
Geestelijk Verzorger*



# HEILIGE BLASIUS



## ZONDAG 14 APRIL PALMZONDAG

9.30 uur Eucharistieviering  
Gezinsviering  
m.m.v. het kinderkoor  
Pastoor M. Oortman

## DINSDAG 16 APRIL

19.00 uur Eucharistieviering/  
Boeteviering  
H. Geestparochie  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

## DONDERDAG 18 APRIL WITTE DONDERDAG

19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pater R. van de Vegt,  
Pastor C. Timmerman en  
Pastor H. van den Bemt

## VRIJDAG 19 APRIL GOEDE VRIJDAG

13.30 uur Kinderkruisweg  
m.m.v. het kinderkoor

Pastor H. Ogink  
15.00 uur Kruisweg  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Werkgroep  
19.00 uur Plechtigheden rondom het  
kruis  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pater R. van de Vegt,  
Pastor C. Timmerman en  
Pastor H. van den Bemt

## ZATERDAG 20 APRIL PAASZATERDAG

19.00 uur Eucharistieviering / Paaswake  
m.m.v. Cantu  
Pater R. v.d. Vegt

## ZONDAG 21 APRIL HOOGFEEST VAN PASEN

9.30 uur Eucharistieviering  
met Kinderwoorddienst  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pater R. v.d. Vegt  
Pastor C. Timmerman en  
Pastor H. van den Bemt

## MAANDAG 22 APRIL 2e PAASDAG

9.30 uur Eucharistieviering  
Parochieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

## WOENSDAG 24 APRIL

14.00 uur Viering voor ouderen  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

## DONDERDAG 25 APRIL

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZATERDAG 27 APRIL

19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Mgr. Th. Hoogboom

## ZONDAG 5 MEI

### 3e ZONDAG VAN PASEN

9.30 uur Eucharistieviering  
Met Kinderwoorddienst  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Rector P. Kuipers

## DONDERDAG 9 MEI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZATERDAG 11 MEI

### 4e ZONDAG VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dameskoor  
Pastoor M. Oortman

## ZATERDAG 18 MEI

### 5e ZONDAG VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering  
Voorstellen communicanten  
m.m.v. het kinderkoor  
Pastoor M. Oortman/Pastor H. Ogink

## ZONDAG 19 MEI

9.00 uur Kleuterkerk

## DONDERDAG 23 MEI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## LECTOREN en LECTRICES

16 april 19.00 uur S. Linderman  
18 april 19.00 uur R. Wermelink  
21 april 9.30 uur M. Jansink  
22 april 9.30 uur H. Spekreijse  
27 april 19.00 uur G. Dijkman  
5 mei 9.30 uur B. de Kamper  
11 mei 19.00 uur B. de Kamper

## VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-  
menisch Avondgebed afwisselend in de  
Oude en Nieuwe Blasius.

# PROTESTANTSE GEMEENTE



## Zondag 14 april Palmzondag gezinsdienst

9.30 uur: ds D. Juijn  
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof  
Kinderneven dienst: Ada Bruynes  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Jeugdwerk

## Maandag 15 april

19.30 ds D. Juijn  
Avondgebed

## Dinsdag 16 april

19.30 M. Mulder  
Avondgebed

## Woensdag 17 april

19.30 W. Petersen  
Avondgebed

## Donderdag 18 april

Witte donderdag  
19.30 ds D. Juijn  
Heilig Avondmaal

## Vrijdag 19 april

Goede Vrijdag  
19.30 ds D. Juijn

## Zaterdag 20 april

19.30 ds D. Juijn  
Heilig avondmaal  
Avondwake

## Zondag 21 April

**Eerste Paasdag**  
10.00 uur ds D. Juijn  
Oppas: Rosalind Gertenbach  
Nevendienst: Jikkie Veenstra  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Zending

## Zondag 28 april

10.00 uur: ds P. ten Kleij  
Oppas: Pop de Groot  
Nevendienst: Tineke Lantink  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: kerk

## Donderdag 2 mei

19.30 Oecumenisch Avondgebed

## Zaterdag 4 mei

18.45 Dodenherdenking

## Zondag 5 mei

**Bevrijdingsdag**  
10.00 uur: ds O. Mulder  
Oppas: Judith van der Meer  
Nevendienst: Mariska van der Sluijs  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: KIA: Noodhulp

## Zondag 12 mei

10.00 uur: ds D. Juijn  
Oppas: Jantine Nijhof  
Nevendienst: Erica Bakker  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: jeugdwerk

## Donderdag 16 mei

19.30 Oecumenisch Avondgebed

## Zondag 19 mei

10.00 uur: ds D. Juijn  
Oppas: Charlotte Oude Luttighuis  
Nevendienst: Tineke Lantink  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: kerk

## 3 KONINGEN KAPEL



**Donderdag 18 April**  
**Witte Donderdag** 15.00 uur  
Dhr. E. van Gooswilligen

**Vrijdag 19 april**  
**Goede Vrijdag**  
Woord- en Gebed 15.00 uur  
Pastor M. v.d. Linde

**Zondag 21 april 1e Paasdag**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mevr. A. v.d. Haar

**Vrijdag 26 april**  
Viering 15.00 uur  
Dhr. M. Bruynes

**Zondag 28 april**  
Eucharistieviering 10.15 uur  
Pastor T. Escher

**Vrijdag 3 mei**  
Viering 15.00 uur  
Ds. D. Juijn

**Zondag 5 mei**  
Woord en Communie 10.15 uur  
Pastor M. v.d. Linde

**Vrijdag 10 mei**  
Viering 15.00 uur  
Mw. M. Mulder

**Zondag 12 mei**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor I. Wilbers

**Vrijdag 17 mei**  
Viering 15.00 uur  
Mw. J. Stronks

**Zondag 19 mei**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mw. M. Mulder

**Vrijdag 24 mei**  
Viering 15.00 uur  
Mw. A. v.d. Haar

## SPELREGELS

### De hof

Het is nog voor de veertigdagentijd, wanneer ik een bezoek breng aan een hof; een grote tuin behorende bij een buitenplaats.

In deze periode heerst er nog rust; bruine omgekrulde bladeren domineren, de overhuifde heg ziet helemaal bruin. Alles lijkt dor en dood. Schijn bedriegt echter, tussen het bruine blad komen de sneeuwklompjes tevoorschijn en even verder op de ranonkels: niet te tellen hoeveelheden. Daarom was ik daar. En met mij, een tochtgenoot.

Een schitterende zon over de tuinen en ingetogen stilte. Stemmen van bezoekers horen we op de achtergrond en zang van vogels is om ons heen.

Het is als een visioen, waarvan je hoopt dat het nooit voorbij zal gaan.

Hierover nadenkend, lijkt het wel Pasen. Met een tuin als decor: de hof met het graf van Jozef van Arimatea en de hof van Getsemane.

Ver en ver daarvoor, in het boek Genesis, komt ook een tuin in beeld: de hof van Eden.

Een tuin, een plek om na te denken. In Getsemane was het een plek om een strijd aan te gaan.

Aan mijn tochtgenoot heb ik voorgesteld om ook nog naar een andere hof te gaan; het kerkhof.

Hier is rust, stilte, zang van vogels en vele gedachten ... Hier liggen mijn wortels ...

We verlaten de hof; op twee borden bij de uitgang staan dichtregels van A.C.W. Staring:

Uit nacht rijst ochtend rood; Het leven uit den dood



Johanna Stronks

### Een voor Eén, cijfers en getallen uit de Bijbel (deel 2)

Dit keer over de betekenis en begrippen van het getal twee (2).

Twee staat in de Bijbel vaak voor verdubbeling, versterking en ook voor de tweeledigheid.

Voorbeelden: Jozef zegt dat de twee dromen van de farao eigenlijk één droom zijn en dat de herhaling hiervan de zaak bij God vaststaat (Genesis 41:32).

De herhaling wijst op de nadrukkelijkheid en bevestiging. Namen worden tweemaal genoemd:

Samuel; Samuel, Saul, Saul, Jerusalem, Jerusalem. Als er brood wordt gebroken, zijn dat twee broden; wijn is, twee kruiken (1. Sam.10); dagelijks worden er twee lammeren geofferd (Ex.29). De haan kraaide tweemaal (Marc. 1).

Twee is het getal van het contrast en de aanvulling: zon én maan, man én vrouw, dag én nacht, de dieren in Noachs ark: twee aan twee; Jezus zendt zijn leerlingen er paarsgewijs op uit om het Koninkrijk van God te verkondigen.

Scheppen is ook scheiding maken: man én vrouw (Gen.1: 28); licht én duisternis, dag én nacht, aarde én hemel, zee én land, rein én onrein, alles is tweevoudig: het een tegenover het andere (Sirach 42).

Het getal is tevens het symbool van de eenheid tussen twee mensen. Deze eenheid is te zien in het huwelijk waarin twee – één worden, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees (Marcus 10: 7 en 8). In de gelijkenissen van Jezus gaat het bv. over twee zonen: de herder en de huurling, het zaad en het onkruid. De 'twee' wijst ook op 'tegenstelling' en 'strijd'; men zal niet op twee gedachten hinken (1 Kon:18); op twee wegen gaan (Psalm 1) en bv. geen twee heren dienen (Matth. 6).

Pastores, dominees en anderen zullen er waarschijnlijk nog veel meer over kunnen zeggen én uitleggen; dat wachten wij dan maar af. Inmiddels is het op TV 'Twee vóór Twaalf' geworden, de welbekende quiz van Astrid Joosten, dus 'beidt uw tijd'. Vólle wille .... (Johan Beumer).

(Bronnen: Ned. Bijbelgenootschap; internet; Bijbels woordenboek, e.a.).

Note: Pas begonnen met dit rubriekje in ons Kerkennieuws, moet ik vanaf nu even 'een pas op de plaats maken' wegens een erg vervelende visuele handicap, waarvoor ik in behandeling ben bij de oogarts. Vooral veraf zien, maar ook lezen en schrijven gaat moeizaam. Wellicht is er een oplossing. Vooralsnog bedankt voor uw aandacht en wie weet, tot dan; we komen elkaar zeker ergens in ons mooie Delden tegen ...

Johan Beumer.



## HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor  
06 – 20453713 Profiel Liturgie  
mjaootman@kpnmail.nl  
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal  
werker  
06 – 13609293  
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker  
06 – 25091377  
Carin.timmerman@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker  
06 – 21483512 Profiel Catechese  
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker  
06 14406955  
pastordoornbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,  
06 – 271 24 695,  
annettezoet@gmail.com

### Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend  
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,  
als geen van de pastores op eigen nummer  
bereikbaar is, bellen met het mobiele  
nummer: 06 23 25 44 88.  
Dit nummer is niet voor het melden  
van uitvaarten.

### Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank  
NL24RABO0313302057  
Postrekening Lokatieraad  
NL08INGB0000967063  
Kerkebalans Rabobank:  
NL38RABO0313307431

### VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

### ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-  
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.  
delden@heiligegeestparochie.nl

### Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck  
Langestraat 78  
7491 AJ Delden  
Geopend maandag t/m woensdag  
van 08.30 tot 15.30 uur  
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur  
Telefoonnummer 074 – 3492212  
contact@pastoraalteam.nl

### WEBSITE

[www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)



**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:  
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige  
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**

H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur  
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

### Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur  
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur  
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur  
Woensdagavond om 18.30 uur  
Donderdagavond om 18.30 uur  
Vrijdagmorgen om 09.00 uur  
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

### Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur  
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

### EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.  
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team  
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de  
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan  
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand  
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de  
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen,  
Carmelitessenweg 1 te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-  
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-  
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

### IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Han Langendonk – 11 maart – Mr. Visserstraat 2 – 87 jaar – e.v. T. Wals  
Maria Spoolder – 16 maart – Het Lannink 12 – 86 jaar – w.v. J. Lutkehaus

### KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 29 sept. 2019  
Vorbereidingsavonden:  
Donderdag 13 juni 2019 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.  
Donderdag 20 juni 2019 in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.  
Tijdstip 20.00 uur.  
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

### ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven  
aan het secretariaat. Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.  
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee  
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

### Van de locatieraad/pastoraatgroep

#### Bezinningsdag 'Jona een tegendraadse profeet'

Op zaterdag 23 maart vond deze door het pastorale team georganiseerde Bezin-  
ningsdag plaats.

De dag werd bij de Zusters Franciscanessen in Denekamp gehouden.  
De avonturen van de profeet Jona die door God op weg wordt gestuurd om de stad  
Niniveh te waarschuwen, vormden het uitgangspunt van ontmoeting en bezinning.  
Het verhaal van Jona leest als een sprookje, waarin alle rollen op zijn kop worden  
gezet. De profeet luistert niet naar God, maar is eigenzinnig en weerspannig. De  
stad, plaats van misdaad en verderf, keert zich voorbeeldig om en God doet einde-  
loos moeite de profeet in het gareel te houden. Dit verhaal stelt boeiende vragen aan  
onzelf: hoe ga je om met je opdracht? Waar sta jij voor in het leven en wat telt voor

jou in deze wereld?

Door middel van gesprek, beeldmeditatie, stilte, wandelen, samen eten en vieren verdiepten de aanwezigen zich in de betekenis van Jona. Onderstaande hymne werd gezongen in de vesperviering op deze dag.

#### **HYMNE**

O, goedertieren Schepper, hoor naar ons gebed en hulpgeroep, dat opstijgt veertig dagen lang in deze grote boetetijd.

Gij die de harten mild doorschouwt en ken de zwakheid onze kracht, vergeef genadig onze schuld, nu wij tot U zijn weergekeerd.

Al hebben wij U veel misdaan, onthoud niet uw barmhartigheid. Geef thans uw heilige Naam ter eer, aan zwakke mensen kracht en troost.

Geef dat onthouding met haar pijn naar lijf en leden ons bedwingt, zodat ons hart van schuld bevrijd, zich vrijhoudt van de zondesmet.

Verhoor ons, nooit volprezen God, drievoudig, één en onverdeeld: geef, dat ons rijk aan vruchten wordt de heilige tijd, die Gij ons geeft.

#### **Mensen gezocht**

Wij zoeken mensen voor de locatieraad en de pastoraatgroep.

Lijkt je dit wat of wil je toch eerst wat meer informatie neem dan contact op met Jan Horck, voorzitter locatieraad (telefoon 074-3763949) of Gerdie Semmekrot, voorzitter pastoraatgroep. (telefoon 074-3763582).

#### **Pasen**

##### **De Heer leeft!**



De Heer leeft en wil onder de levenden gezocht worden. Na Hem ontmoet te hebben, zendt Hij iedereen uit om de boodschap van Pasen te brengen, om hoop te wekken en opnieuw te wekken, in harten die bezwaard zijn door droefheid, in hen die het levenslicht moeilijk kunnen vinden. Daar is vandaag zo veel nood aan. Onszelf vergetend, als dienaars die blij zijn door de hoop, zijn wij geroepen om de Verrezene te verkondigen door het leven en de liefde.

*Paus Franciscus*  
26 maart 2016



# PAASVIERING 2019



De geloofsgemeenschap van de H. Blasius te Delden nodigt alle parochianen van 75 jaar en ouder én de leden van de KBO-Delden uit, voor de

## Paasviering op woensdag 24 april om 14.00 uur in de H. Blasiuskerk

met medewerking van het dames- en herenchoor.

Daarna is er, tot ± 16.30 uur, een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie mét..... en een drankje in de “Driekoningenkapel” in het verzorgingshuis De Wieken..

(Het gebeurt weleens dat er of jassen blijven hangen of per ongeluk verkeerde jassen worden meegenomen. Het is handig wanneer u een briefje met naam en adres in uw jaszak doet)

Indien u op 24 april aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit doorgeven via de mail: [jblchorck@hotmail.com](mailto:jblchorck@hotmail.com) of telefonisch 074-3763949 of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inleveren bij het secretariaat aan de Langestraat (u kunt het strookje in de brievenbus doen) Opgave s.v.p. Vòòr 20 april a.s.!

(U bent altijd van harte welkom, ook al hebt u zich om de een of andere reden niet opgegeven!)

Met vriendelijke groet,  
namens locatieraad/pastoraatsgroep van de H.Blasius,  
J. Horck, voorzitter

Naam:.....

.....

Adres:.....

.....

O Kom(t)en met ..... persoon/personen naar de viering

O Kom(t)en ná de viering naar de Driekoningenkapel.





## Protestantse Gemeente

### Predikant:

Ds. Dick Juijn  
Kerkplein 1  
Tel.: 074-3491498  
06-15883126  
Email:  
dickjuijn@planet.nl

### Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff  
Kerkplein 2  
7491 BM Delden  
Tel: 3767077 13.00 uur tot  
17.00 uur (vrijdag alleen in  
noodgeval  
Email:  
gtuitert@outlook.com

### Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)  
Tel. 3762369  
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.  
Email K.B.Delden@hetnet.nl

### Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden  
Leeuwikstraat 10 tel: 06-57010304  
Email: scribaPGDelden@gmail.com  
Bankrelaties:

Diaconie NL08RABO0313306613  
College van kerkrentmeesters:  
NL96RABO0313377391

Stichting Vrienden van  
De Oude Kerk:  
NL18RABO0313322147

Vrijwillige bijdrage:  
NL89INGB0000901488

Beluisteren kerkdiensten via internet:  
www.kerkdienstgemist.nl  
Overijssel, Delden

Ook te beluisteren:  
Kerkdiensten van afgelopen maanden  
Begravenisdiensten. Als u geen internet heeft en ook niet krijgt kunt u  
Een kerkradio aanvragen bij:  
Derk Rouwhorst, tel. 074-3763600

### WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

## IN MEMORIAM: Dina Frederika Prinsen- Schipper

Er waren plannen gemaakt om haar 94e verjaardag op 29 maart te vieren. Het vieren is gedenken geworden. Op donderdag 14 maart 2019 overleed Dina Prinsen. Ze woonde in Huize Elisabeth. Dina was de enige dochter in het boerengezin aan de Twickerlaan in Ambt-Delden, samen met 2 broers. Ze leerde Willem Prinsen kennen, en in de Ploay werd in 1945 hun enige dochter Jannie geboren. Na jaren aan de Bellinksweg kwam het gezin naar de Oelerweg en daar heeft Dina lang gewoond. Jannie en Jan kwamen er in 1970 naast wonen. Dina was een bezorgde en tegelijk ook erg aanwezige vrouw. Ook in het gezin van Jannie. In 2000 overleed Willem. Ze wist het een plek te geven, vooral door zich extra te storten op haar creativiteit: quilten, kantklossen, borduren. Daarnaast was Dina presidente van de plattelandsvrouwen. Ze was er enorm trots op. Dina was niet iemand die zich niet liet zien, maar had graag de regie in handen. Dat wist ze mooi te combineren, bijvoorbeeld bij de "Engel" waar ze broodjes smeerde voor o.a. condoleances die daar plaatsvonden. Toen werd het 2015. De jaren daarvoor zat Dina niet lekker in haar vel. Ze belandde in het ziekenhuis, en vond een plek in Sint Elisabeth. Dat was altijd onbespreekbaar geweest. Maar Dina bloeide er op. Mensen kwamen graag bij haar op bezoek. Soms was ze erg ziek, maar haar lichaam was telkens sterk genoeg om te overwinnen. Op 14 maart bleek een fikse longontsteking te sterk voor haar lichaam en moest ze haar leven uit handen geven. Woensdagmiddag 20 maart hielden we in de Oude Blasius de dankdienst, en stonden stil bij Psalm 23. De Heer is mijn Herder. Een eenvoudige Psalm met aansprekende beelden die je nauwelijks uit hoeft te leggen. God niet als een reddende reus die al onze problemen oplost, maar als een ruimte waarin het beste in jou kan openbloeien. Op de algemene begraafplaats hebben we Dina neergelegd in de handen van die Herder.

*Ds. Dick Juijn*



## Pasen - onvoorstelbaar ver en vrolijk

Pasen wordt wel als het hoogtepunt van het kerkelijk jaar gezien. Toch valt het me op dat de tijd ervoor, de lijdenstijd die uitloopt op Goede Vrijdag, meer indruk op mensen maakt. Dat is mede de reden dat er dit jaar iedere avond in de Stille Week een dienst is in de Oude Blasius. Pasen is zo groot, te onvoorstelbaar om werkelijk het hart te raken. Het lijden en sterven van Jezus zijn herkenbaarder. De butsen van verdriet en frustratie die we zelf oplopen in het leven, zien we terug langs de kruisweg van Jezus. In meerdere landen is Goede Vrijdag ook belangrijker dan Pasen. De enige vrije dag in het jaar. Dan zijn - in tegenstelling tot Pasen, Pinksteren en Kerst - alle bedrijven en winkels dicht. Kennelijk beleven vele mensen Jezus in het lijden meer nabij dan in de opstanding. Dat is dogmatisch gesproken misschien niet in de haak, maar menselijk gezien wel. Toch zou ik Goede Vrijdag niet willen loskoppelen van Pasen. De tragiek van het lijden wordt door Pasen weliswaar niet tenietgedaan of verzacht. Maar Pasen betekent wel ultieme openheid, die mij zegt dat er meer is dan lijden en dood. God laat ons niet los. Ook niet achter de grens van ons voorstellingsvermogen. Daarom wens ik u een doorleefde Goede Vrijdag toe en een vrolijk Pasen.

## Bij de diensten

Op **Palmzondag**, 14 april, zal er dit jaar een gezinsdienst zijn, voorbereid door de Kindernevendienst. Bijzonder is ook dat de dienst om **9.30 uur!!!** zal beginnen, zodat de kinderen op tijd zijn om aan te sluiten met de palmpaasoptocht naar het Sint Elisabeth. Voor de mensen die ook graag een preek willen horen, die krijgt ook een plek, maar wel korter. We lezen Lucas 19, 28-40.

Dan volgt de **Stille Week**. Nieuw dit jaar is dat je in deze bijzondere week iedere avond naar de kerk kunt komen. Op maandag 15 april, dinsdag 16 april en woensdag 17 april is er van 19.30 - 20.00 uur een meditatief avondgebed in de Oude Blasius. Elke keer staat er een zogenaamd 'Ik ben' - woord van Jezus centraal. Medewerking wordt verleend door de vespergroep en het oecumenisch avondgebed.

In de viering van **Witte Donderdag**, 18 april om 19.30 uur lezen we het verhaal van de voetwassing. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Een verhaal van aanraken, nederig zijn, jezelf uit handen geven. De één aan de ander. Het heeft te maken met dienstbaar zijn, maar ook dienst ontvangen.

In de viering van **Goede Vrijdag**, 19 april om 19.30 uur lezen we fragmenten uit het lijdensverhaal, afgewisseld met korte actuele commentaren. Hoogtepunt is het zogenaamde Beklag Gods, waarin God mensen ter verantwoording roept om het lijden in de wereld: 'Wat moet ik met jullie, wat heb ik misdreven? Wat zegt jullie zwijgen?'

De viering van de **Paaswake**, 20 april om 19.30 uur is wederom voorbereid met de Kindernevendienst. In het donker van de nacht wordt het licht van Pasen binnengebracht. We vieren het geheim van Pasen, de opstanding van Christus. Dat het licht sterker is dan het duister.

En dan, zondag **21 april Paasmorgen om 10.00 uur**. In het leven kan er één moment zijn met zo'n intensiteit, dat dit het leven kleurt. Dat kan een ontmoeting zijn, een ongeluk, een zonsongang, of gewoon een glimlach. De taal van het verstand maakt dan plaats voor de taal van het hart. Het paasverhaal is zo'n intensief moment. Die ervaring bij het graf is doorverteld en opgeschreven. In de Paasdienst proberen we om die bijzondere ervaring heen te cirkelen, met liederen, woorden, bloemen. Wie weet gaat er van die viering zoveel uit dat het uw leven kleurt!

Op **zondag 28 april** is ds. Peter ten Kleij uit Nijverdal opnieuw onze voorganger. Bijbellezing: Lucas 24, 13-35.

Op **zondag 5 mei** gaat ds. Otto Mulder uit Almelo voor. Dan klinkt het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 35-48). De volgende zondagen zal ik zelf de voorganger zijn.

**Zondag 12 mei: Eeuwigheid kent geen tijd.** "Ik geef hen de eeuwigheid", horen we Jezus vanmorgen zeggen in Johannes 10, 22-30. Maar wat is die eeuwigheid? Is dat oneindig lang leven? Is het kwantiteit? Of kwaliteit? In de preek zullen we daar verder op doordenken.

**Zondag 19 mei: Omhul het hart met verhalen.** Deze zondag de aangegeven lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 6, 1-9. Woorden die Mozes tot het volk spreekt, en dan gaat het erom: Leer je kinderen de geboden en verhalen van God. Juist in onze gemeente waar de kindernevendienst weer bloeit vertellen we graag over God. Maar waarom zou je kinderen over God vertellen???

### Blasiusbios

De komende weken draait de Blasiusbios 2 keer in de Voorhof. We beginnen om 14.30 uur, kijken een uur naar de film. Daarna is er bij koffie/thee tijd voor een nagesprek tot uiterlijk 16.15 uur.

Op de **vijfde filmmiddag, donderdag 25 april zal het vijfde gebod centraal staan: Gij zult niet doodslaan!** De jonge Jaçek loopt doelloos door Warschau. Hij is gespannen en reageert zijn spanning en frustraties af op de mensen die hij tegenkomt. Wanneer hij een taxi neemt slaan alle stoppen door. Hoofdpersoon in de film is Piotr, de jonge ambitieuze advocaat van Jaçek. Hij zit vol idealen en heeft zich voorgenomen zijn leven en carrière in te zetten om aan te tonen dat misdadigers slachtoffer zijn van de omstandigheden en dat nog nooit iemand beter is geworden van het krijgen van straf. Zijn eerste zaak is het geval van Jaçek en hij verliest de zaak op alle punten. Piotr kan het niet verwerken.

Op de **zesde filmmiddag, donderdag 16 mei het zesde gebod: U zult niet echtbreken.** De 19-jarige Tomek begluurt zijn buurvrouw, een knappe kunstenaar van rond de 30. Hij bespiedt haar als ze haar minnaars ontvangt en speelt spelletjes met haar door haar te storen op intieme momenten. Op een dag vertelt hij haar de waarheid en bekent dat hij verliefd op haar is. Ze lacht hem uit. Maar vanaf dat moment is ze zich bewust dat ze wordt bekeken en een paar dagen later nodigt ze hem bij haar thuis uit. Tomas ontdekt dat seks geen liefde is en Magda ontdekt dat liefde niet hetzelfde is als seks. Tomas vlucht in paniek naar huis en snijdt zijn polsen door. Magda is ontdaan en raakt geobsedeerd door de jongen. Weken later, als hij weer uit het ziekenhuis is zoekt zij hem op. Hoe verder te leven?

### Pelgrims in de kerk

Sinds we hier wonen is het een paar keer voorgekomen, de bel gaat en mensen vragen of ze de kerk even mogen zien. Soms komen ze van ver (Australië), soms van dichtbij. Gelukkig begin ik de geschiedenis van onze kerk steeds meer onder de knie te krijgen, zodat ik me redelijk kan redden in het geven van een rondleiding. Soms komen grote groepen. Op een gewone dinsdagmiddag in maart mocht ik, samen met kosteres Gerrie, de groepen 3 en 4 van de Deldense basisschool ontvangen. Vragen en opmerkingen van kinderen zijn kostelijk. "Woon jij in de kerk, zijn die klokken dan jouw deurbel?" Op de laatste zaterdag van maart ontvingen we de groepen Vorming en Toerusting van de gemeentes Dieren,

Zutphen en Deventer. Hun vastenwandeling eindigde met een vesper in onze kerk, waar ik mede de voorganger mocht zijn. Ook hier veel complimenten over onze mooie kerk, echt een plek om naar binnen te kunnen keren. Ik hoop zo nog vaker groepen rond te mogen leiden. We ontvingen hierbij 2x € 20 aan giften.

Ik wens u allen een prachtige Goede Week en Pasen toe, en wie weet zien we elkaar ook nog bij het open huis om 11 april tussen 11.00 uur en 16.00 uur in de pastorie.

*Ds. Dick Juijn*

### SPOTLIGHT: Judith van der Meer- Schieferstein

Deze keer richten we de schijnwerpers opnieuw op een van onze nieuwe kerkenraadsleden. Judith van der Meer- Schieferstein. Samen met haar man Franciscus van der Meer en hun 4 kinderen (Jasper, Willem, Femke en Nynke) woont ze anderhalf jaar in Delden en is in korte tijd zeer betrokken geraakt rond de Oude Blasiuskerk. Judith is 38 jaar, fysiotherapeut van beroep, maar ze heeft ervoor gekozen voorlopig alle aandacht aan haar gezin te besteden. In onze gemeente werd ze op 23 september 2018 bevestigd als diaken, met specifieke aandacht voor de jeugd.

### Belijdenis

Judith werd in 1981 in Kempen in Duitsland geboren, dat is 20 kilometer over de grens bij Venlo. Ondanks dat ze dichtbij Nederland woonde kwam ze er niet veel. Ze groeide op in een evangelisch gezin. "In Kempen en omgeving was de evangelische kerk maar klein. Er was een speciale kinderdienst na de gewone volwassendienst. Hier leerde je veel en gemakkelijk kinderen kennen. Op mijn 14de deed ik mijn Konfirmation (belijdenis). Het mooie was dat de kinderdienst begeleid werd door de kinderen die al belijdenis hadden gedaan. De jongelui leerden elkaar de kneepjes van het geloof. Dat vond ik heel bijzonder".



### Nijmegen

Tijdens haar studie in Nijmegen kwam Judith wat losser van de kerk te staan. "Ik had mijn vrijheid geroken, ben best beschermd opgevoed en vond het heerlijk om thuis te komen wanneer ik dat wilde." Haar blikveld veranderde in die grote stad. Daar leerde ze ook haar man Franciscus kennen. Hij komt van oorsprong uit de omgeving van Drachten en groeide op in een kerkelijk gezin. Maar ook bij hem kwam de kerk wat op de achtergrond te staan in de Nijmeegse jaren.

### Waar ben ik aan begonnen?

Eenmaal verhuisd naar Roermond groeide de kerkbetrokkenheid. Judith deed mee aan de oppasdienst en heel kort verzorgde ze de kindernevendienst. Dat laatste niet omdat het haar niet lag, maar omdat Franciscus als anesthesist aan de slag kon in de ziekenhuizen van Hengelo en Almelo, verhuisde het gezin in de zomer van 2017 naar Delden. Franciscus vond heel gemakkelijk zijn weg. "Ik vind de mensen hier opener dan in Roermond", Judith heeft meer moeite gehad om te wennen. "We kwamen hier aan het begin van de zomervakantie, ik kende hier nog niemand, er waren dagen dat ik alleen maar met de kinderen sprak. Ik miste de kennissen in Roermond bij wie ik zo even binnen kon lopen. Ik dacht heel even: waar ben ik aan begonnen? Maar dat was van korte duur, want



de kinderen moeten naar school. Je ontmoet andere ouders en voor je het weet heb je goed contact. Nu voel ik me hier helemaal thuis, en de kinderen ook.”

#### **Diaken**

Kerkelijk vonden Judith en Franciscus al snel hun weg. Er is niet zo veel verschil tussen de gemeente in Roermond en Delden, al is de gemeenschap hier groter, en er is meer te doen voor de jeugd, ook in de kerkdienst. “In Roermond kenden we niet het kind van de zondag, de oppasdienst was er groter, de kindernevendienst veel kleiner dan in Delden”. Toen de vraag kwam of ze diaken wilde worden, heeft ze daar wel even over na moeten denken. “Ik had er geen beeld bij, maar was wel geboeid geraakt door wat er achter de schermen in de kerk gebeurde. Dat er meerdere leeftijdsgenoten in de diaconie zitten heeft me ook gestimuleerd. Rosalind en ik worden soms door de war gehaald. Tot nu toe heb ik het werk als heel leerzaam ervaren”.

#### **Mouwen opstropen**

“Het werk in de diaconie spreekt me aan. Ik ben net een half jaar diaken, nu ook de secretaris van de groep, en met de wisselingen die er nog komen zit er straks een totaal nieuwe groep. Ik zie er naar uit om met hen nieuwe wegen in de diaconie te ontdekken, de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan”.

Wat een enthousiasme. We zijn blij met de komst van Judith, Franciscus en de kinderen en hopen dat we met elkaar nog veel mogen opbouwen in onze mooie gemeente.

*Ds. Dick Juijn*

#### **College van Kerkrentmeesters**

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Delden verzorgt het beheer van goederen en gelden van de Gemeente, het personeelsbeleid en het bijhouden van de archieven.

In dit enthousiaste team, waarin we de taken hebben verdeeld, zijn wij op zoek naar een gemotiveerde secretaris (V/M) voor de volgende werkzaamheden:

- \* Samen met de voorzitter de agenda opstellen voor de vergaderingen
- \* Notuleren van de vergaderingen
- \* Actie- en besluitenlijst bijhouden
- \* In- en uitgaande post verzorgen
- \* Archief bijhouden

We vergaderen ongeveer 10x per jaar.

We kijken uit naar iemand die wat van zijn vrije tijd om wil zetten in betrokkenheid bij de Gemeente.

Weet u iemand of denkt u zelf deze uitdaging aan te willen gaan neem dan contact op met de voorzitter, Herman Langerak, om de mogelijkheden die bij u passen met hem te bespreken.

Tel: 074-3574667



#### **4 mei Dodenherdenking**

Op zaterdag 4 mei willen we de mensen herdenken die zijn overleden tijdens de oorlog 1940-1945. Al onze medemens uit Delden.

Wij komen bijeen voor de herdenkingsbijeenkomst op zaterdagavond om 18.45 uur in de Oude Blasiuskerk aan het Kerkplein 3 in Delden. Enkele leden van de scouting zullen een gedicht voordragen. Ype de Jong, secretaris van de Raad van Kerken zal een verhaal uit de oorlog vertellen. Dit alles in een muzikale omlistung.

Na de bijeenkomst in de kerk gaan we om 19.15 uur naar het Rassingplein waar een krans zal worden gelegd bij het monumentje van de Schreeuw waar de overledenen van de oorlog worden herdacht. Daarna zal de stoet met de

drumband voorop en militaire reservisten, scoutingleden en mede-Deldenaren zich vormen en lopen we om 19.30 uur in een half uur naar de openbare begraafplaats aan de Langestraat. Op de openbare begraafplaats zullen kransen worden gelegd bij de oorlogsgraven door 'n lid van de gemeente Hof van Twente. Ook zullen de militairen die hier begraven liggen worden herdacht. Iedereen is genodigd naar de kerk te komen en daarna mee te gaan naar de begraafplaats. Om 20.00 uur zullen we bij de begraafplaats aankomen, waar de ceremonie zal worden vervolgd. Vorig jaar waren er veel jonge mensen aanwezig. Mooi dat ook zij blijven gedenken wat voor hun tijd gebeurd is, maar nooit meer mag gebeuren. Laten wij als levenden HEN die het leven lieten, nooit vergeten.

#### **Lezingen “waardig levenseinde”**

Nadat er drie prachtige lezingen geweest zijn in de Oude Blasius over “Waardig levenseinde”, hopen we vele mensen toch een handreiking te hebben gegeven om hierover na te denken als het einde gaat naderen. Velen hebben gehoor gegeven om naar de lezingen te komen en ook vanuit de regio was er veel belangstelling. Kardinaal Eijk gaf als eerste zijn visie over dit onderwerp in november. Pastor Marinus van den Berg deed dit in januari en dr. Cees Robers gaf een zeer uitgebreid verhaal over dit onderwerp in maart en hij gaf ook de praktische kant van dit onderwerp. Het was een ernstig onderwerp, maar wel actueel.

Nu zijn we als Raad van Kerken alweer met de voorbereidingen voor het nieuwe thema van het komend seizoen begonnen en hopen in het najaar opnieuw veel mensen te bereiken. U leest hier straks over in het jaarprogramma dat 3 september in dit kerkennieuws zal verschijnen.

In dit kerkennieuws treft u een verslag aan van ds. Kees Bergström dat hij maakte naar aanleiding van de laatste lezing van dr. Cees Robers. Mocht u de lezing hebben gemist, dan kunt u die nog naluisteren via de computer op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

We wensen u namens alle leden van de Raad van Kerken een mooie voorbereiding op het komende paasfeest en goede paasdagen.

*Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken*

#### **Van genees-heer naar verpleeg-heer**

Als stervensbegeleiders worden dokters steeds meer verzorgers en steeds minder genezers. Ze handelen steeds minder curatief en steeds meer palliatief.

In zijn oecumene-lezing van 5 maart in de Oude Blasius sprak dr. Cees Robers over het jaarthema van de Raad van Kerken ‘een waardig levenseinde’. Dr. Robers is pijnbestrijder in het ZGT en als zodanig betrokken bij de palliatieve zorg. Een dokter is opgeleid als geneeskundige. Bij de eed van



Hippocrates heeft hij beloofd het lijden te verlichten en het leven te behouden. In de laatste fase van een mensenleven gaat dat behouden niet meer. De patiënt is uitbehandeld. Vroeger was de rol van de (ziekenhuis-)arts dan uitgespeeld. 'Wij kunnen niets meer voor u doen'. Daarmee is de zorg voor de patiënt echter niet ten einde. Curatieve zorg wordt palliatieve zorg.

Pallium is het Latijnse woord voor mantel. St. Maarten deelde zijn mantel, zijn pallium, met een bedelaar. Palliatieve zorg is dus eigenlijk een specifieke vorm van mantelzorg, mantelzorg voor de laatste levensfase.

De vraag is echter of het ziekenhuis daar de juiste plaats voor is. De meeste patiënten willen niets liever dan thuis sterven. (88%) Desnoods in een hospice. (10%) Maar in een ziekenhuis liever niet. (2%)

Bij palliatieve zorg gaat het om het mens-zijn in al zijn aspecten, lichamelijk, psychosociaal en spiritueel. Het gaat er dan om, de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te waarborgen en als het kan te verbeteren. Dat gaat thuis vaak beter dan in het ziekenhuis, mits er een goede samenwerking met zo'n ziekenhuis is. Soms is een hospice een uitkomst, als de thuissituatie niet geschikt is. Natuurlijk moet er hulp zijn bij benauwdheid of pijn. Daarom is er in het ZGT een palliatief team, bestaande uit ziekenhuisartsen, huisartsen, verpleegkundigen en geestelijke verzorgers. Zo'n palliatief team voert een pro-actief beleid waardoor te verwachten problemen tijdig aangepakt kunnen worden.

Dr. Robers bespreekt de verschillende vormen van sedatie, waarbij de patiënt in slaap gebracht wordt. Soms overlijdt een patiënt dan heel snel; soms kan het langer dan een week duren. Beide in 47% van de gevallen. Vervolgens komt de euthanasie ter sprake. Euthanasie blijkt vooral omgeven door allerlei juridische regels, die de bedoeling hebben zowel de arts als de patiënt te

beschermen tegen ongewenste consequenties. Zo moet de dokter zelf het dodelijke medicijn bij de apotheek ophalen. Hij moet zelf het drankje overhandigen. Hoewel de wilsbeschikking belangrijk is, is hij niet van doorslaggevend belang. In ieder geval dient duidelijk te zijn dat die weloverwogen en vrijwillig zijn. Maar desondanks is euthanasie geen recht van de patiënt en zeker ook niet de plicht van de arts. Bij elke euthanasie speelt een tweede arts een rol voor een second opinion, een zg. SCEN-arts. Na afloop wordt een euthanasie direct gemeld bij de gemeentelijk schouwwarts, die het doorstuurt naar de regionale toetsingscommissie.

Kortom het is verstandig op een tijdig moment met je familie, je pastor en je huisarts te praten over hoe je tegen je eigen stervensproces aankijkt. Wat wil je wel, wat wil je beslist niet. Ik vind het moeilijk te bepalen wanneer 'tijdig' is. 'Want mijn tijd is nog niet gekomen', denk ik dan optimistisch, 'Ik ben pas 72!'

*Ds Kees Bergström*



## KERKELIJKE CENTRA IN TWENTE DELLEN ALS KERKELIJK CENTRUM

### Kerstening

Al vroeg, vanaf de achtste eeuw, worden in Twente in een aantal plaatsen houten kerken gebouwd. Daarna ontstaan de parochies. In een aantal plaatsen worden dat kerkelijke centra voor de omliggende plaatsjes. In Oldenzaal is dat het eerste gebeurd. Daar is in 765 door Plechelmus (? – 768) een houten

kerkje gebouwd, het Silvesterkerkje. In Ootmarsum stond in 917 het eerste kerkje. In Delden is in het begin van de elfde eeuw het eerste houten kerkje gebouwd. Dat wordt voor het eerst genoemd, als Bisschop Meinwerk (1009 – 1036) uit Paderborn delen van de relikwieën van de Heilige Blasius aan zijn kerkje in Delden schenkt. Bisschop Meinwerk had deze relikwieën in 1013 in Rome van paus Benediktus VIII (1012 – 1024) gekregen en meegenomen naar Paderborn.

### Zandstenen en bakstenen kerken

Vanaf de 12de eeuw worden in Twente stenen kerken gebouwd. Soms worden de kerken van Oldenzaal, Ootmarsum en Delden samen genoemd, omdat in alle drie de plaatsen ongeveer tegelijk in de tweede helft van de twaalfde eeuw aan de bouw van een stenen kerk begonnen wordt. Eerst wordt gebouwd met tufsteen, maar al snel is overgegaan op het gebruik van zandsteen uit Bentheim, later ook uit Gil-



dehaus. Daarna zijn er meer zandstenen kerken in Twente bij gekomen. In de directe omgeving van Delden: de Grote Kerk in Enschede (ca 1200), de Stephanuskerk in Borne (1206, is afgebroken), de Dionysiuskerk in Rijssen (vanaf de 12de eeuw, vanaf 1598 de Schildkerk) en de Pancratiuskerk in Haaksbergen (1520). Na 1200 werden de kerken meestal van baksteen gebouwd, bijvoorbeeld de Oude Calixtuskerk in Groenlo (1275 – 1520), en de Grote Kerk in Borne (15de eeuw).

De Sint Pieterkerk in Goor (11de eeuw?) is waarschijnlijk van tufsteen gebouwd en rond 1500 vervangen door een bakstenen schip; sinds 1604 de Hofkerk.



### **Verdere historische kerkgebouwen in de Hof van Twente**

In Markelo is rond 1200 een romaanse kerk gebouwd. De parochie uit 1188 omvatte verder Diepenheim. Deze plaats scheidde zich al snel af. In 1224 werd de kapel van Diepenheim tot parochiekerk verheven en daarmee zelfstandig. Hengevelde had al in 1236 een kerk. Dat blijkt uit een reisverslag door Twente van bisschop Otto III van Utrecht, die in deze omgeving de plaatsen Delden, Goor, Hengevelde, Markelo en Haaksbergen bezocht. In Hengevelde zijn door het uitbreiden van de parochie achter elkaar een aantal kerken gebouwd. De fraaie kerk uit 1913 is in de oorlog gebombardeerd (17 juli 1943) en in 1953 vervangen door de huidige.

### **Delden als kerkelijk centrum**

De oudste parochies waren een kerkelijk centrum voor de omgeving. Onder het kerkelijk gezag van Delden, de H. Blasiusparochie sinds 1118, vielen een aantal omringende marken en plaatsen, zoals: Azelo, Beckum, Bentelo, Borne, Cotwijk en Weddehoen (worden later Wiene en Zeldam), Deldenerbroek, Deldeneres, Driene, Hengelo, Oele, Weleveld, Wiene, Woolde (een deel wordt later Hengelo), Zeldam en Zenderen. Sommige plaatsen splitsen zich af en werden later zelfstandige parochies. Hengelo heeft zich in 1280 losgemaakt van Delden en is de zelfstandige Lambertusparochie geworden. In Borne is in 1305 de Stephanusparochie gesticht. Allang daarvoor stond er een kerk in Borne, namelijk de reeds genoemde "Stephanuskerk",

### **Kerkgebouwen in de Hof van Twente**

De protestantse kerkgebouwen in de Hof van Twente na de reformatie rond 1600, soms oorspronkelijk katholieke kerken, zijn:

De Oude Blasiuskerk(1150) in Delden;  
De St. Pieter kerk (ca 1500) / Hofkerk (1604) in Goor;  
De Martinuskerk (ca 1200) in Markelo;  
De Johanneskerk (1679) in Diepenheim.

### **De Rooms-Katholieke kerkgebouwen in De Hof van Twente zijn:**

De H. Blasiuskerk (1873) in Delden;  
De H.H. Petrus en Pauluskerk (1894) in Goor;  
De H.H. Petrus en Pauluskerk (1953) in Hengevelde;  
De O.L. Vrouw van Altijd Durende Bijstand (1945) in Bentelo.  
Kerken van de sinds 2010 bestaande Heilige Geest Parochie zijn de bovengenoemde R.K. kerkgebouwen en:  
De H. Isidoruskerk (1927) uit Sint Isodorushoeve (in de gemeente Haaksbergen);  
De H. Blasiuskerk (1938) van Beckum (in de gemeente Hengelo); de kerk van pastoor Osse en gebouwd van Ossesteen. De toekomst van een aantal van deze kerken wordt bedreigd, zie de discussie daarover in het parochieblad "Geestig". Misschien zullen de kerken uit deze parochie uiteindelijk uitkomen op een kleiner aantal en zal Delden mogelijk weer een kerkelijk centrum worden.

Opmerking: Voor de eucharistievieringen is Delden nu al de centrumkerk van de Heilige Geest parochie, dat wil zeggen dat in Delden elk weekend een eucharistieviering plaatsvindt, in de andere kerken één keer in de maand.

*Dick Schuuring*



### **Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep**

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten

van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo'n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 'praktisch-theologische' vakken als liturgie, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken. Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk,

het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 17 september.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij: Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl of ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, cursusleider of kijk op: [www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voorgemeenteleden-en-geïnteresseerden/](http://www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voorgemeenteleden-en-geïnteresseerden/)

### **Financiën Kerkennieuws**

Ons "Kerkennieuws" is een uniek blad in de wereld van de kerkennieuwsbladen in Nederland! Het bestaat het 50 jaar als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers en de kinderen van de basisscholen, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen. Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan. Om u een inzicht te geven in de kosten van Kerkennieuws een paar gegevens:

- Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van bijna 3800 exemplaren per keer.
  - In Delden wordt het huis aan huis bezorgd.
  - De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten voor de verzending van 400 exemplaren per keer buiten Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein presentje voor de schoolkinderen.
  - De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer Euro 7.500 bij en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige giften van U!
- U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v. Gemeenschappelijk Kerkblad Delden.

Met uw steun kan het blad blijven bestaan!  
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

*Namens alle medewerkers van Kerkennieuws,  
E. Wiessenberg*

# JONGLEREN



## Zegenen in de Bijbel

Wat betekent zegenen? Iemand zegenen betekent iets goed doen voor iemand, of iets goeds tegen en over iemand zeggen. Het is niet hetzelfde als een complimentje of een cadeautje geven. Zegenen heeft altijd te maken met het geloof dat God doet wat er in de zegen gezegd wordt. Als je iemand zegent, betekent dat dat je wenst dat God goed voor hem of haar is. Vaak gebeurt er ook iets bij het zegenen: dan legt iemand zijn of haar handen op het hoofd van degene die hij een zegen geeft. Zoals wanneer er een kindje gedoopt wordt. Of aan het einde van de kerkdienst wanneer de voorganger ons de zegen meegeeft wanneer we weer naar huis gaan.

God zegent mensen In de Bijbel kun je vaak lezen dat God mensen zegent. In het verhaal over Noach, zegent God hem en zijn zonen.

Mensen zegenen elkaar. In het Oude Testament worden kinderen vaak gezegend door hun vader. Misschien ken je het verhaal wel over Isaak die zijn kinderen Jakob en Esau zegent (Genesis 27:1-30). In het Nieuwe Testament vind je het verhaal dat Jezus de kinderen zegent (Marcus 10:13-16)

Maar de bekendste zegen voor jullie is die voor het eten. Misschien ben je wel gewend om voor het eten aan God te vragen om het eten te zegenen. Ook Jezus spreekt af en toe een zegengebied uit voor het eten. Denk maar aan het verhaal van de twee vissen en vijf broden (Lucas 9:12-17).

Bron: Alef

## Beste mensen

Met ingang van 25 mei ga ik stoppen met het maken van de Jongleren pagina. Na ruim 3 jaar merk ik dat voor mij de inspiratie steeds moeilijker wordt. Dit in combinatie met werk en privé heeft mij doen besluiten te stoppen. De redactie hoopt uiteraard dat er een opvolger komt voor het maken van deze pagina. Wanneer je belangstelling hebt, neem gerust contact op met de redactie van het Kerkennieuws. Voor de geïnteresseerden heb ik een aantal jaargangen van Alef voor je liggen voor inspiratie.

Met groeten, Erica Bakker

INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

13-05-2019	25-05-2019	interval 6 weken
24-06-2019	06-07-2019	interval 9 weken
26-08-2019	07-09-2019	interval 5 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar [kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com) Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

### Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

#### 1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een woordbestand.

#### 2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

#### 3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

# AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN  
NIEUWE BLASIU  
EN OUDE BLASIU.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

## RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1  
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

## WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

## Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

## Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

## RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur.

Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink,

Deldensesstraat 112A 7471 KZ Goor.  
Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

## Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



## KERKENNIEUWS

Bankrelatie: NL16RABO0313364281

Rabobank Delden

t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

7491 BL Delden

Uw giften maken dit blad mogelijk!

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

[www.blasiusdelden.nl](http://www.blasiusdelden.nl) en [www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)