

KERKENNIEUWSDELLEN

51e jaargang nr. 5 zaterdag 30 mei 2020



Ga op weg.

Je houden aan de regels, zeker nu er enige versoepeling plaats gaat vinden, is niet gemakkelijk.

Het is de vraag of, als dit artikel verschijnt, de wereld weer is veranderd in positieve of negatieve zin. Toch merken we dat we samen met elkaar op creatieve manieren kunnen vieren. Vanuit de Hoeve is er in de meimaand op de maandagavond het rozenkrans gebed gebeden. Op de eerste zondag van mei hebben we de viering gevierd vanuit de Mariakapel in Borne en in het weekend vieren we vanuit Delden. Op allerlei manieren zijn we toch verbonden met elkaar en we merken dat er in de vele Mariakapellen in onze drie parochies héééél veel kaarsje worden aangestoken net als op de zaterdagen in de Lambertusbasiliek in Hengelo.

We hopen dat we in het eerste weekend van juli alle Paaskaarsen van onze drie parochies kunnen ontsteken en het licht van Christus weer in de wereld kunnen laten schijnen.

Het is bijna Pinksteren, het moment waarop de leerlingen worden opgeroepen om de wereld in te gaan. We hopen en bidden dat de deur naar binnen, de deur naar onze geliefde kerken weer open kan gaan maar ook de deur naar buiten zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Wij als pastoraal team wensen u met Pinksteren een open deur zodat we op weg kunnen gaan met de opdracht die Hij aan zijn leerlingen, dus ook aan ons geeft: "Ga op weg en verkondig de blijde boodschap".

C. Timmerman, pastoraal werker

Pinksterbloemen

HEILIGE BLASIUS



PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondagmorgen 10.00 uur
Online-kerkdienst met ds. Dick Juijn en
organist Matthijs ten Thije.
Woensdagavond 18.45 uur
Korte meditatie

DRIEKONINGEN- KAPEL



APOSTOLISCH GENOOTSCHAP



SPELREGELS

Het is een bijzondere tijd waarin we nu leven. Bijna alles is stilgelegd, weinig of geen contacten. Kerken die gesloten zijn, vieringen die via internet mee te beleven zijn. Heel bijzonder, oude spelregels gelden niet meer. Zondagmorgen samen in de kerk vieren dat we rondom het Woord van God mogen samen komen, samen zingen, samen bidden, samen het onze Vader bidden, het kan even niet. Hoe lang nog? We weten het niet. Nu gelden andere regels, thuis, alleen of met het gezin de viering volgen. De voorganger die voor een bijna lege kerk zijn preek of overweging houdt.

En toch... we zijn met elkaar verbonden. Zondag is het Pinksteren ook dan een bijna lege kerk, we vieren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De geest die met ons meegaat. De geest die waait waarheen Hij wil. Ook nu, wanneer ik buiten wandel, alleen, geniet ik van de prachtige natuur in onze omgeving. Het is heel stil, je hoort bijna niets, alles is stilgezet. Wanneer ik om me heen kijk, zie ik hoe mooi de bomen uitlopen, hoe uitbundig de struiken bloeien, hoe de lammetjes dartelen in de wei. Ondanks alle verboden, gaat het Leven door, de adem van God, die leven geeft, trekt zich niets aan van de wetten van binnen blijven. Met Pinksteren herinneren wij ons dat de Geest in ons leeft, verborgen, maar Hij is er wel en gaat met ons zijn weg. We zijn niet alleen.

Anja van de Haar

De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 stond in het teken van "Beroepsonderwijs en Ondernemerschap". Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

VASTENACTIE

Ondanks dat het openbare leven door het coronavirus tot stilstand kwam en ook de kerken de deuren moesten sluiten tijdens de vastenperiode, heeft ons Vastenactie project "Werken aan de toekomst" op banknummer NL46 RABO 0313 3638 38 € 2200 opgebracht. Wij willen U namens de Vastenactie hartelijk danken voor uw mooie bijdrage aan dit project.

M.O.V. Werkgroep Vastenactie Geloofsgemeenschap H. Blasius.



Werken aan de toekomst



HEILIGE BLASIOUS

Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest parochie:

Mr. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie)
tel. 06 - 20 45 37 13 (maandag niet bereikbaar)
e-mail: mjaootman@heiligegeestparochie.nl

Mw. R. Doornbusch,
pastoraal werker (diaconie)
tel. 06 - 14 40 69 55
e-mail: pastordoornbusch@gmail.com

Drs. mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,
pastoraal werker (catechese)
tel. 06 - 13 60 92 93
e-mail: htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman, pastoraal werker
tel. 06 - 25 09 13 77
e-mail: carin.timmerman@gmail.com

Drs. mw. A. Zoet, pastoraal werker
tel. 06 - 27 12 46 95
e-mail: annettezoet@gmail.com

Pastorale nood:

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06 - 23 25 44 88. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad
NL24 RABO 0313 3020 57
Lokatieraad
NL08 INGB 0000 9670 63
Kerkbalans
NL38 RABO 0313 3074 31

Verliezen-verwerken:

Yns Vreeling, tel. 074 - 376 22 12

Administratie:

Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
tel. 074 - 376 12 01
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team:

Mw. B. Horck, Langestraat 78, 7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag van 08.30 uur tot 15.30 uur donderdag 14.00 uur tot 15.30 uur
tel. 074 - 349 22 12
e-mail: contact@pastoraalteam.nl

Website:

www.heiligegeestparochie.nl/delden

Vieringen

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zijn de vieringen via kerkomroep.nl te beluisteren. Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vindt uw kerk: Delden, R.K. parochie H. Blasius en 'live' of 'luisteren' aanklikken. Of de zondagviering via YouTube te zien: www.youtube.com.

In zoekbalk intypen: RK Twente Zuid

In de heer zijn overleden

Corrie Sturkenboom - 17 april - 90 jaar - Hengelo - w. v. C. van Beuningen

Miny Gieskes - 17 april - 89 jaar - Langestraat 74 - e.v. F. Mulder

Ton de Witte - 17 april - 63 jaar - de IJsvogel 1 - e.v. J. ten Thije

Nico Bauhuis - 20 april - 80 jaar - Peperkampweg 30-13 - e.v. M. Meeusen

Johan Vos - 23 april - 75 jaar - Muldersweg 22 - e.v. W. Wilmink

Kind laten dopen?

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

Ziekencommunie

Door de regels rondom het coronavirus wordt er tijdelijk geen Communie thuis gebracht.

Van de locatieraad/pastoraatgroep

Doe mij in de oogst geloven

Marie-Rose Nevens

Wie kent niet het prachtige schilderij 'de Zaaier' van Vincent Van Gogh? Wij zien het milde zaaigebaar van de boer tegen de gouden achtergrond van de zon en de lucht en de mystieke blauwgekleurde aarde. Zaad blijft iets wonderlijks! Eenmaal gezaaid kan het kiemen en het dromen beginnen.



schilderij 'de Zaaier' van Vincent Van Gogh

De evangelisten spreken over het zaad dat verloren gaat op de rotsen, overwoekerd wordt door onkruid en verstikt door doornen, maar ook over het zaad in de goede aarde. Zij spreken over het zaad dat kiemt terwijl de boer slaapt en over het kleinste zaaide dat kan uitgroeien tot een geweldige boom. Naast een stuk rots, distels en onkruid is er in elke mens een stuk goede aarde,

de zachtste plek waar men uniek is, waar het woord van God kan wortelschieten. God zaait zonder omzien, omdat Hij gelooft in dat restje goede grond in ieder mens waarin het zaad kan kiemen en voor een rijke oogst kan zorgen. Geloven is niet in de eerste plaats een kwestie van weten, maar van zijn en doen. Leer van het mosterdzaadje, dat er in elke mens groeikracht aanwezig is, dat we moeten geloven in elke mens, in zijn mogelijkheden, zijn kunnen. Leer van de zaaier, die met vreugde kan zeggen: "Ik heb gezaaid, ik wacht nu in vertrouwen op de oogst!"

Je gaat niet alleen door het leven, zo kan je ook niet alleen geloven. Wij hebben een vruchtbare biotoop, een gemeenschap van mensen nodig, die elkaar dragen, helpen en zegen zijn voor elkaar. Wij moeten samen zoeken, groeien, volharden én geloven in de oogst. Wij moeten blijven geloven in de kracht van het Woord van God en God laten handelen. Dan kunnen wij ook samen bidden met de woorden van A. Roland Holst:

'Ik vraag geen oogst, Heer,
ik heb geen schuren,
ik sta in uw dienst zonder bezit.
Maar ik ben rijk in dit:
dat ik de ploeg
van uw woord mag besturen.
Ik zal de halmen niet meer zien
nog binden ooit de volle schoven.
Maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.'

God ... gevonden!

Monika Van den Perre

'God is een cirkel waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is' (Empedocles)

Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek, maar ze zijn van binnen niet blij. Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie, maar ze zien elkaar nauwelijks. Heel veel mensen hebben een overvloed aan mail- & gsm-berichten, maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen. Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld, maar ze zijn armer dan ze zelf weten. Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen, maar ze kennen niemand echt. Heel veel mensen hebben een overvloed aan goden, maar de groothartige, belangeloze God is hun onbekend.

Wie religiegevoelig is of geïnspireerd wordt door religie, leeft, denkt en reageert toch vaak anders dan mensen die God, geloof en Kerk zomaar overboord gooien. Gelovig kunnen en mogen zijn is vandaag zeker niet vanzelfsprekend, maar ik ervaar het als een kostbaar geschenk dat perspectief geeft.

Geloven is vertrouwen op God die er altijd is, in goede en slechte tijden. Ik voel me wel een geluksvogel, want veel tegenslag heb ik nog niet gekend en ik kan alleen maar dankbaar zijn voor zoveel moois dat ik reeds heb mogen

meemaken. Dat God niet kan bewezen worden staat als een paal boven water, maar toch mag ik Hem geregeld ontmoeten en zie ik Hem werkzaam in andere mensen.

Zo mocht ik er in het voorjaar getuige van zijn hoe mijn tante en oom zich dwars door de storm geslagen hebben bij het verlies van hun zoon en dankzij hun beresterk geloof zich toch gedragen wisten door God. De wonden blijven, maar oom en tante zijn niet weggezonden in hun verdriet. Als ik hen hoor vertellen over hun zekerheid, zijn zij vooral steun voor mijn geloof geworden. Het is zalig om te zien hoe het geloof hen optilt. Dan stralen hun ogen een aparte vreugde uit.

Daarnaast krijg ik op mijn werkterrein dagelijks te maken met gelovige mensen die niet het materialisme, maar wel het idealisme hoog in het vaandel dragen. Wat een cadeau! En als ik in mijn parochiekoor rondkijk en ervaar welke inspanningen sommige zangers doen om vrede en vriendschap brandend te houden, dan merk ik de kracht van een gemeenschappelijke geloofsovertuiging en dat het goede steeds overwint. Ook onze overleden koorleden blijven ons inspireren en af en toe zorgen zij ervoor dat ik een engelenkoor mag dirigeren. De spiritualiteit van Maria krijg ik er als extraatje bij als ik vertoef onder de vrienden van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesgrot. Ook daar ontmoet ik pareltjes van mensen wiens leven bestaat uit belangeloze liefde. Zij schenken mij vertrouwen en voeren mij mee tot aan de hemelboog.

'God doet vandaag wonderen door gewone mensen in staat te stellen buitengewone dingen te doen' (H. Kushner) ... Daarom kan ik niet anders dan zeggen ... Ik geloof ... Ja, natuurlijk!

Een mens als brood

Hij leerde ons de betekenis en de waarde van het eenvoudige onaanzienlijke leven laag bij de grond onder arme mensen zaaide hij zijn onweerstaanbare hoop.

Niet om te oordelen kwam Hij
maar om op te richten
om te genezen
waar een mens ook aan lijden mag.

Waar Hij kwam
begonnen mensen vrijer te ademen
blinden gingen de ogen open
kleine mensen verhieven hun hoofd
en noemden God hun Vader
als nieuwgeboren kinderen werden ze
allen riep Hij op tot leven.

Een goede boodschap bracht Hij
in heel het land een gebed
een weg die men gaat
een licht dat men in handen houden kan

tegen de duisternis.
Een mens als brood
dat smaakt naar hoop
bitter en zoet.

Een woord dat zich uitdeelt
dat zich weerloos wegschenkt
in de duizendvoudige dood
waaraan wij allen sterven.

Een woord
waartegen geen dood is opgewassen
dat opstaat en in het leven roept
onweerstaanbaar
waarlijk deze mens was Gods Zoon.



Lothar Zenetti (1926-2019)

Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 - 1669
Op weg naar Emmaüs

Er wordt een nieuwsbrief uitgegeven van het pastorale team.
Wilt u deze nieuwsbrief op u e-mailadres ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan:
Secretariaat pastoraal team, Mw. B. Horck, Langestraat 78, tel. 074 - 349 22 12
of e-mail: contact@pastoraalteam.nl

De wijzers staan stil maar de klokken blijven luiden!!



Het uurwerk staat nog even op twee uur!

Eind vorige maand gaf de oude moederklok, de klok die de 8 wijzers aanstuurt, het op. Dit uurwerk uit 1949 is niet meer te repareren. Het uurwerk bevindt zich op de eerste verdieping van de toren. Van hieruit gaat er een pin naar boven voor de wijzers. Er is te veel slijtage opgetreden in al die jaren. Aan de buitenkant verandert er niets. De wijzers en de verlichting zijn nog in goede conditie. De verlichting is enkele jaren geleden al geheel vervangen. Het bestuur heeft gekozen voor een modernere en minder storingsgevoelige nieuwe klok die vanaf begin juni de tijd

weer zal aanwijzen. Deze klok loopt via een zender gestuurde puls uit Duitsland en zal dus precies op tijd lopen. De firma Eysbouts zal met enkele vrijwilligers deze klus klaren. Ook het uurslagwerk en het halfuurslagwerk staan nu stil. Op de foto ziet u de hamer die op de grootste klok slaat. Deze hamer blijft in gebruik in het nieuwe systeem. De vier luidklokken kunnen wel gewoon gebruikt worden.

Karel Gerritsjans



De hamer die op de klok tikt



PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant:

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1, 7491 BM Delden
tel. 074 - 349 14 98, of 06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl

Koster:

Mw. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
tel. 074 - 376 70 77, 13.00 uur -
17.00 uur (vrijdag alleen in noodgeval)
e-mail: gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
tel. 074 - 376 23 69
Open dinsdag 09.00 uur - 11.30 uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
tel. 06 - 57 01 03 04
e-mail: scribapgdelden@gmail.com

Bankrelaties:

Diaconie
NL08 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL89 INGB 0000 9014 88

Beluisteren kerkdiensten:

via internet: www.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.
Ook te beluisteren:
Kerkdiensten van afgelopen maanden
Begrafenisdiensten. Als u geen internet
heeft en ook niet krijgt kunt u een
kerkradio aanvragen bij:
Derk Rouwhorst, tel. 074 - 376 36 00

Website:

www.pgldelden.nl

In memoriam: Gerrit van Zeben

Zijn lijfspreuk de laatste jaren: 'Ik lig er niet wakker van'. Hij wilde van niemand medelijden omdat zijn ziekte voor hem niet op de eerste plaats stond. Maar in zijn kwetsbaarheid was het Coronavirus hem te sterk. Op vrijdag 3 april overleed Gerrit van Zeben. Hij woonde aan de Peperkampweg en is 72 jaar oud geworden.

Gerrit bruiste van creativiteit. Dat begon al in zijn liefde voor Alie. De vreugde, het samen lachen, gek doen. Het geboortekaartje van Maaïke werd op zo'n bijzondere manier uitgevoerd dat velen het nog steeds in de kast hebben staan. Gerrit leefde voor zijn gezin en wilde later als super trotse opa de wekelijkse oppasdag voor geen goud missen.

Velen in Delden zullen Gerrit kennen via het Deldens weekblad waar hij wekelijks de rubriek "Goed geschoten" verzorgde. Gratis mochten mensen, door Gerrit op de gevoelige plaat vastgelegd, hun foto ophalen bij de krant. Tot zijn 63e heeft Gerrit gewerkt bij een drukkerij in Almelo.

Buiten zijn werk heeft Gerrit genoten van trektochten met de tent door Noorwegen en vakanties in Hongarije en Slowakije. Zo kennen we Gerrit als een positief en tevreden mens, waarbij je ook wist wat je aan hem had. Niettemin kon Gerrit heel moeilijk zijn emoties uiten, en dat was soms ingewikkeld, zeker voor de mensen die hem zo dichtbij stonden.

Gerrit was sterk, maar qua gezondheid erg kwetsbaar door de ziekte MS. Het steeds weer moeten inleveren was moeilijk voor hem en nu vond Gerrit het genoeg. Met Alie en Maaïke aan zijn zijde is hij tevreden en rustig ingeslapen. Ondanks dat Gerrit zich inzette voor de opmaak van "Kerknieuws" was hij geen lid van onze gemeente. Geloof zei hem niet veel, daarin speelde hij geen toneel. Maar er was ook iets wat hem altijd bij is gebleven, en dat was toen de dominee aan het sterfbed van zijn vader het Onze Vader bad. Op donderdag 9 april hebben we het leven van Gerrit herdacht in het crematorium te Borne en het Onze Vader gebeden, in het vertrouwen dat Gerrit zijn plek heeft gevonden.

Ds. Dick Juijn

In memoriam:

Willem Gerardus Maria Festen

Ook hij was geen lid van onze gemeente, maar behoorde tot de R.K. Parochie. Velen in onze gemeente zullen hem daarom niet kennen. Op Stille Zaterdag, 11 april, vond Wim Festen de stilte en de rust waar hij zo naar verlangde. Hij woonde aan de Langestraat en werd 85 jaar.

Wim werd geboren in Enschede, in een gezin met 3 broers en 2 zussen. In Deventer leerde hij Miny de Lange kennen, waaruit een gelukkige relatie ontstond. Na het overlijden van Miny



Gerrit van Zeben



Willem Gerardus Maria Festen

is Wim in Delden komen wonen, waar hij zich volop in het sociale leven stortte, het shantykoor, vereniging 't Nut, de zwemsport. De laatste jaren waren niet gemakkelijk, maar Wim bleef de optimist die hij altijd is geweest, keek nooit terug in wrok, maar trok juist altijd blijmoedig de toekomst in. Een dankbaar mens, blij met het kleine, trots op zijn 2 zonen, een man die nadacht over de dingen en niet bang was zijn mening te geven. Hij zorgde dat hij alles goed voor elkaar had en heeft dat tot het laatst toe volgehouden. Op de website www.fstn.nl lees je zijn levensverhaal.

Als rooms-katholiek had Wim een grote verering voor de Heilige Jozef van Smakt, die wordt vereerd als de heilige van de gelukkige levensstaat en ook staat voor het gezin. Symbool ook voor het gelukkige gezin dat Wim, Siny en de kinderen hebben gevormd. Symbool ook voor de vriendschap met Siny Schoneveld in de afgelopen jaren.

Het paste niet bij Wim om slaafs iedereen na te praten. Dan is de dood in de pot. Voor Wim gold dat als je als mens verder wil komen, je het juist moet hebben van eigenzinnige, kritische mensen. Daarom lazen we in de dankdienst op vrijdag 17 april in de Oude Blasius het verhaal van de ongelovige Thomas. Symbool voor mensen die door hun vragen en commentaren, de vaart erin houden en de machthebbers niet laten indommelen. Een man naar het hart van Wim Festen. De bijzetting zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof te Schalkhaar.

Ds. Dick Juijn

In memoriam: Jos de Groot



Jos de Groot

Toen we het afscheid aan het voorbereiden waren en zochten naar een Bijbeltekst, vond zijn vrouw Pop de Bijbel die hij kreeg op de dag van zijn belijdenis. Dat was op 20 april 1958. Op dezelfde dag, 62 jaar later, stierf Jos de Groot. Hij woonde aan de Hooijerinkstraat en is 84 jaar oud geworden.

In de herinneringen aan zijn leven viel regelmatig het woord 'technéut'. Voor de Oude Blasius droeg Jos in het

verleden zorg voor de opnames van kerkdiensten. Vorig jaar maakte hij een schets van hoe het achterstuk van de kerk ingericht zou kunnen worden zodat we daar op een gezellige manier koffie na de dienst kunnen drinken. Jos was verknocht aan de Oude Blasius en het meest dierbare in het gebouw is voor hem, zonder meer, het orgel geweest. Op zijn rouwkaart prijkt dan ook het orgel van onze kerk. Muziek ontroerde hem. Als Jos op iets uit een kerkdienst reageerde, was dat nooit de preek, altijd de muziek, het orgel.

Het kon hem letterlijk tot tranen toe bewegen. Jos, die met woorden zijn emoties minder kon uiten, maar door muziek kwam het er allemaal uit en stroomden de tranen soms over zijn wangen. Muziek was voor Jos een gebed, een dank aan God. Liefde voor de kerk, liefde voor de muziek, dat typeerde hem.

Een diepgelovig mens vol eerbied voor God, en in die eerbied voelde Jos zich soms klein. En dan kwamen de vragen: heb ik het wel goed gedaan..., naar Pop toe? Naar de kinderen toe? Naar God toe? Jos zei: 'als ik boven kom, ach ja dan zal God met mij nog wel een appeltje te schillen hebben. Heb ik het in Gods ogen wel goed gedaan?' In de dankdienst op zaterdag 25 april in de Oude Blasius hebben Frits, Frans en de kleinkinderen naar hun vader en opa toe verwoord hoe goed hij het heeft gedaan. We lazen Psalm 84 en trokken de conclusie dat het er niet om gaat dat ik God zo geweldig liefheb, maar het begint er allemaal mee dat God ons liefheeft, in leven en in sterven. In dat vertrouwen hebben we Jos te ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats.

Ds. Dick Juijn

Nog even volhouden

Went het al voor u om van achter de laptop of de televisie de kerkdienst mee te maken? Om eerlijk te zijn, bij mij went het nog niet zo om zondag aan zondag zoveel lege banken te zien. Al ruim 2 maanden kunnen we niet bij elkaar komen in de kerk. Dat duurt lang, en ik weet dat ik niet de enige ben die dat vindt. Maar zoals ik iemand hoorde zeggen en dat vond ik heel mooi: 'nog even volhouden, dat uithoudingsvermogen komt vanzelf.'

Onze kerkdiensten

... en geduld zullen we nog even moeten hebben voordat we elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten. Ondanks de 'versoepeling' (6 mei) kan het nog niet. Sowieso geen openbare kerkdiensten tot 1 juli. We volgen hiermee de landelijke richtlijnen van de PKN. Vandaar dat we in de maand juni op eenzelfde manier de diensten invullen als de afgelopen maanden. **Iedere zondag om 10.00 uur** de kerkdienst en op **woensdagavond om 18.45 uur** een korte meditatie. Voor de komende weken zijn de diensten als volgt:

Op **zondag 31 mei** proberen we het Pinksterfeest een feestelijk tintje te geven. De trompettist, Douwe de Vries, zal samen met Matthijs aan het orgel en de zanggroep getuigen van Geestkracht.

Ook op de zondagen **7, 14, 21 en 28 juni** zal de zanggroep meewerken aan de diensten. We zijn blij dat 9 gemeenteleden zich bereid hebben verklaard om in deze weken de liederen voor te zingen. Het maakt de diensten in een lege kerk levendiger. Op **zondag 21 juni** zal ik mij (voor het eerst in deze Coronatijd) laten vervangen door ds. Annerie Snier, die deze zondag toch aanwezig is door haar deelname aan de zanggroep.

En dan na 1 juli?

Binnen het moderamen is gesproken over de mogelijkheden vanaf het moment dat er maximaal 100 mensen in de kerk kunnen worden toegelaten. De kerkrentmeesters hebben samen met Gerrie Tuitert gekeken naar de 1,5 meter. Als de maatregelen niet veranderen zal deze situatie op 1 juli ingaan. In de Oude Blasius kunnen dan 75 mensen worden toegelaten. Dat is ongeveer de helft van het gemiddeld aantal kerkgangers voor de Coronatijd. We voelen niet zoveel voor reserveringen, daarom is ons voorstel om op de 1e en de 3e zondag van de maand de mensen met een oneven huisnummer uit te nodigen naar de kerk te komen, en op de 2e en 4e zondag van de maand de mensen met een even huisnummer.

Omdat in de maanden juni, juli en augustus de gewelfschilderingen worden gerestaureerd is de kerk verder gesloten, maar blijft de toren geopend tussen 10.00 en 17.00 uur om een kaarsje op te steken of voor een bijdrage in de manden van de Voedselbank.

De inloop op dinsdagmorgen zal niet voor 1 september weer worden opgestart, en ook de diensten in de Driekoningenkapel vervallen tot 1 september en mogelijk zelfs tot 1 januari 2021. Ook huisbezoek door predikant, ouderlingen en contactpersonen wordt de komende maand afgeraden.

Het zijn geen leuke mededelingen, maar ook wij willen er alles aan doen om het Coronavirus te bestrijden en daarom volgen we de landelijke regels.

Collecte

De collectezak kan deze weken niet rondgaan, maar bij kerk-zijn hoort wel diaconie, dat we anderen helpen. Dat



Kerkjes diaconie

blijft doorgaan. Vandaar dat ik u wijs op de bankrekeningnummers van de diaconie en de kerkrentmeesters, en ik hoop dat u daaraan wilt denken. Om een voorbeeld te geven, op zondag 10 mei is € 70 overgemaakt op rekening van de diaconie door kijkers/luisteraars aan de dienst. Voor het veertigdagenproject is maar liefst **€ 2847** bijeengebracht. We zijn trots.

Daarnaast is er door de kinderen van de kindernevendienst in kerkjes geld ingezameld. Nu zullen er wellicht nog kinderen zijn die de kerkjes thuis hebben staan. Die kunnen aan de pastorie of in de toren worden ingeleverd.

Bedankt

Mijn 50e verjaardag kreeg een heel andere wending ineens. Niettemin ben ik overstelpt met vele wensen, die nog steeds een plekje in de kamer hebben. Nog dagelijks geniet ik ook van de cadeaus in natura. Dank jullie wel.

Koninklijke Onderscheiding

Op vrijdag 24 april werd ons gemeentelid, **Herman Loohuis**, benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. Bij alle taken die hij sinds 1985 in de Deldense gemeenschap vervuld, zijn ook vele taken binnen onze gemeente, o.a. als diaken met aandacht voor de Twenteweek. Hij was bestuursvoorzitter van de Ranninkschool en bespeelt al jaren de tenorsaxofoon bij Amicitia. Voor de muziekvereniging en voor de kerk haalt Herman ook het oud papier op. Bij de online-uitreiking werden nog meerdere activiteiten genoemd. Ik voeg daaraan toe de bijdrage die Herman levert aan de rubriek "Spotlight" van Kerkennieuws, waarin we mogen genieten van zijn



Herman Loohuis

vakmanschap. We feliciteren Herman en ook Ellen en de kinderen, van harte met deze zo verdiende onderscheiding.

Heilige Geest

Over oud papier gesproken. Een tijd geleden passeerde ik op de snelweg een oplegger met een oude, afgebladderde, blauwe container. Daarop stond: 'Zangvereniging Halleluja, oud papier'. Die container leek me een treffend en pijnlijk beeld voor de kerk. Maar de oplegger werd getrokken door een sterke vrachtwagen. De Heilige Geest?

Ik wens u en jullie allen een gestrijk Pinksterfeest toe.

Ds. Dick Juijn

Dankbetuiging

Als gezin zijn we dankbaar voor het warme en veelvuldig meelevende van heel veel gemeenteleden tijdens de korte ziekte en het overlijden van Jos. Zoveel kaarten en brieven die we als gezin ontvingen, zijn niet te beantwoorden, hoewel ik dit graag met een handdruk of anderszins graag zou willen doen, maar helaas (nog) niet mogelijk is. Bedankt.

Pop de Groot-Kamerling

Roerige tijden

Het zijn rare dagen. Corona blijft heersen. Ook voor ons zijn het roerige tijden. Begin december werd bij mij de ziekte van Kahler ontdekt, een soort bloedkanker. Angstige en pijnlijke weken. Omdat mijn ribben gebroken en gekneusd waren, moest ik aan de morfine. Direct in het ziekenhuis werd met een immuuntherapie begonnen, die goed aansloeg. Zo gingen we weer de goede kant op, totdat we op 31 januari opschrikt werden door een fikse keukenbrand. Het huis bleek door rookschade onbewoonbaar, maar gelukkig waren er geen persoonlijke nare gevolgen. Sedertdien wonen we in een vakantiehuis bij de camping in Delden. Binnenkort verhuizen we weer terug.

Het zijn rare, maar ook mooie dagen. Want wat hebben wij veel steun, hulp en belangstelling mogen ervaren. Mensen hebben ons geholpen met ziekenhuisritjes, met het beredderen na de brand, met maaltijden, met schoonmaken, opruimen, dozen sjouwen. Omdat we -tot overmaat van geluk- ook nog 50 jaar getrouwd waren, werden we ook van alle kanten gefeliciteerd.

U begrijpt dat we ontzettend dankbaar zijn voor al die belangstelling, voor alle vriendschap die we mochten ervaren. Hartelijk dank. Het is goed om in Delden te wonen. Het is goed deel uit te maken van een hechte kerkgemeenschap.

Kees en Heleen Bergström

Beeld vanuit de kerk

Er is door velen van u gehoor gegeven aan de vraag om een financiële bijdrage te doen om de beelduitzendingen mogelijk te maken. Iedereen hartelijk dank daarvoor. We zijn op de helft van het beoogde bedrag. Als u het vergeten mocht zijn en nog een bijdrage wilt leveren kan dat alsnog. We rekenen er zelfs een beetje op.

NL96 RABO 0313 3773 91 ten name van Protestantse Gemeente Delden onder vermelding van Beeld vanuit de kerk.

Voor de bediening van de camera tijdens de diensten, ook na corona, zijn we op zoek naar mensen die dit eens in de vier weken willen doen. Voor jonge mensen is dit een mooie uitdaging maar ook "oudere jongeren" worden van harte uitgenodigd zich te melden. Het besturen van de camera gebeurt vanaf boven naast het orgel. Lijkt je dit leuk om te doen bel dan even dan maken we een afspraak. Herman Langerak 074 3574667 of mail: herman.langerak@hotmail.com

ALGEMEEN NIEUWS

INTERIEUR VAN DE OUDE BLASIUSKERK VOOR 1965



Interieur

Preekstoel

Bij de restauratie van 1965 – 1968 is het interieur van de kerk ingrijpend gewijzigd. Er is toen gekozen voor een lengteopstelling van de banken. Na de reformatie was voor de protestantse opstelling gekozen van banken rondom de preekstoel geschaard. De preekstoel hing aan de oostelijke pijler aan de noordzijde. Daaromheen was een doophek aangebracht. In de opstelling van de banken is herhaaldelijk verandering gekomen. Bijvoorbeeld is na het verbod op begraven in de kerk van 1827 het aantal banken uitgebreid. Die mochten toen op de grafzerken geplaatst worden. Een aantal grafzerken is daardoor beter bewaard gebleven dan de zerken waarover in de paden gelopen kon worden. De opstelling is voor de restauratie van 1965 voor het laatst in 1847 gewijzigd. Dit interieur wordt besproken.

Doophek

Het doophek dateert uit de zeventiende eeuw. Het stond rond de preekstoel. De ruimte daarbinnen werd wel dooptuin genoemd. De ingangen bevonden zich aan de noordkant. De predikant begaf zich met de dienstdoende ambtsdragers uit de consistoriekamer door de deur, die zich in de oostelijke muur van de noordbeuk daar voor 1965 bevond. Dit is op een schets uit 1910 te zien (helaas is de afbeelding niet al te scherp). Ze liepen door de noordbeuk naar de ingangen van het doophek. De predikant ging door de westelijke ingang en besteeg de trap naar de preekstoel. Een inkeping in de pijler laat nog de plaats van de trap zien. De ambtsdragers gingen door de beide aanwezige ingangen naar hun plaatsen binnen het doophek. De collectehengels hingen aan de achterzijde van de pijler. Er is ook een ingang aan de zuidkant van het doophek geweest die onder anderen gebruikt werd bij het dopen. Want het koperen doopbekken was bevestigd aan de voet van de preekstoel (op de foto vaag te zien). Bij de restauratie van 1965 – 1968 is het doophek verzaagd en op verschillende plaatsen in de kerk opgesteld. Een deel vervult een decoratieve functie voor de orgeltribune, een deel vormt een afsluiting aan de westzijde van het zuiderkoor. Het leesgestoelte voor de voorzanger en later voor de voorlezer is als verplaatsbare kathedor overgebleven. Sinds kort staat deze op het koor als leesgestoelte, zowel voor het doen van mededelingen door de dienstdoende ouderling als weer voor de voorlezer, nu lector geheten.

Banken

De soorten en de plaatsen van de banken is in de loop van de tijd herhaaldelijk gewijzigd. Naast gewone banken waren er herenbanken die geheel overhuifd waren en gestoelten. Gestoelten bestonden uit twee rijen zitplaatsen. Als ze tegen de muur aanstonden, bijvoorbeeld de zuid-



Noordbeuk

muur van de zuidbeuk, hadden ze soms een overkapping. Havezaten hadden vaak eigen banken of gestoelten. In akten worden onder anderen genoemd gestoelten van Hachmeule (1683) en Dubbelinck (1752) en van banken van Backenhagen (1842). Ook de familie Rammelman van Dubbelinck heeft banken in bezit gehad; Van deze familie liggen nog drie grafzerken in de kerk. Een andere bekende familie was de Reiger, die ook een herenbank gehad heeft en waarvan een zerk bewaard gebleven is.

De aanwezige herenbanken vertellen iets over de positie van de adel in de zeventiende en achttiende eeuw. Het is verwonderlijk dat er met de vele havezaten en "huizen" rondom Delden niet meer herenbanken in de kerk hebben gestaan. Het is ook mogelijk dat er meer herenbanken geweest zijn waarvan het bestaan niet bekend is. De bank



Plattegrond



Interieur

van Twickel stond natuurlijk op de belangrijkste plaats in de kerk, Maar andere families zouden ook geprobeerd hebben een mooi plaatsje voor hun bank te krijgen. He-
laas is voor 1847 niets over de plaatsen van de herenbanken bekend.

Bij de herindelung van de banken in 1847 is voor de centrale opstelling gekozen. Zoals op de plattegrond te zien is werden daarbij de banken rondom de preekstoel opgesteld. Daarbij werd een aantal banken vernieuwd of vervangen. Een aantal van de achterste banken aan de zuidzijde waren overkapt, dat waren mogelijk gestoelten. De herenbanken stonden aan de buitenrand. De Twickelbank stond op het koor, de belangrijkste plaats in de kerk. Voor de Twickelbank stonden twee banken voor het personeel van Twickel. De baron en de barones konden dan zien wie in de kerk aanwezig waren. Oorspronkelijk bevond de ingang van de Twickelbank zich aan de achterzijde, te bereiken met een trapje van twee treden. Ten tijde van de barones vond die het vervelend dat ze om naar het avondmaal te gaan de achteruitgang moest nemen en dan om de bank heen moest lopen.

Sinds 1937 werden de avondmaalstafels met vier lange banken, die nu nog in de kerk staan, voor het doophek opgesteld. Daarvoor werden de twee voorste zitbanken tijdelijk verwijderd. Om rechtstreeks naar de tafels te kunnen gaan liet de barones een deurtje aan de voorzijde van de Twickelbank maken en een pad tussen de twee banken daarvoor. Dit deurtje is nu nog te zien aan de voorzijde van de Twickelbank. De rentmeestersbank sloot het zuidoekoor af.

Onder het orgel stond de zogenaamde regeringsbank. Deze was bedoeld voor de burgemeesters en wethouders van Stad en Ambt Delden. In die tijd stond het gemeentehuis van Ambt Delden nog in de stad. Naast de eerste pijler aan de zuidkant stond een herenbank die door overerving en huwelijken mogelijk in het bezit geweest is van de havezaten Dubbelinck en Backenhagen, van de familie de Reiger en tenslotte nu in het bezit is van de familie Bitter.

De linker herenbank tegen de oostelijke muur van de noordbeuk was de kosterbank.

De gewone banken waren voor een deel, eigendom van havezaten, voorname families en boerderijen. Een ander deel was verhuurd en de rest van de banken was vrij. Er ging een lampje branden als de vrije zitplaatsen vlak voor het begin van de dienst ingenomen mochten worden. Bank en zitplaatsen werden ook verkocht. Er zijn nog kwitanties van de verkoop bewaard gebleven. In 1906 werden vier zitplaatsen verkocht voor f 180 en in 1921 hetzelfde aantal voor f 240.

Orgel

Ook het orgel werd vervangen door het Naberorgel, dat in 1847 in de kerk geplaatst werd. De panelen van het oude orgel werden verwerkt in banken. Het voorpaneel werd in de voorzijde van de zogenaamde Kerkenraadsbank verwerkt. In de achterwand van de kosterbank zijn twee panelen van de onderkast verwerkt.

Ingangen

De kerk werd betreden en verlaten door de twee zuidelijke ingangen, Bij het uitgaan werd de zogenaamde Twickeldeur pas door kerkgangers gebruikt nadat de Twickelbewoners door de deur de kerk verlaten hadden. Het verhaal wil, dat bij een collecte met open schalen de barones daar een zilveren rijksdaalder in gaf. Op de foto's is te zien, dat er kennelijk na de dienst buiten nog nagepraat werd.

Besluit

Na de restauratie zijn er geen eigen banken meer en er worden ook geen zitplaatsen meer verhuurd. Wel blijken veel kerkgangers altijd op dezelfde plaats te gaan zitten.

Dick Schuurung



Uitgaan van de kerk

JONGLEREN

Pinksteren

Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? Vijftig dagen na Pasen. Jezus is gestorven, opgestaan en naar de hemel gegaan.

Wat is er nu nog te vieren?

Hij is toch weg?

Nee, het belangrijkste komt nog. Met Pinksteren. Toen vierden de Joden het oogstfeest. De apostelen waren bang om het verhaal van Jezus te vertellen. Bang om ook gevangen genomen te worden, zoals Jezus. Maar toen ze bij elkaar waren, kwam er opeens een harde wind en vuur. Maar ze branden niet. Echter voelden ze een enorme kracht. Ze durfden nu het verhaal van Jezus te vertellen en toen ze spraken, spraken ze allemaal talen die ze niet kenden. Zo konden alle mensen hun verstaan. En ze vertelden het verhaal van Jezus en God. Dat Jezus wel gestorven was, maar er toch nog steeds is. Zo kon het verhaal zich verspreiden als een vuurtje over de hele wereld. De wind en het vuur was de heilige Geest die op hun neerdaalde en hun kracht gaf. Net als Jezus had gezegd: de Geest was een trooster. Die ook nu nog kracht geeft.



Inleverdata en bezorgdata	van de volgende nummers:
11-06-2020	interval 9 weken
13-08-2020	interval 5 weken
17-09-2020	interval 4 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data.

Kopij voor KerkenNieuws, enkele aandachtspunten.

- **Foto's:** Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een word bestand.
- **Gescande tekst:** Is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.
- **Bevestiging:** U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

AUTODIENSTEN

T.b.v. kerkdiensten

nieuwe Blasius en oude Blasius

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 - 46 80 20 87 en voor de protestantse dienst met 074 - 376 24 38. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

Welkom nieuw ingekomene(n)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Raad van Kerken

Rek.nr. NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. G. Smit, penningmeester
Secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074 - 376 63 66

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E. Wiessenberg
De IJsvogel 23, tel. 074 - 376 24 38

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen met: W. Velthuis, tel. 074 - 376 31 70

Uw giften maken dit blad mogelijk.

Bankrelatie: NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

Radio kerklokaal

De uitzendingen zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 8.00 uur tot 9.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM, kabel 104.10 FM Redactieadres: mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ, Goor. tel. 0547 - 26 19 37
e-mail: ritawibbelink@gmail.com



Projectengroep Deldense Kerken

Rekeningnummer PDK
NL66 RABO 0179 1586 43