

KERKENNIEUWSDELLEN

55e jaargang nr. 2 zaterdag 23 maart 2024



Als een licht op ons pad

Als een licht op ons pad

Het is een oersymbool. Licht! Licht geeft geborgenheid, veiligheid, geeft perspectief en geeft richting aan ons leven. Het kleinste licht geeft al vertrouwen en hoop. Wonderlijk toch. Beeldt u zich maar eens in: een donkere kerk. Het kleinste licht wordt als eerste opgemerkt. En dat licht in de diepste duisternis groeit! Je ziet het groeien om je heen. Het is een prachtig gelovig beeld: in de diepste duisternis worden we omringd door licht. Het licht van Christus die onder ons leeft. Niet als de dode, maar als de Levende bij uitstek.

Veel mensen hebben behoefte aan een klein beetje licht. Een teken van houvast en van perspectief. Er komt licht in de duisternis waar we als gemeenschap, als Nederland, als christenen, ons geven omwille van de ander en van het algemeen belang.

Dat het komende paasfeest ons mag laten zien wie we zijn als we onze verbondenheid met Hem en Zijn gemeenschap onderweg levend houden. Om er om te vragen! Echt blijven vragen: Geef mij het zicht op U om te zien waar U bent! Waar U zich ophoudt; waar U Uw woorden van leven spreekt.

Soms is dat een klein moment. Dat ons mag bevestigen, ons kan bemoedigen. De verrezen Christus als een Licht op ons pad. Van deze dag, de dag van morgen, de dagen van ons leven tot in eeuwigheid. Alleluia!

Pastoor Jurgen Jansen

HEILIGE BLASIUS



Zaterdag 23 maart

Palmpasen

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Pastoor J. Jansen

Woensdag 27 maart

Geen viering

Donderdag 28 maart

Witte Donderdag

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkor
Pater R. v.d. Vegt

Vrijdag 29 maart

Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg
m.m.v. het dames- en herenkor
Werkgroep
16.30 Kinderkruisweg
Pastor A. Zoet
19.00 uur Plechtigheden rond het kruis
m.m.v. het dames- en herenkor
Pastor J. Keuben

Vieringen

Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl. Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H. Blasius en 'live' of 'luisteren' aanklikken. Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).

Zaterdag 30 maart

Paaszaterdag

20.30 uur Paaswake
m.m.v. Cantu
Pastor C. Pikkemaat/Pastor A. Zoet

Zondag 31 maart

1e Paasdag

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkor
Pater R. v.d. Vegt

Maandag 1 april

2e Paasdag

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 3 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 6 april

2e Zondag van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames-en herenkor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 10 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 13 april

3e Zondag van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames-en herenkor
Pastoor J. Jansen/Pastor J. Keuben

Woensdag 17 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 20 april

4e Zondag van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames-en herenkor
Pastor C. Pikkemaat

Woensdag 24 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

DRIEKONINGEN- KAPEL



Oecumenisch avondgebed

Elke 1e donderdagavond van de maand zal om 19.00 uur in de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het Oecumenisch avondgebed plaats vinden.

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP



locatie Delden, Emmastraat 9, 7491 EH, **Email:** twickel@apgen.nl, **Website:** www.apgen.nl/twickel,

Op dit moment is de gemeenschap Twickel locatie Delden gesloten voor diensten. De locatie aan de Emmastraat wordt momenteel gebruikt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.



Zondag 24 maart 2024

Palmzondag

10.00 uur ds. D. Juijn
m.m.v. Twents Liturgiekoor
Kindernevendienst
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Maandag 25 maart

Stille Maandag

19.00 uur ds. D. Juijn
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Dinsdag 26 maart

Stille Dinsdag

19.00 uur ds. D. Juijn
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Woensdag 27 maart

Stille Woensdag

19.00 uur ds. D. Juijn
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Donderdag 28 maart

Witte Donderdag

19.00 uur ds. D. Juijn
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Vrijdag 29 maart

Goede Vrijdag

19.00 uur ds. D. Juijn
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Zaterdag 30 maart

Paaswake

19.00 uur ds. D. Juijn
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Zondag 31 maart 2024

Eerste Paasdag

10.00 uur ds. D. Juijn
Kindernevendienst
Oppasdienst
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 april

Beloken Pasen

10.00 uur ds. D. Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Zondag 14 april

10.00 uur ds. C. Verrips
Kindernevendienst
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 april

10.00 uur ds. G. Veening
Kindernevendienst
Eerste collecte: Micolo Ny Aina
Tweede collecte: Kerk

SPELREGELS

Het is een week voor Pasen en duizenden mensen stromen samen in Jeruzalem om zoals elk jaar Pesach te vieren. Ook Jezus is gekomen, vergezeld door een groep trouwe aanhangers die in hem de verlosser ziet. Verlossing van onderdrukking en slavernij. Hij spreekt de taal van liefde. Liefde die voor hem betekent: rechtdoen aan mens-zijn, vergeving schenken en barmhartigheid betonen. De autoriteiten vertrouwen hem echter voor geen cent. Weer zo'n profeet die de orde komt verstoren. Er volgen incidenten. De tempel wordt schoongeveegd door Jezus. Hij is razend. Is dit het? Is deze heilige plek hiervoor bedoeld? Een rovershol? Deze radicale actie is voor de priesters de opmaat naar zijn arrestatie. In de week die volgt, blijft Jezus zijn roeping trouw. Tot aan zijn dood. En in de dagen, weken, maanden, jaren, eeuwen erna, zal blijken dat zijn boodschap van liefde is blijven leven door mensen die telkens dit verhaal bleven vertellen. En dat niet alleen. De boodschap bleef leven door mensen die deze levend hielden door de boodschap te zijn: heb elkaar hartelijk lief! Is het een waargebeurd verhaal? Of is het ooit verzonnen? Maakt het eigenlijk iets uit?

Jan Zwart, voorganger Alkmaar Apostolisch Genootschap

Lutherse diensten

In de Lebuiuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo, elke eerste zondag van de maand van 10:30 – 11:30 uur .

2024 Palmzondag, Witte donderdag, Goede vrijdag, Pasen:

24/3, 28/3, 29/3, 31/3 gezamenlijke diensten met O.K.K., rector Cortvriendt
7 april 2024 ds. F. Wiersma

HEILIGE BLASIUS



Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest parochie:

J. Jansen,
pastoor (liturgie)
telefoon 06 - 46 90 72 33
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl

Drs. mw. A. Zoet,
pastoraal werker
telefoon 06 - 27 12 46 95
e-mail: annettezoet@gmail.com

Pastor C. Pikkemaat
e-mail: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Pastor J. Keuben
e-mail: j.keuben@rktwentezuid.nl

Pastorale nood:

Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan kunt u bellen met: Pastoor J. Jansen, telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. Jansen is op de maandag vrij) Pastoraal werker mw. A. Zoet, telefoon 06 - 27 12 46 95 (mw. A. Zoet is vrijdag vrij).

Bankrelaties:

Geloofsgemeenschap Delden
NL24 RABO 0313 3020 57
Kerkbalans
NL38 RABO 0313 3074 31

Verliezen-verwerken:

Indien u in uw omgeving te maken hebt of hebt gehad met het verlies van een naaste en behoefte voelt om daar met iemand over te praten, kunt u contact opnemen met de werkgroep Verliezen Verwerken, via Ans ter Morsche, telefoon 06 - 16 12 75 39

Administratie:

Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
telefoon 074 - 376 12 01
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team:

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
e-mail: contact@pastoraalteam.nl

Website:

www.heiligegeestparochie.nl/
delden

In de Heer zijn overleden:

Henk Melssen - 22-jan. - 88 jaar - Bernhardstraat 50 - w.v. C. Peperkamp
Antoinette Verschoor - 23 jan. - 92 jaar - Borne - w.v. Brummelhuis
Will Schutten - 1 febr. - 84 jaar - Bentelo - w.v. L. Andriessen
Ben Analbers - 12 febr. - 79 jaar - Langestraat 80 b-7 - e.v. G. Koebrugge

Kind laten dopen?

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Hengelo

Heilige Blasius

3 februari is de naamdag van de Heilige Blasius, patroon van onze kerk. Deze liturgische feestdag is zaterdagavond 3 februari gevierd met de Schubert-mis, die is uitgevoerd door ons dames- en herenkoor, onder leiding van Hans Middelhuis, en harmonieorkest Amicitia, onder leiding van plaatsvervangend dirigent Nicole ter Morsche. Dit is altijd een feest en zeker voor herhaling vatbaar.

Na deze prachtige Eucharistieviering was er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

Daarna nog even naar het verlichte kerkhof om iedereen te gedenken. Dit was met kerstmis niet mogelijk vanwege het slechte weer.

Dank voor ieders inzet.



Icoon Heilige Blasius

Icoon Heilige Blasius

Sinds kort hangt een icoon van de H. Blasius in de Mariakapel van onze H. Blasiuskerk in Delden.

In onze kerk zijn op 29 oktober 2022 de door velen geschilderde iconen tijdens de viering gezegend door pastoor Jansen.

De maker van de icoon van de H. Blasius heeft deze als geschenk aangeboden aan onze kerk. Helaas is zijn naam niet bekend.

Bij deze nogmaals hartelijk dank en ook dank aan René Katier uit Hengevelde en de andere vrijwilligers, die voor de afronding hebben gezorgd.

Kerststukken op het kerkhof

In de kersttijd zijn door veel mensen kerststukken geplaatst op de graven van hun dierbaren. Dit wordt door eenieder gewaardeerd.

Echter als ver na de kersttijd de kerststukken nog op de graven blijven staan, geeft dat een rommelige aanblik. En dat terwijl het kerkhof zelf zo goed door vele vrijwilligers wordt onderhouden.

De locatieraad deelt bij deze mee, dat de kerststukken (duidelijk herkenbaar aan de kerstversiering die in de grafstukken verwerkt is), die voor de aanvang van de Goede Week nog op de graven liggen, door de beheerder verwijderd worden.

Douglasspar op kerkhof is/wordt verwijderd

Bij de gemeente Hof van Twente is op 13 december 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van de Douglasspar op het kerkhof.

De boom heeft een dode top en dode takken in de kroon. De boom is afstervende en zorgt voor overlast door afbrekende dode takken. De gemeente heeft op 25 januari 2024 de omgevingsvergunning verleend.

Kerkbalans

Alle mensen die de actie Kerkbalans 2024 dit jaar financieel hebben ondersteund en nog ondersteunen of hun bijdrage hebben toegezegd, willen we daarvoor hartelijk bedanken.

Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd of is niet thuis getroffen. Wellicht bent u nog van plan een bedrag over te maken, maar het kan ook zijn dat het aan uw aandacht is ontsnapt.

Wij willen u vragen, indien mogelijk, alsnog te reageren. Het inschrijfformulier Kerkbalans 2024 kunt u in de brievenbus doen bij de pastorie/secretariaat geloofsgemeenschap Delden, Langestraat 78.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL38 RABO 0313 3074 31 ten name van R.K. Heilige Geest Parochie, geloofsgemeenschap Delden.

Uw bijdrage is onmisbaar voor de instandhouding van onze geloofsgemeenschap.

Tenslotte een dankwoord aan alle vrijwilligers, die de actie dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk dank voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.

Mededeling ten aanzien van 4 en 5 mei

Zaterdagavond 4 mei 2024 is er geen Eucharistieviering in verband met de landelijke dodenherdenking/herdenkingsbijeenkomst voor de mensen die in de oorlog 1940-1945 zijn gesneuveld.

In plaats hiervan is er op zondag 5 mei 2024 om 9.30 uur een Eucharistieviering in de H. Blasiuskerk met Pater van der Vegt en het Dames en Heren koor. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Locatieraad geloofsgemeenschap Delden

VASTENACTIEPROJECT 2024

Parochie H. Geest
Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde
en St. Isidorushoeve

Bezinning

Geen soberheid zonder solidariteit.

*Geen bevlieging maar uithouding,
veertig dagen lang.*

**Vastentijd 2024
EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER**

Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het vastentijd, van oudsher een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw tijd aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken. Minderen voor een ander dus.

Wat doet Vastenactie?

We zien de laatste jaren dat steeds meer mensen direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van klimaatsveranderingen. In Zimbabwe ondersteunen we bijvoorbeeld gemeenschappen die niet meer kunnen vertrouwen op de bekende patronen van natte en droge seizoenen. Hun voedselvoorziening staat daardoor sterk onder druk.

We maken in de vastenperiode 2024 kennis met Thandekile en haar kinderen en zien hoe een gemeenschappelijke moestuin, extra waterputten met kranen en inheemse gewassen haar en de andere families uit haar gemeenschap helpen om te gaan met de klimaatverandering.

Thandekile Ncube:

"Houd hoop en werk hard"

Voor de jonge weduwe Thandekile Ncube (31) en haar kinderen Nomatter (11) en Forward (8) in Zimbabwe was een dagelijkse gevarieerde maaltijd allesbehalve vanzelfsprekend. Klimaatsveranderingen en de Covid-19 pandemie maakten de situatie de afgelopen jaren nog veel moeilijker.

Net als duizenden andere families in het Matobodistrict in Zimbabwe, had het gezin van Thandekile grote moeite alle dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden.

Die ontstonden door de coronapandemie, klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het land. Oogsten mislukten en er was nauwelijks voldoende te eten.

Na het plotselinge overlijden van haar echtgenoot en kostwinner Donovan door Covid-19, had Thandekile een zware tijd: er was geen geld en er was geen eten.

Onze lokale partner Caritas zorgde echter voor een gemeenschappelijke groentetuin in het dorp van Thandekile, een waterput en training bij het verbouwen van lokale gewassen. Die zijn beter bestand tegen het klimaat en geven dus een betere oogst.

Thandekile werd lid van de "tuingroep" en kon dankzij de opbrengsten van de tuin voor haar kinderen zorgen.

Naast het werk in de moestuin verzamelt Thandekile mopanerupsen die ze weer verkoopt voor extra inkomsten.

De rupsen zijn een lokale lekkernij. Thandekile: Wat voor problemen je ook tegenkomt in het leven, het is belangrijk om jezelf bij elkaar te pakken en verder te gaan, houd hoop en werk hard voor je kinderen, ook al is het erg moeilijk. Ik bedank de mensen uit Nederland voor alle hulp, stop er alsjeblieft niet mee.

Met Thandekile en haar kinderen gaat het nu gelukkig veel beter, maar er zijn nog meer gezinnen zoals zij.

Via Vastenactie willen we daarom in een aantal dorpen onder andere zorgen voor de aanleg van gemeenschappelijke moestuinen met een waterput, een pomp en een wateropslag.

Daarnaast willen we de gemeenschappen ondersteunen bij het kweken met lokale gewassen. Een aantal vrouwen en jongeren leert bovendien naaien om extra inkomsten te kunnen verwerven.



Hongerdoek 2023/2024

Het pastoraal team en de werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede vragen uw steun voor de Campagne 2024:

"LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD"

De Vastenactie loopt van 14 februari tot en met 1 april 2024. Het 'Vastenactie zakje' kunt u tot en met Pasen inleveren in de bussen achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of bij uw contactpersoon. U kunt uw bijdrage ook storten op het Bankrekeningnummer NL46 RABO 0313 3638 38 t.n.v. R.K. Heilige Geest parochie Actie Wereldnood.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project. Dat wij onze inzet voor een menswaardig bestaan voor ieder mens nooit opgeven.

VASTENACTIE

Volharden in het volzachten

Wekelijkse inspiratie – 2 april 2023

Reikhalzend en verwachtingsvol werd er uitgekeken naar Jezus' komst in Jeruzalem. Van hem werd de verlossing van de Romeinse overheerser verwacht. Toen bleek dat die verwachtingen niet uit zouden komen, sloeg de stemming heel snel om. Van verlosser naar zondebok. Graag neem ik de tijd om na te denken wat het verhaal van Palmpasen mij opnieuw te zeggen heeft. En ook al staat het er niet overal letterlijk, onderstaande brief is ermee doordrenkt.

Geliefd mens,

Wie ... ik? Ja, u, jij.

Je bent een geliefd mens. Ik? Hoe bedoel je?

Het staat sinds Pasen vorig jaar boven de brieven die we schrijven. Geliefd geeft taal aan het basisprincipe van ons geloof dat ieder mens zich geliefd mag weten door het leven en waar ik het je kan laten merken én zeggen, zal ik het doen: jij bent geliefd, ook door mij. Het is een universeel uitgangspunt dat alle mensen omvat: een apostolische kernwaarde van waaruit ik leef.

Saamhorigheid, verdraagzaamheid, toewijding

Ik beloof je, ik wil er voor op mijn tenen gaan staan. Door in ogen van mensen te kijken, door te willen begrijpen en aandachtig te zijn, zie én ben ik Gods vriendelijk aangezicht. Zo groeit er dankzij mij, dankzij ons, in een onrustige wereld saamhorigheid, verdraagzaamheid en toewijding.

Passie blijven voelen

Ik ben geliefd ... Meestal lukt het me wel daarin te geloven en van daaruit te voelen, te denken en bij te dragen. Maar soms voel ik me van God en alle mensen verlaten. Ik wil me erboven verheffen, maar op zo'n moment gaat dat gewoon niet. Want er zijn ook andere stemmen, ook in onze samenleving en soms in mij verankerd, die vertellen dat ik iets anders ben. Het kan heel verwarrend zijn. Daniël Lohues zingt het zo treffend dat je soms diep het bos in moet om hout te vinden. Om door te gaan, om te blijven geloven, om passie te blijven voelen. Maar soms denk en vind ik dat een ander het hout, liefst kant en klaar, voor mijn deur moet leggen inclusief aanmaakblokjes én lucifers ...

Bron van wijsheid

De verhalen van en over Jezus geven, ook nu nog en voor alle leeftijden, de mogelijkheid om na te denken over herkenbare vraagstukken en geven de zoektocht naar het hout - het opnieuw geloven - weer. Bijvoorbeeld:

- Doe iets onverwachts, daarmee doorbreek je het geweld en verandert je perspectief.
- Denk goed na voordat je een oordeel hebt. Doe echt je best om je in een ander te verplaatsen.
- Probeer dat wat je dacht dat verloren was, in een ander licht te zetten en misschien zelfs te omarmen.
- Probeer te vergeven.

Het is een bron van wijsheid die ik met me meeneem en gaande mijn leven ontdek ik antwoorden. Zou dat het koninkrijk in mij zijn of facetten ervan bevatten? Willem Wilmink schreef over een belangrijk houvast in die kwetsbare zoektocht:

En de rebbe zegt:

'Wie bevatten kan wat dit boek beschrijft, die vindt ver van huis iets van huis terug, waar hij ook verblijft.

Lieve kinderen,

diepe duisternis krijg je te doorstaan.

*Daarom geef ik jullie een klein lichtje mee, dat nooit uit zal gaan.'*¹

Volharden in het volzachten

Een klein lichtje dat nooit uit zal gaan. Dat licht wil ik graag blijvend laten branden. Ik ben geliefd en van daaruit wil ik leven. Ik wil volharden in het volzachten. En vanuit dat gevoel maakte ik een lijst met waar ik dankbaar voor ben. Ik kon niet ophouden en ben er nog lang niet klaar mee. Ik weet: er zijn in het verleden door mensen offers gebracht, in allerlei culturen en ook in ons genootschap. In tijd, in keuzes, in geld. Zover hoeft het niet meer te gaan.

Passende vormen

Eigenlijk vind ik het heel moeilijk om werkelijk bij mijn dankbaarheid passende vormen te vinden. Daarvoor gaat het te diep en is het te groot. Daarom deel ik in maatschappelijke zin met organisaties die zich daarvoor inzetten én draag ik heel graag en van harte bij aan ons huidige en toekomstige werk.

*Nanda Ziere, Eerstverantwoordelijk voorganger
Apostolisch Genootschap*

¹ Willem Wilmink. 'Mijn herinnering aan een Jiddisch liedje'. Uit: Verzamelde liedjes en gedichten. Prometheus, 2010.

**Predikant:**

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
telefoon 06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl

Coördinator voor vrijwillige kosters

Mw. Wiarda Heerze
telefoon 06 - 53 56 96 49
e-mail: wiardaheerze@hotmail.com

Vertrouwenspersoon

Dhr. Oebele Dijkstra
telefoon 074 - 376 22 02
e-mail: oebele@odijkstra.nl

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
telefoon 074 - 376 23 69
Open dinsdag 10.00 uur - 11.30 uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
telefoon 06 - 14 15 44 15
e-mail: scribapgdelden@gmail.com

Bankrelaties:

Diaconie
NL08 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL48 RABO 0373 7176 87

Beluisteren kerkdiensten:

via internet: ww.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.
Ook te beluisteren: Kerkdiensten van
afgelopen maanden
Begrafenisdiensten.

Website:

www.pgdelden.nl

IN MEMORIAM: Berend Jan Evert Bloemena

In de consistoriekamer van de Oude Blasius hangen portretten van alle dominees en kosters. Over de vrij recente tot pakweg 40 jaar terug, worden nog weleens verhalen verteld. Maar over de dominees van langer geleden, van een eeuw terug, hoor je nauwelijks nog iets. Toch was er 1 man in onze gemeente die een brug was tussen dat verre verleden en de toekomst. En met zijn sterven is het net alsof het boek van dat verleden definitief is gesloten, er komt geen smeug verhaal meer bij uit de directe hand. Op donderdagmorgen 8 februari 2024 overleed Bernard Bloemena. Samen met zijn vrouw Riek woonde hij de laatste jaren in De Wieken, daarvoor jarenlang aan de Ranninkstraat. Bernard is bijna 102 jaar geworden.



Bernard Bloemena

De vader van Bernard was tuinman in de moestuin van Twickel. Bernard vertelde vaak hoe hij als kleine jongen op zaterdag soms mee mocht naar de barones. En wat voor een indruk het op hem maakte toen de barones tegen zijn vader zei: "u bent een rijk mens!!!" Rijk? "Ja, kijk u hebt een zoon, een kind, ik niet en dat mis ik."

Op de ambachtsschool in Almelo bleek dat Bernard een groot talent had voor tekenen en het bewerken van hout. Uiteindelijk kwam hij te werken in de tekenkamer van machinefabriek Stork. Daarnaast was hij meubelmaker in hart en nieren. Heel wat boerderijen in Twente hebben een door Bernard gerestaureerd kabinet of spinnewielen.

Bernard groeide op als enig kind, kreeg na zijn huwelijk met Riek 3 kinderen. Hij ontpopte zich als een ware familieman die later ook intens genoot van de kleinkinderen.

Samen met Riek heeft Bernard heel lang van zijn pensioen mogen genieten in het zelf gebouwde huis aan de Ranninkstraat. Enkele jaren geleden verhuisden ze naar De Wieken, naar een mooi appartement met uitzicht op de watertoren en de klokken van onze kerk goed hoorbaar. Tot op het laatst vol humor. Tijdens de corona zei iemand van de verpleging tegen Bernard: (hij was wat hees) "meneer Bloemena, ik ga u toch eens testen op corona, u heeft zo'n sexy stem." Het antwoord van Bernard: "als je dat vindt, moet je je misschien zelf eens laten testen".

Op woensdag 14 februari hebben we in zijn kerk afscheid van Bernard genomen en lazen daar de Psalm met de woorden die je ook boven de ingang van de glazen deuren van de kerk ziet: Hij zal je ingaan en je uitgaan bewaren. Uitgaan in het Hebreeuws is ook: geboren worden. Ingaan betekent in het Hebreeuws ook: gestorven zijn. God staat aan het begin en Hij komt aan het eind. Je bent bewaard in Zijn Handen. In dat vertrouwen hebben we Bernard begraven op de Algemene Begraafplaats.

Ds. Dick Juijn



Twents Liturgiekoor

Bij de diensten

Zondag 24 maart vieren we Palmzondag en doen dat met medewerking van het Twents Liturgiekoor, dus met veel zang, om naar te luisteren en om mee te zingen. Deze morgen wil ik met u nadenken over de stelling: God redt mij met niets! We lezen in het Passieverhaal: Hosanna! Redt ons! Je zou denken als God God is, dan kan Hij ons toch redden! Waarom grijpt Hij niet in? Waarom daalt er geen troost uit de hemel? Aan de hand van Marcus 11, 1-11 gaan we deze vragen overdenken.

In de **Stille Week** is er op **maandagavond 25 maart, dinsdagavond 26 maart en woensdagavond 27 maart om 19.00 uur** een kort avondgebed. We zingen, lezen de Psalm van de dag en overdenken een korte tekst.

Dan vieren we **donderdag 28 maart om 19.00 uur Witte Donderdag**. Aan de hand van Lucas 22, 39-46, denken we na over: Waarom de dingen gaan zoals ze gaan, is het geheim van God.

Jezus geeft in die zin handige tips als het gaat om bidden. We vieren deze avond het Heilig Avondmaal.

Op **vrijdag 29 maart om 19.00 uur** is de viering van **Goede Vrijdag**. We lezen een aantal delen uit het Lijdensverhaal van Jezus en staan ook stil bij de wonden in deze wereldtijd.

De **Paaswake op zaterdag 30 maart** vieren we dit jaar om **19.00 uur**, dus op een vroeger tijdstip dan gebruikelijk, het is immers nog wintertijd. In het donker van de avond wordt het licht van Pasen binnengebracht. We vieren het geheim van Pasen, de opstanding van Christus. Dat het licht sterker is dan het duister. We vieren Avondmaal en hernieuwen onze doop.

Dan op **Paasmorgen** een feestelijke Paasdienst (met trompetgeschal) waar we aan de hand van Marcus 16, 1-8 stil staan bij 'Dat lege graf'. Het lege graf wil een glimlach ontlokken bij orthodoxe mensen die menen het allemaal zeker te weten, maar ook bij de vrijzinnigen die menen te weten dat het nooit zo gebeurd kan zijn (ook een dogma!). Wat zegt het lege graf ons?

Op **zondag 7 april** wil ik met u nadenken over: "de zegen van de twijfel". We hoeven ons zeker niet te schamen als we twijfelen. Het maakt ons geloof eerder bescheiden. We denken er over na aan de hand van Johannes 20, 24-29.

Dan zal op **zondag 14 april** ds. Carmian Verrips uit Vriezenveen de voorgangster zijn en zal worden gelezen: Johannes 21, 15-24.

Op **zondag 21 april** zal ds. Gerco Veening uit Oldenzaal voorgaan en lezen we: Johannes 10, 11-16.

Preeknabespreking

Voor wie graag wil napraten over de preek van de voorgaande zondag is welkom in de Voorhof op maandag 25 maart en maandag 8 april. Beide keren beginnen we om 10.00 uur en eindigen om 11.00 uur en staat de koffie ook klaar.

Avondmaal aan huis

Vorig jaar hebben we op de ochtend van Goede Vrijdag bij twee gemeenteleden het Avondmaal thuis gevierd; het waren mooie, sobere vieringen waar de woorden van Jezus voelbaar waren 'waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik aanwezig in hun midden.' Ook dit jaar wil ik die mogelijkheid bieden en dan op Witte Donderdag in Goor en op de ochtend van Goede Vrijdag in Delden. Mochten er onder u gemeenteleden zijn die niet meer naar de diensten kunnen komen en die toch graag het Avondmaal aan huis willen vieren, dan kunnen zij contact opnemen met mij of met de scriba.

Een bloemengroet

Zondag aan zondag gaat een bos bloemen met een groet van de gemeente naar iemand thuis. Vaak als een hart onder de riem in een wat minder mooie tijd, soms ook om in iets vreugdevols te delen. Als je, zoals ik, ook regelmatig in een andere gemeente voorgaat dan pik je daar weleens iets op. Zo is er een gemeente, en dat zullen er vast meer zijn, die het gebruik heeft om bij de bloemen een kaart te doen waarop de kerkgangers van die zondag hun naam hebben gezet, en dat laatste is natuurlijk een vrijwillig gebaar. De ervaring leert dat naast de bloemen ook de kaart zeer wordt gewaardeerd door de ontvanger(s). Ook in de Oude Blasius hebben we dit gebruik nu opgepakt. Dus het zou fijn zijn, als je op zondag in de kerk komt, dat je bij het komen of het gaan de kaart wilt ondertekenen voor de ontvanger van de bloemengroet. En dan enkel de naam, want er is geen ruimte op de kaart voor persoonlijke berichten. Als Liturgiecommissie hopen we dat dit een mooie toevoeging is bij de bloemengroet.

De orde van dienst

Het een komt en het ander gaat. Sinds jaar en dag is het een gebruik dat je bij het binnenkomen op zondag een orde van dienst (OvD) krijgt aangereikt door de Commissie Eredienst. Maar het gebruik van de schermen, waarop alle benodigde info staat, maakt een papieren orde van dienst overbodig. Mocht een keer een scherm niet meewerken, dan zijn er liedboeken achter de hand. Vandaar dat het besluit is genomen om na Pasen het aantal papieren OvD te halveren en na Pinksteren hier geheel mee te stoppen. Een papieren OvD kost veel tijd en inspanning om te maken en ook jaarlijks een aardige duit aan kosten voor papier en drukwerk. Overigens zal er wel iemand bij de deur staan als gastdame of -heer.

Klokgelui tijdens het Onze Vader

De afgelopen zondagen waren er regelmatig gasten in onze diensten, soms zelfs hele banken vol. Een vraag die me werd gesteld is: waarom luidt tijdens het Onze Vader de klok? Dit is vooral een gebruik uit de Lutherse Kerk, met als doel dat mensen in de omgeving dan horen dat op dat moment in de kerk het Onze Vader wordt gebeden. Maar je kunt het ook op een andere manier duiden: de klok waaiert ons gebed uit over Stad- en Ambt Delden met als teken dat we niet alleen bidden voor en met onszelf in de kerk, maar ook voor en met al degenen die niet in de kerk zijn.



Klok onze vader

Nieuwe bewoners en een nieuw geluid

Onze pastorie is geen pastorie meer. Immers dat predicaat heeft het gebouw enkel als het ook wordt bewoond door een pastor of dominee. Maar wie weet zal een evt. volgende dominee wel weer voor dit grote pand kiezen, maar in de wandelgangen zal Kerkplein 1 toch voor velen nog de pastorie zijn. Inmiddels zijn er als anti-kraak enkele nieuwe bewoners, met wie inmiddels ook een goed contact is en daar zijn we blij mee.

Nu blijken de meeste nieuwe bewoners ook muzikaal te zijn en hebben de wens uitgesproken om ook tijdens onze diensten met enige regelmaat te musiceren. In de Stille Week en wellicht met Pasen zullen we daar iets van gaan zien en horen.

Op Palmzondag zal muzikale medewerking verleend worden door het Twents Liturgiekoor. De laatste keer dat zij in de Oude Blasius zongen was op Kerstavond 2019.

Want morgen komt de zon weer op ...

In de Paasnacht gaat de klok een uur vooruit, dus een uurtje korter slaap. Laatst verwees ik in de preek naar Robinson Crusoe. Zo is er de film 'Cast Away' waarin het verhaal wordt verteld van manager Chuck Noland, gespeeld door Tom Hanks. Die maakt ook een Robinson Crusoe-achtig avontuur mee. Nadat zijn vliegtuig is neergestort boven zee, belandt hij op een onbewoond eiland. Noland overleeft er vier jaar met kokosnoten, vis en werktuigen gemaakt van aangespoelde spullen. Het getij brengt op een dag een plaat plastic. Noland gebruikt het als zeil en met een vlot weet hij het eiland te verlaten. Na weken te hebben rondgedobberd op de oceaan pikt een vrachtschip hem op. Eenmaal terug zegt hij tegen een vriend dat hij heeft geleerd om tegen alle logica in te blijven ademen. 'Want morgen komt de zon weer op. Wie weet wat het getij zal brengen.'

In die zin wens ik u en jullie allen een mooie lente- en Paastijd toe.

Ds. Dick Juijn

Van de diaconie

Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer een gezellige middag voor onze 80plus gemeenteleden organiseren. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal dit plaatsvinden in de Brasserie van Stadshagen.

Gezellige middag

Datum: woensdag 10 april 2024
Tijd: 14.30 tot ca. 16.30 – 17.00 uur
Locatie: Brasserie Stadshagen
Stadshagen 201
7491 NP Delden

Als het goed is, krijgt ieder in de betreffende leeftijdsgroep hiervoor een uitnodiging. Mocht u deze niet hebben ontvangen vóór 3 april a.s. en wilt u wel graag komen, dan kunt u contact opnemen met Mineke Boerman, telefoon 06 - 11 37 87 67.

Collectes Diaconie

Als het goed is, heeft u inmiddels gehoord of gelezen dat er Halfjaarlijkse Projecten komen waarvoor gecollecteerd gaat worden. Het eerste project is Mikolo Ny Aina. Daarover zo meer. Ook willen we u graag informeren over het 40-Dagen Project van onze gemeente daarom deze extra aankondiging.



Halfjaarlijkse Projecten

Voor het eerste halfjaar heeft de diaconie gekozen voor het project 'Mikolo Ny Aina'. Dit project gaat over een bestaande school voor kansloze arme kinderen die van overheidswege moet verhuizen naar een grotere locatie en daarvoor grond moet kopen. De overheid heeft te kennen gegeven dat zij niet gaat bijdragen aan de verwervingskosten van grond omdat het bijzonder onderwijs - lees een christelijke school - betreft.

De school kan net de eindjes aan elkaar knopen met vrijwilligers en minimale salarissen maar ziet geen mogelijkheden om een stuk grond aan te schaffen. Dit zou betekenen dat de kinderen straks geen onderwijs meer krijgen. De grootste hobbel is het verwerven van een stuk grond van ca. 5000 m2. Andere organisaties



willen wel gaan bijdragen zoals World Servants maar willen niet investeren in een stuk grond. Omdat onderwijs nu alleen voor de rijken in Madagaskar beschikbaar is, hebben wij als diaconie besloten om voor de aanschaf van de grond een halfjaar voor dit project te collecteren.



40-Dagen Project 2024

Eerder hebben wij als kerk gecollecteerd voor de bouw van het weeshuis in Dharmapuri India en dat weeshuis staat er inmiddels. Echter door de coronacrisis en de daarop volgende droogte periode gevolgd door overstromingen, is de nood nu meer gelegen in kleding, voedsel en medicijnen. Vanwege deze situaties zijn voedsel, medicijnen, maar ook kleding, schaarser en duurder geworden.

Het gevolg daarvan was dat het weeshuis kinderen heeft moeten weigeren omdat anders de reeds in het weeshuis verblijvende kinderen niet meer adequaat



onderhouden kunnen worden. En dat laatste kan weer gevolgen hebben voor de benodigde vergunningen en dus het bestaansrecht van het weeshuis.

Om het weeshuis uit deze negatieve spiraal te halen, hebben wij als diaconie besloten om gedurende de vastenperiode voor dit project te collecteren.

naam: Diaconie Protestantse Gemeente Delden
bankrekening: NL08 RABO 0313 3066 13,
o.v.v. : 'Mikolo' en of '40-Dagen'

Maarten Bruynes, vz diaconie
email: vz-diaconie@pgdelden.nl
telefoon: 06 - 53 55 52 91

Hartelijk dank

Als dank voor de lekkere kerstcake een gift van 10 euro ontvangen.
Heel hartelijk bedankt en we hopen dat het lekker was.

Namens de diaconie

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2024

Het College van Kerkrentmeesters kan u over de actie Kerkbalans 2024 een tussenstand doorgeven.
In januari 2024 zijn 710 uitnodigingen verstuurd voor de vrijwillige bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans. Dat resulteerde tot nu toe in 503 toezeggingen met een totaalbedrag van € 102.000.
De begroting voor 2024 is € 99.000.

De vergelijking over de afgelopen tien jaren ziet er als volgt uit.

We zijn in 2024 dus over het begrote bedrag gekomen.

Jaar	Deelnemers	Ontvangen in €	€/ Deelnemer
2014	762	126.566	166
2015	714	106.106	149
2016	706	106.649	151
2017	721	122.232	170
2018	670	120.888	180
2019	659	115.627	175
2020	637	123.000	193
2021	612	114.000	186
2022	596	112.200	188
2023	468	95.210	203

Alle gemeenteleden hartelijk dank! Voor het vele werk achter de schermen wil het College natuurlijk alle contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Job Dekens

Uit de Kerkenraad



Ds. Klaas van der Kamp– de rups en de vlinder

Gemeente avond 5 februari 'Op weg naar de toekomst'

Op deze avond heeft Classispredikant Klaas van der Kamp een inleiding gegeven over hoe de Protestantse kerken in onze regio op weg zijn naar de toekomst. Hij sprak van 7 negatieve trends die de classispredikant mag oplossen.

1. Het ledental daalt, zoals ook bij sportverenigingen en vakbonden. De kerk is daar niet uniek in. In Delden hadden we in 2005 2000 leden, in 2024 zijn dat 1146 leden. Het gaat echter om het wij-gevoel! Wat bindt ons samen?
2. Dertigers gezocht: Maatwerk: Wij kunnen het niet invullen voor jongere generaties, dat moeten we hen zelf laten doen. En hoelang duurt een generatie? Vanwege de technologische ontwikkelingen duren die steeds korter, van 20 naar 10 naar zelfs 5 jaar.
3. Vrijwilligers werven op projectbasis en persoonlijke competenties: Men vraagt zich steeds vaker af, wat het voor hen zelf oplevert. Sluit daar op aan.
4. Tekort pastores: 20 procent te kort in Overijssel, valt t.o.v. het tekort in zorg of onderwijs nog wel mee. We zullen creatieve oplossingen moeten bedenken, met nieuwe rollen voor kerkelijk werk en 'pastor delen' voor bijv. een preek via de TV-schermen.
5. Veel kerken bouwen hun gebouw om voor multifunctioneel gebruik: Saxion studenten ontwerpen kerkinterieurs (PG Markelo) De inkomsten uit kerkelijke bijdragen lopen terug van € 150k in 2010 naar € 100k nu.
6. Een laagdrempelig huis! Er zullen nieuwe vormen van zingeving ontstaan want slechts 2% gelooft echt nergens in. Alle andere hebben wel een besef

van iets groters, een godsbeeld. Hoe benoemen we dat?

7. Waar zijn we trots op? We mogen minder introvert zijn!

Luister/kijk die toespraak nog eens terug!

In groepjes hebben we daarna onze kansen, zwaktes, angsten en kracht besproken.

Kansen: Ons gebouw, meer activiteiten door en voor doelgroepen die we missen, meer naar buiten treden, samenwerken ook in de regio, elkaar inspireren, de kracht van de één kan de zwakte van de ander oplossen, groter denken dan de eigen gemeente, streamen van preken, voel je thuis, voel je welkom, verbinding, meer publiciteit over de kerkgemeenschap, niet alleen over het gebouw.

Zwakte: introvert, behoudend, hoe introduceren we nieuwe vormen? Gesloten. We kunnen onze kinderen niet motiveren. De hoge gemiddelde leeftijd.

Angst: Geen opvolging, wie sluit straks de deur? Bang voor nieuwe vormen. Gemeenschap missen.

Kracht: Verbinding, niet wakker liggen van verandering. Noaberschap. Samen zingen. Omzien naar elkaar. Samenwerking Goor en Hengelo wordt opgepakt (diaconie/jeugd), we zetten ons in voor het gebouw en het openhouden ervan. Groot bereik via de livestream.

We hebben een positieve avond beleefd met elkaar, er waren meer dan 60 mensen en de informatie die is gedeeld wordt meegenomen in ons nieuwe beleidsplan.

Namens de kerkenraad

Frits de Groot, ouderling-kerkrentmeester

Kerkelijk Bureau

Vanaf 1 maart heeft Lilian Ravenshorst de werkzaamheden binnen het Kerkelijk Bureau overgenomen van Alie van Zeben. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn hiermee met ingang van 1 maart gewijzigd. Het Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdagochtend van 10:00 - 11:30 uur.



Lilian Ravenshorst

In verband met de werkzaamheden binnen haar eigen bedrijf is het mogelijk dat Lilian Ravenshorst niet iedere dinsdag aanwezig kan zijn op het Kerkelijk Bureau. In dat geval is zij bereikbaar telefoon 06 - 26 882 072.

Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen via de email k.b.delden@hetnet.nl

Ouderenbezoekgroep Protestantse Gemeente Delden

Woensdagmorgen 27 maart a.s. hebben we weer onze halfjaarlijkse bijeenkomst in de Voorhof.

Aanvang 10.00 uur.

We hopen op een grote opkomst.

Namens de ouderenbezoekgroep,

Jo ten Broeke

Telefoon 074 - 376 22 39



Oecumenisch avondgebed

De RAAD van KERKEN organiseert nog elke 1e donderdagavond van de maand het Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur in de Driekoningenkapel van het verpleeghuis St. Elisabeth.

Op 4 april bidden en zingen we weer samen. Martha Mulder zal voorgaan. Wij hebben haar gevraagd om voor te gaan en zij heeft de taak van ds. Dick Juijn overgenomen die geen tijd meer heeft.

Op donderdagavond 2 mei om 19.00 uur zal ds. GertJan Lambers Heerspink voorgaan in het avondgebed. We blijven bidden en de groep mensen groeit nog steeds.

Helaas zijn er minder activiteiten van de Raad van Kerken. Dat is heel jammer, maar om nog een goede voorganger te krijgen voor onze activiteiten is een heel gepuzzel. We doen ons best en hopen weer een goede samenkomst te organiseren op zaterdagavond 4 mei om 18.30 uur in de Oude Blasius. Dan gedenken we alle mensen die overleden zijn tijdens de oorlogen. En altijd blijft het gedenken zolang er oorlog gaande is.

Op zaterdagavond 4 mei is er op diezelfde tijd geen eucharistieviering in de katholieke kerk. Deze viering is verplaatst naar de zondag 5 mei, uit respect voor de mensen die willen mee gedenken en willen mee wandelen naar de begraafplaats.

We hopen u te ontmoeten in het avondgebed en wensen u allen, goede vieringen in de week voor Pasen en mooie Paasdagen.

Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken

Ga op muzikale reis met het OVERIJSSELS BYZANTIJS MANNENKOOR in Delden en steun de goede doelen van de PDK

De Projectgroep Deldense Kerken organiseert een uitvoering van het Overijssels Byzantijns Mannenkoor in de Oude Blasius in Delden op Palmzondag 24 maart a.s.

Op het programma staan oude en nieuwe Paasliederen in de eeuwenoude traditie van de Byzantijnse muziek.

Terwijl het koor de kelen smeert, brengen Matthijs ten Thije en Pieter van der Sluijs quatre-mains een pianosuite ten gehore.

Met het bijwonen van dit bijzondere concert steunt u de Projectgroep Deldense Kerken. De PDK zet zich in voor allen die hun steun kunnen gebruiken, zowel in de Hof van Twente als waar ook ter wereld. Door de korte lijnen en contacten met de uitvoerders van diverse projecten zorgt de PDK ervoor dat al het geld direct ten goede komt aan de gekozen doelen.

Entreekaarten kosten € 15,00 incl. een consumptie na afloop. De kaarten zijn vanaf 9 maart verkrijgbaar bij de ReadShop in Delden. Op 24 maart kunt u entreekaarten in de kerk kopen.

Wanneer: 24 maart 2024

Waar: Oude Blasius kerk - Delden

Tijd: aanvang concert 15.00 uur, kerk open 14.30 uur



PERSBERICHT

Goed voor elkaar. -----

Uw kleding geeft toekomst.

Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs

Op **zaterdag 6 april a.s.** kunt u in **Delden** kleding en schoenen inleveren aan de **Stationsweg**. De vrijwilligers zijn van **10.00 tot 12.00 uur** aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië).



Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen aan de armoedecirkel. Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

“Inzamelacties in uw regio zijn werkelijk onmisbaar. Mogen wij ook dit voorjaar weer op uw hulp rekenen?”

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.



Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl of neem gerust contact met ons op!

EINDE PERSBERICHT

Stamouders van de Israëlieten deel 2 van 3

Vorige keer heb ik kort over Abraham verteld. Nu gaan we het over Isaak hebben. Ook hij is een stamvader van Israël. Hij is de enige zoon van Abraham en Sara. Waarschijnlijk betekent Isaak "hij lachte". Men denkt dat hij deze naam kreeg omdat Abraham en Sara moesten lachen toen ze te horen kregen dat ze een zoon zouden krijgen. Zij waren namelijk normaalgesproken te oud om kinderen te kunnen krijgen. (Genesis 17:17 en Genesis 18:13)

Isaak trouwt met zijn nicht Rebekka. Dit was in deze tijd heel gewoon. Ook zij konden eerst geen kinderen krijgen. Ze werden steeds ouder en daarom vroeg Isaak God om hulp. God luisterde naar Isaak's gebed en Rebekka werd zwanger. Ze kregen een tweeling: Jakob en Esau. Hierover gaat het derde en laatste deel van de stamouders van de Israëlieten.



Jakob en Esau en de kinderen

Bron: Alef, nr. 1, februari 2017; beeld: youtube.com: Jakob en Esau, Teaching kids about Jezus

Genesis 25:19-23

Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers:

11-04-2024	27-04-2024	interval 9 weken	#3-2024
13-06-2024	29-06-2024	interval 11 weken	#4-2024
29-08-2024	14-09-2024	interval 10 weken	#5-2024

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data.

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.

Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag Kerkennieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.

Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging Kerkennieuws.

T.b.v. kerkdiensten in de nieuwe Blasius

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken is er een mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor de katholieke viering kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met nummer 06 - 46 80 20 87. Omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd, is deze mogelijkheid voor de Oude Blasius beëindigd.

Welkom nieuw ingekomene(n)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Raad van Kerken

Rekening NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden
Penningmeester G. Smit
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden,
telefoon 074 - 376 63 66

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

Henk van der Spek,
telefoon 074 - 376 45 21,
email
kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Opmerkingen en vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Marianne Nijman,
telefoon 074 - 376 45 21,
email

kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Uw giften maken dit blad mogelijk.

Rekening NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden

Projectengroep Deldense Kerken



Rekening PDK
NL66 RABO 0179 1586 43