

Geestig, 04

Maandelijks infoblad van de Heilige Geestparochie
Jaargang 15, april 2024

Vergeving

Thema-artikel

Ze weten niet wat ze doen

En verder

Uitnodiging diakenwijding James Keuben

De meidagen van 2024

Een nieuwe kans

Van
mens
tot
mens

Tonny
KRANENBERG
UITVAARTZORG



Tonny Aniek Rainier Judit Nick

Wilt u vrijblijvend informatie? Maak dan gebruik van ons spreekuur.
Aanmelden kan telefonisch of via onze website: www.tonnykranenberg.nl



LEFERINK & WENNINK

UITVAARTZORG



Een afscheid naar wens

074 - 250 53 79

www.leferink-wennink.nl



www.drukkerijhengevelde.nl

drukkerij hengevelde

*"Gespecialiseerd in kerkelijke boekjes voor
doop-, huwelijk-, jubilea- en uitvaartvieringen"*

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk!
Van klein tot groot formaat, van kleine
tot grote oplagen in full colour.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Leo Vreman / M +31 (0)6 55 79 10 85 / Spoorstraat 38 K
7481 HZ Haaksbergen / info@drukkerijhengevelde.nl

**Wilt u hier adverteren
en dit blad ondersteunen?**

1/4 pagina : 95 x 136 mm € 160,-

1/8 pagina : 95 x 68 mm € 80,-

1/16 pagina : 95 x 34 mm € 40,-

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl



Vertrouwd dichtbij.

vredenhof
UITVAARTVERZORGING

tel: 088 1198 200

www.vredenhof.nl

Heilige Geest
PAROCHIE

Parochieblad van RK Heilige Geest parochie |

Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en Sint Isidorushoeve. Verschijnt in 4.600 huishoudens.

Redactie | Marianne Koebrugge, Astrid Koning ter Heege, Han Coonen, Lory Wagenaar, Bernard Korbeld, Hans Morssinkhof (eindredacteur), Jan Schage, Eddy Oude Wesselink

Vaste medewerkers | Cathinka Bloom, secretariaats-medewerkers voor de rubriek 'Geest in en om de Kerken'.

Verschijningsdata

Nummer 5: 28 juni
Nummer 6: 6 september
Nummer 7: 18 oktober

Algemene kopij naar

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Uiterlijk binnen:

Nummer 5: 7 juni
Nummer 6: 16 augustus
Nummer 7: 27 september

Bijdrage | Vrijwillig € 15,- per jaar.
IBAN NL94RABO0109069625 t.n.v.
RK Heilige Geest parochie / Geestig

Vormgeving en opmaak |

Sonja Lozeman | Ontwerpstudio VanSonja.nl

Drukwerk | Drukkerij Hengevelde

Correctie | Jan Put

Postadres redactie | Langestraat 78, 7491 AJ Delden.

Tel.nr. redactie: 06-23 70 12 39

Verhuizing/adreswijziging | Graag doorgeven aan het eigen lokale secretariaat, zij geven het door aan de redactie.

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen.

**DE VOLGENDE GEESTIG
VERSCHEIJNT OP
28 JUNI**

Colofon

Van oude mensen en de dingen die bijblijven

In een televisieprogramma zag ik een oude Joodse meneer. In de oorlog laten zijn ouders hem als zuigeling naar een onderduikadres brengen. Hun eigen weg voert uiteindelijk naar de gaskamers van Auschwitz. Zonder ze te hebben gekend, heeft hij zijn vader en moeder zijn leven lang gemist. Nu zelf op leeftijd, hoopt hij te achterhalen wie indertijd zijn ouders heeft verraden.

Alleen maar om te weten. 'De persoon die het heeft gedaan, heb ik allang vergeven. Maar vergeten kan ik het niet.' Daar, dacht ik, legt hij de vinger op een zere plek. 'Vergeven en vergeten', zeggen we soms, maar in elk geval dat vergeten blijkt altijd moeilijk. Het doet me denken aan de leraar godsdienst in de brugklas, die ons voorhield dat alleen God vergeving kan schenken. Hij sprak over ons heen, we waren te jong om na te denken over een zo ingewikkeld begrip als vergeving. Terwijl Jezus ons leert om 'zeven maal zeventig keer' te vergeven. Dat is niet 490 keer, zoals de rekensom doet vermoeden, maar een oneindig aantal keren.

Door oude meneer denk ik op de drempel van de meidagen van 2024 de uitspraken van mijn leraar en van Jezus te begrijpen. Vergeven blijft voor ons, gewone mensen, moeilijk. Ons geheugen speelt ons parten. In Jezus' woorden beluisteren we dat Hij onbeperkt

vergeeft. Stellig ziet hij onze fouten en gebreken, onze zonden, maar Hij kijkt er doorheen. 'Ze weten niet wat ze doen.' Pas nog, met Pasen, heeft Hij alle bonnetjes verscheurd en ons weer vrij gemaakt. Wij kunnen ook daaraan een voorbeeld nemen. Er is meer oorlog dan kortgeleden, en bovendien dichterbij. Voor een belangrijk deel omdat vergelding de plaats inneemt van vergeving, juist omdat vergeten zo moeilijk is.

Onderweg naar Pinksteren, via Hemelvaart, biedt het mooie gebed tot de Heilige Geest houvast en uitkomst: 'Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden, en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.'

Zalig Pinksteren.

Hans Morssinkhof



Gelovig verzet

In de aanloop naar de jaarlijkse Dodenherdenking en de viering van de bevrijding heeft de Nederlandse Katholieke Schoolraad lesbrieven gemaakt over het thema 'Gelovig verzet en een innerlijk kompas.' Ze vertellen de verhalen van Titus Brandsma, aartsbisschop Jan de Jong en Edith Stein. Met een link naar onze dagen, door ook onder meer Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela te noemen.

Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 hebben de kerken een bijzondere positie. Buiten de kerk beheersen de Duitsers en hun Nederlandse geestverwanten de media. Maar in de kerk bepaalt de geestelijke leiding wat er wordt gezegd.

Jan de Jong (1885-1955), aartsbisschop van Utrecht vanaf 1935, toont zich al vóór de oorlog een strijdbaar tegenstander van het nationaalsozialisme. Tijdens de bezettingsjaren nog veel meer. Regelmatig laten de bisschoppen herderlijke brieven voorlezen, waarin ze onverbloemd stelling nemen tegen de bezetter.

Enmaal probeert de bezetter het verzet te breken. Op zondag 3 augustus 1941 belt hij om 4 uur 's nachts aan. Jan de Jong ontvangt de Duitsers in vol ornaat, om duidelijk te maken dat ze bij arrestatie niet hem maar een aartsbisschop van de katholieke kerk aanhouden. Zover durven de Duitsers niet te gaan. Ze vertrekken weer. Dat er beneden in de kluis lijsten liggen met



adressen waar Joodse kinderen zijn ondergebracht, weten ze niet.

Eind 1945 benoemt paus Pius XII de aartsbisschop tot kardinaal, als 'beloning' voor zijn standvastige houding. In 2022 krijgt hij postuum Yad Vashem-eretitel 'Rechtvaardige onder de volkeren', voor niet-Joden die tijdens de oorlog Joden hebben geholpen.

De lesbrieven zijn ook voor een breder publiek beslist boeiend. Van harte aanbevolen.

Hans Morssinkhof

Inhoud	
Ze weten niet wat ze doen	4
Museum de Pelgrim in Oldenzaal	8
Van Pasen naar Pinksteren - bemoediging van de Heilige Geest	9
<i>Pastor Annet Zoet</i>	
Maria, het hele jaar door	11
De meidagen van 2024	12
Leven in een veranderende wereld	14
Een nieuwe kans	23

En verder

Van de bestuurstafel	6
Uit het pastorale team	7
Voor u gevonden	10
Lucifers	10
Geest in en om de kerken	16
Ingezonden berichten	18
Woordpuzzel 2	22
Info RK Heilige Geestparochie	22
Ben Ali Libi	24

Naar de
lesbrieven



'Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen' *(Lucas 23:34)*

A detail of Michelangelo's famous fresco 'The Creation of Adam' from the Sistine Chapel. It shows Adam reclining on the left, reaching out with his right arm towards God on the right. The two hands are just inches apart, creating a sense of tension and divine spark. The background is a soft, hazy landscape.

Vergeving bevrijdt
wie vergeeft en
wie vergeven wordt

Met ontzetting zag ik op 7 oktober 2023 de beelden uit Israël en zie ik elke dag die uit Gaza. Wat een leed, wat een verwoesting. Hoe kunnen mensen dit elkaar aandoen? En waarom doen mensen dit? Natuurlijk begrijp ik dat wanneer je kinderen op brute wijze worden vermoord of, daar tegenover, je als volk onderdrukt wordt, je niet lijdzaam toeziet en een vorm van handelen noodzaak is, zeker ook gezien de complexe voorgeschiedenis. Maar keer op keer komt de vraag in me op wat bij dit handelen de ultieme drijfveer is. Gaat het puur en alleen om recht dat moet worden gedaan? De beelden lijken er niet om te liegen en in de vele interviews met betrokkenen klinkt veelvuldig wrok door en de wens tot vergelding. Begrijpelijk is dat zonder meer: het zal je kind maar zijn dat op gruwelijke wijze werd vermoord, die 7e oktober of bijna dagelijks in Gaza.

We kunnen ons bevrijden

Als een ding echter duidelijk wordt uit de, inmiddels aan weerszijden, ontstane diepe ellende dan is het toch wel hoezeer wrok en vergelding een heilloze weg zijn. Wrok roept immers altijd weer nieuwe wrok op en leidt uiteindelijk alleen maar tot escalatie. Steeds vaker dringt de gedachte zich aan me op dat er maar een

weg is om de vicieuze cirkel van wrok en vergelding, waarin wij mensen soms verstrikt raken, te doorbreken. En dat is vergeving.

Vergeving niet in de zin van begrip voor, of acceptatie van de wandaad, maar wel in de zin van een onder protest en met weerzin aanvaarden ervan. Vergeving bevrijdt, zowel de mens die vergeeft als de mens die vergeven wordt. Wie vergeeft, krijgt de ruimte om los te komen uit de klemmende greep van wie kwaad deed en zal zelf geen wrok ontwikkelen. Wie vergeven wordt, krijgt de ruimte om zijn wrok jegens degene die het moest ontgelden los te laten

Geen slappigheid maar kracht

Maar vergeven is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Misschien kunnen we ons laten inspireren door onze God. Hij is immers een God van vergeving. Als Jezus aan het kruis zegt 'Vader, vergeef hun want ze weten niet wat ze doen' (Lucas 23: 34), klinkt in wezen de bereidheid van God door om ons steeds weer te vergeven. Alleen, wij zijn God niet en slechts mensen. Vergeven vinden we een vorm van het eigen hoofd op het hakblok leggen. Toch kan dat beeld kantelen als we ons realiseren dat vergeving hand in hand mag



gaan met het resoluut veroordelen van het kwaad en het trachten het kwaad te beteugelen. Als we die veroordeling en beteugeling echter zouden combineren met een bereidheid om te vergeven, dan komen we los van de behoefte om te vergelden en zoeken we niet langer onze toevlucht tot, uit wrok geboren, nare of zelfs gruwelijke daden.

Ook wij

Ook op kleine schaal, in ons eigen dagelijkse leven, gebeurt het dat mensen ons onheus bejegenen doordat ze, bijvoorbeeld, je tekort te doen, slecht over je spreken, je negeren, noem maar op. Hoe graag zouden we dit de ander niet betaald zetten.

Een klein stapje is al een mooi begin

Toch is het belangrijk om ons te realiseren dat wie onrecht doet, uiteindelijk zichzelf beschadigt. Misschien moeten we intenser stilstaan bij de gedachte van vergeving. Vaker dan we misschien wel zouden willen, is vergeven wanneer ons groot onrecht aangedaan een te grote opgave. Immers, 'Ik vergeef je' is een wel heel edelmoedig zinnetje.

We zouden daarom misschien klein kunnen beginnen, namelijk met de intentie om te vergeven, met een 'Ik wil je vergeven.' En als we dat oprecht niet kunnen - wat soms heel begrijpelijk is - misschien met een 'Ik wou dat ik je wilde vergeven.' Dat laatste zou een heel waardevolle, eerste stap zijn. Wat je in feite doet is dat je er, in het besef van het jou aangerichte kwaad, voor kiest om te vergeven. Mooi in dit verband is de gedachte van Augustinus die ik op 9 maart op de Mariakalender las: Alleen de waarheid wint; maar de overwinning van de waarheid is de liefde.

Natuurlijk moet altijd recht worden gedaan aan het gekwetste, maar wrok en vergelding maken ons mensen en onze maatschappij kapot; vergeving - ook een eerste, kleine stap hiernaar op weg - heelt.

Lory Wagenaar-Feringa

Nieuw leven voor kerkelijke kunst

Bij het onttrekken van kerken aan de eredienst komt veel kijken. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met de kerkelijke kunstvoorwerpen uit de kerken van Beckum en Bentelo?

Dragers van het verhaal

Bij 'kunstvoorwerpen' valt te denken aan alles wat een gebouw tot een kerk maakt. Dat kunnen kruiswegstaties, beelden en glad-in-loodramen zijn, maar ook kandelaars, monstransen, kelken, ampullen, hostieschalen, enzovoort. Stuk voor stuk vertellen ze het verhaal van de gemeenschappen waarvoor ze zijn gemaakt. Ze hebben daarom grote waarde en betekenis. Daarmee moeten we behoedzaam omgaan.

De Nederlandse bisdommen hebben hiervoor afspraken gemaakt met Museum Catharijneconvent in Utrecht. Medewerkers van het museum hebben eerder een inventarisatie gemaakt van de kunstvoorwerpen in beide kerken, als basis voor een herbestemmingsadvies. Dat hebben we onlangs ontvangen.

Misgewaden

Eén van die kunstwerken willen we hier noemen: de misgewaden die werden gedragen tijdens de inzegening van de kerk in Bentelo in 1954. Het is een vierstel, zoals dat in kerkelijke termen heet: een kazuifel voor de priester, bijpassende gewaden voor een diaken en twee subdiakens. Ze zijn indertijd door dames uit de parochie met veel liefde, geduld en toewijding geborduurd. We willen dit vierstel graag in bruikleen geven aan Museum Catharijneconvent, opdat deze kunsthistorisch belangrijke gewaden in optimale omstandigheden bewaard kunnen worden. Daarover zijn we in gesprek.

Het advies wijst ook kunstwerken aan die voor een nieuwe bestemming in aanmerking komen. Dat kan in onze eigen parochie zijn, maar ook in een andere parochie. We hebben dit besproken met de locatieraden van Bentelo en Beckum, en samen afgesproken het advies te volgen.

Uitvoering

De uitvoering laat dan nog op zich wachten. Eerst moeten de kerkgebouwen een nieuwe eigenaar krijgen. Daarover overleggen we met belangstellende partijen in de beide kerkdorpen. Helaas voor alle betrokkenen is dit een kwestie van lange adem, waarbij het aartsbisdom Utrecht het laatste woord heeft.

Jan G.M. Put, vicevoorzitter

Foto's: kerkfotografie.nl



Indrukwekkende passie St. Isidorushoeve

Op woensdagavond 27 maart werd onder zeer grote belangstelling voor de eerste keer de passie opgevoerd in de H. Isidoruskerk. 'Niemand kan het alleen', was het thema en dit kwam op vele manieren tot uitdrukking.

De passie begon met het binnendragen van een groot kruis door de kruisdragers, wat door velen als indrukwekkend werd ervaren. Het lijdensverhaal van Jezus, dat als een rode draad door deze passie liep, werd naar de wereld van nu gebracht met gedichten en meditaties. Deze werden afgewisseld met mooie liederen, gezongen door een speciaal voor deze avond samengesteld projectkoor van ruim zeventig mensen, ondersteund door een combo en drie solisten.

Het thema 'Niemand kan het alleen' heeft de organisatie ook ervaren in de voorbereiding en tijdens de uitvoering. Mede door de belangeloze inzet van veel vrijwilligers en bedrijven is deze uitvoering tot stand gekomen.

Heel veel dank aan iedereen, die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze passie.

Passieteam St. Isidorushoeve

Foto: Han Hilderink



Uitnodiging diakenwijding en eerste assistentie James Keuben

Beste parochianen,

Sinds begin januari mag ik in uw midden werkzaam zijn als kandidaat-priester voor onze drie samenwerkende parochies. Het is mooi om in deze eerste maanden de verschillende geloofsgemeenschappen steeds beter te leren kennen en in te groeien in de praktijk van het parochiepastoraat. Ik ben dankbaar voor de hartelijke ontvangst die ik overal heb mogen krijgen. Mijn benoeming als kandidaat-priester houdt ook in dat er in het komende jaar nog twee feestelijke momenten in het verschiep liggen: mijn diakenwijding op 1 juni en mijn priesterwijding op 9 november.

Zaterdag 1 juni

Bij deze wil ik u allereerst van harte uitnodigen voor mijn diakenwijding. Die zal op zaterdag 1 juni om 10.30 uur plaatsvinden in de St. Catharinakathedraal te Utrecht. Na afloop is er een receptie in de nabijgelegen Nicolaïkerk, waar er voor de aanwezigen thee of koffie en broodjes geserveerd worden.

Busreis

De drie samenwerkende parochies willen voor belangstellenden een bus naar Utrecht laten rijden. Als u hiervan gebruik wil maken, wordt u verzocht om u op te geven via het eigen lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap of na afloop van de vieringen op 21 april, 28 april, 5 mei of 12 mei. Er wordt gevraagd om een bijdrage van € 20,00 voor de busreis. Graag bij opgave uw naam en telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat.

Zondag 9 juni

Daarnaast bent u van harte welkom bij de feestelijke eucharistieviering in de St. Lambertusbasiliek in Hengelo op zondag 9 juni om 11.00 uur. In deze gezamenlijke viering van de drie parochies zal ik voor het eerst als diaken assisteren in een eucharistieviering.



Vraag om gebed

Ik hoop dat velen van u in de gelegenheid zijn om samen met mij deze heugelijke gebeurtenissen mee te vieren. Tot slot wil ik u vragen om mij in deze maanden mee te nemen in uw gebed en te bidden voor een goede voorbereiding op mijn diaken- en priesterwijding.

James Keuben, kandidaat-priester

Foto: Lidy Katier

Van uw pastores

We bevinden ons inmiddels midden in de Paastijd. We hebben in onze parochies de verrijzenis van onze Heer gevierd en hebben op de liturgische kalender Hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht.

- De afgelopen maanden hebben de verschillende pastores synodale gesprekken gevoerd in Hengelo en Goor. Het waren mooie en waardevolle gesprekken met parochianen over het gedoopt-zijn, de rol van vrouwen in de kerk en een verwelkomende en een missionaire kerk.
- Kandidaat-priester James Keuben nodigt hierboven belangstellenden uit onze drie parochies uit om naar Utrecht te reizen voor zijn diakenwijding in de St. Catharinakathedraal op 1 juni.
- Daarnaast bent u ook van harte uitgenodigd voor de feestelijke viering in de St. Lambertusbasiliek op 9 juni om 11.00 uur, waarin James als diaken zal assisteren.

- De kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie in onze parochies hebben zich begin maart voorgesteld tijdens presentatievieringen in St. Isidorushoeve, Borne en in de Franciscuskerk in Hengelo. De Eerste Communievieringen zullen plaatsvinden op 26 mei in de Lambertus in Hengelo en op 2 juni in Borne en Delden.

Pastoraal werker Annet Zoet
Kandidaat-priester James Keuben
Pastor Casper Pikkemaat
Pastoor Jurgen Jansen



Verwondering, viering, identiteit in museum De Pelgrim in Oldenzaal

Ik krijg een tip: museum De Pelgrim in Oldenzaal is een mooi en leerzaam uitstapje. Iemand anders reageert met: 'Ik was er een paar jaar geleden; stelt niks voor.' Hoe kan dit? Ik ga op onderzoek naar Oldenzaal. De website belooft 'een museum waar iedereen zich thuis voelt – geloof of geen geloof, oud of jong, Oldenzaler of geen Oldenzaler.'



Wonderbaarlijk

Bij binnenkomst in het museum zie ik het schilderij van Maria van Altijddurende Bijstand. De medewerkster van het museum vertelt dat er iets bijzonders aan de hand is met dit schilderij. Vorig jaar is er een boom op het museum gevallen. Alles was kapot en beschadigd, alleen dit schilderij is ongeschonden gebleven, wonderbaarlijk.

Het museum is na deze ramp verplaatst naar een plek tegenover het Palthehuis. Het is opnieuw ingericht en sterk verbeterd en sinds oktober vorig jaar weer open.

Luchtige manier

Het nieuwe museum is zeker de moeite waard. Er is veel te zien uit het Rijke Roomse leven. Maar er is meer. Je wordt aangezet tot denken op een luchtige manier.

- Er staan een aantal glazen buizen op een tafel met de vragen: gelooft u in God, in de homeopathie of de astrologie? Je kunt dan een blauw balletje in de buis van jouw keuze gooien en zo zie je welke keuzes de bezoekers voor je hebben gemaakt.
- De museumbezoeker wordt uitgenodigd na te denken over vieringen en rituelen die het ritme van ons leven bepalen, is dat kerst, Moederdag, de vasten of de ramadan? De keuzes zeggen wat over de mens die je bent.
- Er is een keuzetest om te kijken of je weet wat de oorsprong is van bijvoorbeeld de feestmuts, of de kaarsjes op de verjaardagstaart. Als je op de knop met het juiste antwoord drukt, klinkt een hoera.

- Over identiteit staat in de folder: '50 jaar geleden bepaalde je geloof bij welke groep je hoorde. Ook naar welke school, vereniging of politieke partij je hoorde te gaan. We blijven schapen maar kiezen nu anders onze kudde.'

De vloerbedekking in het museum is ook het bekijken waard. De verschillende stukken zijn naadloos aan elkaar gelegd, een mooi staaltje vakmanschap.

Openingstijden

Het museum is van dinsdag tot en met zondag open van 12.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 4,50 voor bezoekers tot 18 jaar, en € 7,50 voor volwassenen. Houders van de Museumkaart kunnen gratis naar binnen. Het adres is Markstraat 10, Oldenzaal. Voor de fietsers: het ligt dicht bij knooppunt 64, richting 63.

En nu je toch in de buurt bent, tegenover De Pelgrim liggen het Palthehuis en het Hanzehuis, ook de moeite waard.



Twents Weesgegroot

Goelendag Maria,
völl heil en zeagen.
De Heer mag oe lieden.
Van alle vrouwleu
hef Hee oe zeagend,
en zeagend is Jezus,
het Keend wa'j dreagt.

Heil'ge Maria,
God zien Moo,
bid veur oons zeunders,
noe, en in 'n tied
van oons stearven.

Amen

Herman Finkers

Bernard Korbeld

Foto's: Bernard Korbeld



Van Pasen naar Pinksteren, bemoediging van de Heilige Geest

Pasen duurt niet twee dagen maar een volle week, waarin we de vreugde van de opstanding van Jezus Christus uit de dood vieren. Beloken Pasen is de dag waarop we het Paasoctaaf afsluiten. In het Duits heet het 'Weisser Sonntag', in het Latijn 'Dominica in albis', ofwel zondag van de witte kleren. Het geeft aan dat het een vreugdevolle zondag is die het Paasoctaaf afsluit.

We lezen hoe Jezus tweemaal verschijnt aan de leerlingen die bijeen zijn in een huis in Jeruzalem. En hoe Thomas, die niet bij Jezus' eerste verschijning was, aan Jezus vraagt om zijn handen op de wonden te mogen leggen. Hij kan niet geloven dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. Jezus laat hem dat doen. En dan pas gelooft Thomas. Thomas is iemand waarin we ons kunnen herkennen: ook wij willen graag bewijs voor we iets aannemen.

Op weg gezet

Beide keren wenst Jezus de leerlingen vrede toe. Bij de eerste verschijning zendt Hij hen uit om het Evangelie te verkondigen en hij blaast over hen: 'Ontvang de Heilige Geest.' Hij geeft hun de volmacht om zonden te vergeven, om te binden of te breken in Zijn Naam.

Zo worden ze op weg gezet, aangespoord en bemoedigd om het huis te verlaten en te beginnen met hun taak om de boodschap door te geven dat Jezus leeft, dat we allen worden uitgenodigd om leerlingen te worden en in Hem op te staan en een nieuw leven te beginnen.

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezen we verhalen van de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen. Telkens herkennen ze Hem eerst niet, maar later wel, als Hij met hen eet. Zo worden ze voorbereid op hun taak, op zijn Hemelvaart en op de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren.

Positie van vrouwen

Ik voelde ook het waaien van de Geest toen ik een aantal weken geleden het document las van de eerste zitting van de Synode over een Synodale Kerk. Het was een open document, dat de situatie van de kerk in de wereld en de vragen en uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet eerlijk benoemt.

Dat geldt zeker voor het hoofdstuk over de positie van vrouwen in kerk en samenleving. Het is één van de vier thema's waarover paus Franciscus ons vraagt met elkaar te spreken, luisterend naar de Heilige Geest. In oktober, wanneer de tweede zitting van de Synode plaatsvindt in Rome, komen ook de gespreksverslagen uit de hele wereld aan de orde.

Gelijkwaardigheid

In het document wordt gesproken over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in het doopsel en in de gaven van de heilige Geest (Galaten 3, 28). Erkend wordt, dat vrouwen in de samenleving nog vaak bloot staan aan onrechtvaardigheid en dat dit ook in de kerk zo is door klerikalisme, machogedrag en machtsmisbruik. Voorstellen worden gedaan om vrouwen meer te betrekken bij de leiding van de kerk, op alle niveaus, en vaart te maken met het onderzoek of vrouwen de diakenwijding kunnen ontvangen.

We worden allen uitgenodigd om leerling te worden

Gekend en gewaardeerd

Ook in onze parochies hebben we op 12 maart over dit thema gesproken. Het was een avond waarin vrouwen en mannen samen spraken en naar elkaar luisterden. Ervaringen van oplopen tegen beperkingen, niet gezien en gewaardeerd worden, van zoeken naar en vinden van een plek waar ruimte en vrijheid is om te geloven en actief te zijn als vrijwilliger en gewaardeerd te worden. Daarbij is de eigen geloofsgemeenschap heel belangrijk: daar ben je gekend en gewaardeerd, daar is verbondenheid, betrokkenheid en zorg voor elkaar. Het was een avond van openheid, van verbondenheid, van bemoediging en inspiratie.

Verbondenheid, openheid, bemoediging en inspiratie, wijsheid en inzicht wens ik u toe, op weg naar Pinksteren, wanneer ook wij de Heilige Geest ontvangen.

Met hartelijke groet en Gods zegen op al uw wegen,

Pastoraal werker Annet Zoet

Voor u gevonden



De grote stilte

Dit boek neemt je mee in de beleving van een priester die al jong intreedt in het klooster, zijn roeping volgt en krachtige vriendschappen sluit. Anno nu wankelt zijn vertrouwen in zijn kerk door de berichten over misbruik waardoor jonge parochianen getekend zijn voor het leven. Schrijver John Boyne (bekend van *De Jongen in de gestreepte pyjama*) leidt ons door de geschiedenis van het geloof in Ierland, gezien

door ogen van priester Odran Yates. Een indrukwekkend verhaal over vriendschap en morele moed. Uitgeverij: J.M. Meulenhoff, prijs € 22,00.



Door Astrid Koning ter Heege

111 plekken in Twente die je gezien moet hebben

Als echte Tukkers kennen we wellicht al veel van deze plekken. Maar stel nou dat er nog verrassende tips tussen zitten. Gewoon dicht bij huis toerist zijn. Met dit boekje in de hand kom je beslist op verrassende plekken. Geschreven door geograaf Gert-Jan Hospers. Uitgeverij Thoth, prijs € 18,00.



Al het blauwe van de hemel

Melissa Da Costa heeft een prachtige roman geschreven over Emile, die al op jonge leeftijd de diagnose Alzheimer krijgt. Om het ziekenhuis en het medeleven van vrienden en familie te ontvluchten, start hij een roadtrip. Samen met zijn reisgezel Joanne, een mysterieuze jonge vrouw die hij via een oproep in een advertentie leert kennen. Uitgeverij Manteau, prijs € 25,00.

Lucifers

Bloesem

De hazelaar in mijn tuin bloeide met grote gele snottebellen, althans zo noemen wij ze. De snottebellen hebben een frisse, geelgroene kleur. Vandaar de naam, denk ik. De ene dag was hij nog prachtig. Maar 's nachts stormde het, en de volgende morgen lagen de bloemen bijna allemaal op de grond. En in plaats van een lichtgroene boom hadden we nu een pad met een lichtgroen tapijt. Kijkend naar de boom viel me één tak op, die nog volop bloesem had. Wat gek was dat. Had wind een stukje gemist? Of had bloesem ervoor gekozen om nog even geduldig te blijven hangen?

Bij ons steekt er van binnen soms ook een storm op. We zien in de wereld om ons heen soms dingen gebeuren die onze verontwaardiging oproepen. Dingen waarvan we ons afvragen: waar is dat nou voor nodig? Gisteren nog. Een auto die midden op de weg geparkeerd stond, net na een bocht. Ik reed er bijna tegen op toen ik linksaf ging. Gevaarlijk! De storm stak op in mijn gedachten: waarom niet gewoon langs de stoep geparkeerd, dertig meter verderop? Ik was geschrokken en dus ook een beetje boos. Waarom hield die auto geen rekening met anderen, geen rekening met mij? Ik realiseerde me, toen ik al een stukje verder gefietst was: het is wel makkelijk om te denken dat alles zo geschikt moet

worden, dat het jou het beste uitkomt. Maar dat is niet zoals het leven is. De wereld schikt zich niet naar ieders wensen. Hoe boos je daar ook over kan worden. Daarom moet de storm in ons wel eens waaien, zodat wat ons hindert kan worden weggeblazen. Daarnaast mogen we ook kiezen om de dingen te nemen zoals ze zijn en zorgen dat we met elkaar een beetje geduld hebben.

Als met Pinksteren de wind waait en de apostelen in beweging komen, weten ze niet wat er allemaal gaat komen. Ze verwachten het koninkrijk en laten een frisse wind waaien door samenleving.

Dat mag ook onze taak zijn. Op een andere manier, en in een andere context, waaien ook wij mee met de Geest, en tooien we de weg met de bloesem van de liefde. Zoals de hazelaar het pad kleurt in mijn tuin. En net zo als die bloesem aan die ene tak houden we ook wij ons vast aan Onze Lieve Heer en wachten we samen op het koninkrijk.

Cathinka



Maria, het hele jaar door

Het hele jaar door zijn er geijkte momenten voor kerkelijke feesten. Altijd terugkerend herdenken we hoogtijdagen, zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren, enzovoort. Daarnaast zijn er, ook het hele jaar door, ter ere van Maria diverse feestdagen. Haar leven speelde zich af op de achtergrond van haar zoon Jezus, maar zoals alle moeders was ook zij belangrijk voor haar kind.

Binding met de natuur

Mariafeesten hebben een nauwe binding met de natuur. Niet voor niets spreken we vaak van moeder aarde. De aarde als moeder die ons voedsel geeft, een moeder die geen waardeoordeel geeft en een moeder die liefde en geborgenheid geeft.

In ons land worden niet alle Mariafeesten meer gevierd, maar in veel landen zijn het juist de Mariafeesten die geliefd zijn onder de agrarische en niet-agrarische bevolking. Zo worden ze in het overwegend katholieke Beieren wel gevierd, en bieden ze gelegenheid om belangrijke aspecten van de landbouw in een ritueel uit te drukken.

Maria Lichtmis

Zo vieren we op 2 februari Maria Lichtmis. Veel christenen lieten op deze dag kaarsen zegenen tijdens een viering en namen de kaarsen mee naar huis. Het licht van Kerstmis werd zo mee naar huis genomen en kreeg er een plek in het leven van alle dag.

Maria Boodschap

Negen maanden voor Kerst, op 25 maart, is het Maria Boodschap, de dag waarop de aartsengel Gabriël aan Maria vertelt dat ze moeder zal worden. Het feest vindt zijn wortels in een Romeins zaaifeest, dat uitdrukking gaf aan de hoop dat het gezaaide zaad in de akkers goede vruchten en goede oogst zou voortbrengen. Natuurlijk ging het om meer dan zaaien en oogsten. Het feest heeft ook een diepere betekenis. Het herinnert er ons aan dat alles onder Gods zegen staat en in Zijn hart tot wasdom wil komen.

Mariamaand

In de meimaand, Mariamaand, is de natuur met haar bloeiende bloemen prachtig. In veel kerken maar ook in de openlucht worden er Mariavieringen gehouden. Op enkele plaatsen lopen mensen, Marialiederen zingend, in processie naar een Mariakapel. Zo ook bij de Mariakapel op het Zeldam. Liederen zingen in de vrije natuur raakt bij veel mensen aan het diepe verlangen om de schoonheid van de natuur te ervaren. En niet alleen mei, ook de maand oktober is een Mariamaand.

Overall in Twente

Er zijn zoveel Mariafeesten dat mijn korte bijdrage niet aan alle Mariaherdenkingen aandacht kan geven. Maar de vele mooie Mariakapellen in het Twentse land zijn prachtige plekken om Maria te bezoeken, een kaarsje aan te steken en een moment voor jezelf te nemen.

Marianne Koebrugge



Wie wil weten waar de Mariakapellen en landkruisen in Twente te vinden zijn, kan gebruik maken van de bijgaande QR-code. U komt dan op de website mariakapellenenlandkruisenintwente.nl, die een overzicht geeft van maar liefst 121 Mariakapellen en landkruisen. Misschien een idee voor een fietstocht op een mooie voorjaarsdag?



Foto's: mariakapellenenlandkruisenintwente.nl



De meidagen van 2024

Sinds zij niet meer 'kerkelijk-katholiek' waren, was ook voor hen de meimaand als 'Mariamaand' verschoven naar een 'gedenkmaand.' Dit jaar zouden ze in een dorp in de buurt een voettocht, meer een bewogen wandeling, gaan maken langs de Stolpersteine. Stolperstein: een steen bedekt met een bronskleurig metalen plaatje, tussen de stoeptegels voor het huis waar de slachtoffers van de wereldoorlog gewoond hebben. Op elk plaatje hun naam, de geboortedatum, de 'vermoorddatum' en de naam van het vernietigingskamp. En daar zouden ze stil blijven staan om te gedenken. Veelal Joodse medeburgers.

Gaande gedenken

Op de eerste vrije middag van mei gingen Bert en José met hun oudste dochter naar een klein stadje in hun gemeente. Zeven Stolpersteine in twee straatjes. Keer op keer hebben ze stilgestaan bij een steen en elke keer zijn ze door de knieën gegaan om de naam te kunnen lezen, de leeftijd en de datum van de moord in het vernietigingskamp. Ze staan voor het huis waaruit de slachtoffers zijn vertrokken, gedwongen of verraden. Ze zijn stil.

Voor het volgende huis in dezelfde straat liggen drie stenen. Zij had het zelf direct al gezien. 'Levi was toen net zo oud als jij nu,' zei Bert tegen zijn dochter. Zij kneep haar vader in zijn hand om het leven

erin te houden, om grond onder de voeten te hebben. Een gelukkig en zorgeloos leven bestaat, maar ook dat leven van Levi, tot op de dag van vandaag en niet alleen in Rusland, Oekraïne, Gaza en Israël.

Deze overweldigende ervaring raakte haar, maar ze had er geen woorden voor. Haar moeder zag het aan haar gezicht en sloeg een arm om haar heen. 'Gedenken moet, doet goed en doet pijn,' zei ze tegen zichzelf en met zijn drieën liepen ze de straat uit.

Staande gedenken

Stationsweg. De tweede straat. Voor het eerste huis twee stenen en daar naast een huis met één steen. Twee vrouwen en een man. Alle drie op leeftijd. Bert sloot zijn ogen en toen zag hij ze gaan. Richting het station. Hij met een rieten koffer en zij met de boodschappentas. 'Op die leeftijd je huis uit moeten,' zei Bert hardop tegen niemand. 'Ze moeten erg verdrietig zijn geweest, hier zijn ze al met stomheid geslagen, denk ik,' zei José. Gebogen over de steen stak ze haar hand uit naar Bert en haar dochter: 'Ik kan me goed voorstellen hoe ze hier gelopen hebben. Een paar keer hebben ze achteromgekeken, naar hun huis, of naar mensen die hen uitzwaaiden. Maar het was stil en er was niemand.'

WOONDE
WINKERK
867
ERD 1943
ERBORK
12-2-1943
WITZ

HIER WOONDE
SCHOONTJE
GOSSCHALK
GEB. 1879
GEÏNTERNEERD 30-1-1943
GEDEPORTEERD 23-2-1943
UIT WESTERBORK
VERMOORD 26-2-1943
AUSCHWITZ

Gedenken moet,
doet goed
en doet pijn

Bij het station hebben ze de bus genomen naar huis. 'Zo gedenken is heel anders dan vorig jaar op de Dam in Amsterdam,' zei hun dochter. Haar moeder knikte instemmend. 'Maar met honderden mensen stil zijn, dan hoor je, zie je voor je gesloten ogen, de duizenden die de dood worden ingedreven tot op de dag van vandaag. Dat heeft mij toen diep geraakt.'

Luisterend gedenken

Bert besloot de dag, zoals elk jaar, met het gedicht van Willem Wilmink 'Ben Ali Libi, Goochelaar' (zie pagina 24). Als straatartiest had Ben Ali Libi, pseudoniem van Michel Velleman (1895-1943), vaak een duif of een bloem verstopt in zijn hoge hoed. Zichzelf heeft hij niet kunnen verbergen voor de Nationaal-Socialistische Bende (NSB). Hij las het gedicht hardop. Het ontroerde hem ook nu weer. Zijn stem smoorde bij de laatste regels:

*'Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel.
Hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.'*

Vragend gedenken

De volgende week in deze 'gedenkmaand' zouden ze nog naar de film gaan. *The Zone of Interest*. Ze hadden alle drie de recensies en het interview gelezen met één van de hoofdrolspelers.

Een film over een gewoon gezin, een vader met een hoge rang in het leger, moeder en de kinderen. Ze wonen naast een vernietigingskamp. Ze weten wat er gaande is achter de muur van hun tuin. Ze zien de rook, horen het geschreeuw en ruiken de lucht van de verbrandingsoven. Maar ze negeren het. Ze doen net alsof het er allemaal niet is. En dat is nodig om hun eigen goede en rustige leven erin te houden.

Geschiedenis of hedendaags?

Zo leven, is dit geschiedenis of een hedendaags verhaal? Is dit tegen ons zeggen dat onze welvaart rust op het lijden van andere mensen? Is dit zeggen dat voor ons een ander altijd de schuldige is? Is dit tegen ons zeggen dat waar mensen hardhandig buitengesloten worden, omdat ze anders zijn, anders geloven, anders geaard zijn, arm zijn en honger hebben, geweld onvermijdelijk is?

Bert, José en hun dochter hebben hun gedenkmaand met deze film afgesloten. Ze zijn zichzelf tegengekomen. Ze wisten het van elkaar zonder het uit te spreken. José herhaalde haar woorden van de eerste dag: gedenken moet, doet goed en doet pijn. Het was nog nooit zo diep tot haar doorgedrongen.

Gerard Geurts

Leven in een veranderende wereld

Rie Leverink-Hagendorn 100 jaar



Iemand die 100 jaar wordt en dan zelf vraagt om een intentie uit dankbaarheid, daar word ik nieuwsgierig van. Ik zoek haar op voor een gesprek.

Rie is geboren op 26 december 1923 in Amsterdam-Noord, vlak bij het Noordzeekanaal. Daar wordt een nieuwe wijk gebouwd voor de arbeiders van de scheepswerven en de fabrieken. Zo hoeft er geen dure verbinding over het IJ aangelegd te worden. Haar vader werkt bij de elektriciteitscentrale in Amsterdam-Noord, die in 1922 in gebruik is genomen.

Voor de doop van Rie is een tocht van drie kwartier met paard en wagen nodig. Het is die dag glad en ijzig koud. Zo koud zelfs dat de peetmoeder door die tocht onderkoeld is en zo hard rilt, dat ze de baby niet vast kan houden. Rie is daarom door de huishoudster van de pastoor ten doop gehouden.

Noodkerk

Met de jaren groeit Tuindorp Oostzaan verder uit en komt er een eigen 'noodkerk' in een boerenschuur. Na drie jaar krijgt Rie een broertje. In haar jeugd heeft Rie het gevoel dat ze buiten woont. Er is veel ruimte om te spelen.

Er is thuis geen badkamer. Schoolkinderen gaan met hun schoolklas naar het badhuis, waar een juffrouw er op toeziet dat er goed gewassen wordt. Vader doucht op z'n werk bij de elektriciteitscentrale, moeder wast zich in de keuken.

Rie doet het goed op de lagere school, maar als er over de mulo gesproken wordt, reageert moeder met: 'Met Frans kun je geen potje koken.' Rie vindt het nog steeds jammer. Haar broertje mag wel verder leren. Door hem te overhoren, leert ze toch nog een heleboel bij.

Als haar vader tijdens de Stille Omgang een ongeluk krijgt, stopt Rie met school. Ze haalt in de avonduren veel naaidiploma's. Ze vindt werk in verschillende functies in een atelier en tijdens de oorlogsjaren naait ze veel bij particulieren. Rie is al vrij jong zelfstandig en dat vindt ze nog steeds heel belangrijk.

Oorlogsjaren

Twee verhalen uit de oorlogstijd springen eruit. Bij een van de burens staat op een zaterdagmiddag ineens een Duitse soldaat in de keuken. Niemand verstaat elkaar, maar de soldaat wijst steeds op het kruisbeeld. Uiteindelijk wordt duidelijk dat hij op zondag naar de kerk wil. Die zondag komt de familie, met de Duitse soldaat in hun midden, de kerk in. Schrik, verbazing alom, maar de pastoor geeft aan, dat in deze kerk iedereen welkom is. Zolang de soldaat langs de dijk gelegerd is, gaat hij regelmatig mee.

Op 7 mei zal op de Dam in Amsterdam de bevrijding gevierd worden. Rie en haar broer gaan ernaartoe. Het feest eindigt met een schietpartij door Duitse militairen vanaf het balkon van De Groote Club, op de hoek met de Kalverstraat. Hierbij vallen 32 doden. Als ze het thuis vertellen, mogen ze niet meer naar de stad. Dat is dan hun eerste ervaring met de vrede, de vrijheid.

Naar Hengelo

Al in 1942 gaat Rie corresponderen met Ans in Borne. Ze bezoeken elkaar ook. Een oom van Ans werkt bij de spoorwegen en dat maakt het reizen een stuk goedkoper. In het laatste oorlogsjaar, als de spoorwegen in staking gaan, blijft het bij brieven schrijven.

Ans krijgt verkering met Karel en als Rie in 1946 naar het bevrijdingsfeest in Borne gaat, ontmoet ze daar Karels broer Henny, die als dienstplichtige naar Nederlands-Indië moet.

Henny vraagt of hij Rie mag schrijven en dat mag. Als hij terugkomt krijgen ze verkering. Ze schrijven zich in voor een woning aan de Valeriusstraat in Driene in Hengelo. Tot verbazing van Rie hoeft daar niet geheid te worden. De woningen zijn in 1954 klaar en dan trouwen Henny en Rie.

In het begin kijken ze uit over de velden en kunnen ze de treinen zien rijden. Er komen vier dochters, die later hun eigen weg mogen kiezen. De meisjes weten dat mama gaat koffiezetten als ze rond 10.00 uur de Duitse trein voorbij zien rijden.



^ Uitzicht vanaf Valeriusstraat, 1954



^ Valeriusstraat in aanbouw, 1954.

Volgebouwd

Langzaam wordt Klein Driene volgebouwd. Er komen scholen en vanuit de Valeriusstraat zien ze de Raphaëlkerk bouwen. Het weidse uitzicht verdwijnt. Als er in januari 1960 een dijkdoorbraak is in Amsterdam-Noord en het water daar 1,5 m hoog in de straten en de huizen staat, komen haar ouders een poosje in Klein Driene logeren. Dan blijkt het huis toch niet zo groot te zijn als ze dachten.



^ Watersnood in Amsterdam-Noord, 1960.

Rie woont met plezier in Twente, ze vindt het er mooi en er is veel gefietst. Haar ouders zijn later ook naar Twente verhuisd. In 1986 is Henny overleden en in 2000 sterft haar oudste dochter.

Harder en egoïstischer

Rie vindt dat de mensen in de loop van de jaren anders zijn geworden, harder, egoïstischer. Veel meer eerst ik en dan jij. Ook in de kerk is veel veranderd.

Vroeger was de kerk het middelpunt. Daar hoorde je bij, daar kende je een heleboel mensen. Rie heeft de Actie Kerkbalans gelopen en heeft tot twaalf jaar terug nog gefungeerd als wijkcontactpersoon

bij de Raphaël-Exoduskerk. Als die sluit komt er voor haar ook een einde aan het koffiedrinken na de viering en beseft ze, dat ze niet vanuit haar Raphaëlkerk begraven zal worden. Rie mist de contacten.



^ Raphaëlkerk, omstreeks 1960.

De beleving van het geloof en de kerk zijn anders geworden, zakelijker. Als ze een enkele keer in de Franciscuskerk komt, vindt Rie dat fijn. Op zondag kijkt ze graag naar de eucharistieviering op de televisie. Ze vindt het jammer, dat niet al haar kinderen nog betrokken zijn bij de kerk. Al staat er met Kerstmis wel overal een stalletje.

Als ze de kleinkinderen wel eens een kruisje op hun voorhoofd geeft, komt de vraag 'Oma, waarom kriebel je op mijn hoofd?'

Goed gevoel

Rie kijkt met een goed gevoel terug op haar leven. 'Mijn verstand is nog goed, net als het contact met de kinderen. Wat je achter laat is: hoe je kinderen over je denken, hoe ze zich jou herinneren.' Tot drie jaar terug woont ze zelfstandig in de Valeriusstraat. Als haar gezondheid achteruitgaat, verhuist ze naar Het Hof. Hoewel afhankelijk zijn heel moeilijk is, is ze ook daar tevreden. Vanuit haar kamer ziet ze het verkeer op de Deldenerstraat, maar ook veel groen, vogeltjes komen voer halen voor haar raam. Ze kan nog breien en de verzorgsters zijn blij dat ze met haar nog een praatje kunnen maken.

Rie, bedankt voor het verhaal van jouw geschiedenis in een veranderende tijd.

Han Coonen



Geest in en om de kerken



Beckum

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137

Openingstijden secretariaat

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur
(Diny Annink)

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte hebben aan contact met een van de pastores kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te worden in Onder Ons, moeten op donderdag voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. Parochianen die Onder Ons via de mail wensen te ontvangen kunnen contact opnemen met het secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via www.kerkomroep.nl.



Bentelo

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19

Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is bereikbaar elke eerste maandag van de maand van 11.00 uur tot 12.00 uur. U kunt hier misintenties opgeven. Dat kan ook per e-mail: parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte hebben aan contact met een van de pastores kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open van 09.00-18.00 uur.

Doordeweekse-vieringen |

- 2 mei 09.00 uur WoCo-viering, werkgroep
- 16 mei 09.00 uur WoCo-viering, werkgroep
- 23 mei 09.00 uur WoCo-viering, pastor J. Keuben
- 30 mei 09.00 uur WoCo-viering, pastor A. Zoet
- 6 juni 09.00 uur eucharistieviering, pastoor Jansen

Overleden |

- 19-3-2024 Hans Hobert, 66 jaar
- 31-3-2024 Alfons Buschers, 64 jaar



Delden

H. Blasius

Langestraat 78

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

Openingstijden secretariaat

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur. Op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn G. Ros en M. Workel aanwezig voor vragen over het R.K. kerkhof.

Contact pastor | Parochianen die behoefte hebben aan contact met een van de pastores kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in alle rust een bezoek kunt brengen.

Overleden |

- 18-12-2023 Ronald Stajen, 58 jaar



Goor

H.H. Petrus en Paulus

Hengeveldestraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I: www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.



Hengevelde

H.H. Petrus en Paulus

Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: kerkhengevelde@gmail.com

IBAN: NL35RABO0157107221

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur



Isidorushoeve

H. Isidorus

Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com

IBAN: NL45ABNA0495351202

Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Beheerder Parochieel centrum:

Marian te Wierik

Voor het reserveren van een ruimte contact opnemen met Marian, tel. 06 40 44 32 02 (let op: nieuw nummer) of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, gebedsintenties zijn € 9,-. Voor een jaargedachtenis € 12,-. Misintenties graag een week van tevoren opgeven.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |

De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte hebben aan contact met een van de pastores kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |

- 22-2-2024 Stientje Averdijk-van Leeuwen, 95 jaar
- 15-3-2024 Willy Haverkate-Hummelink, 88 jaar
- 30-3-2024 Marinus Vrieling, 87 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 09.00-11.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het opgeven van misintenties, het melden van overlijden en voor verdere vragen en boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/gebedsintenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster op pagina 20-21.

Zomerfeesten | in het weekend van 22 en 23 juni is er geen viering in verband met Hengevelde 2024.

Overleden |

- 11-3-2024 Jan Kiezenbrink, 79 jaar

Secretariaat | Elke dinsdagmorgen van 09.00-11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het opgeven van mis- en gebedsintenties en overige zaken.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur.

Doopviering | Deze kan weer plaatsvinden in onze eigen kerk. Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat van het pastoraal team. Zie pagina 22.

Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor een mis-gebedsintentie is € 9,00, voor een jaargedachtenis € 12,00.

Mariamaand | Op zondagmorgen 12 mei om 09.30 uur staat de viering in het teken van Maria en Moederdag. Op dinsdagmiddag 14 mei is er een Marialof om 14.30 uur. Op dinsdagmorgen 28 mei wordt om 09.00 het rozenhoedje gebeden. U bent van harte welkom.

Doordeweekse viering | Bij de weekendmededelingen en in Rond Haaksbergen wordt gemeld wanneer er op dinsdagochtend een viering is. Na afloop bent u welkom voor een kopje koffie of thee in de pastorie.

Hemelvaart | Om 09.30 uur is er een feestelijke woord- en communieviering. Het dames- en herenkoor zingt.

Pinksteren | Zondag 19 mei, Eerste Pinksterdag is er om 09.30 uur een feestelijke woord- en communieviering met aandacht voor de H. Isidorus. Het dames- en herenkoor zingt.

Ingezonden berichten

Dauwtrappen in Hengevelde

Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, is er om 09.00 uur een eucharistieviering op het plein in Hengevelde. Voorgangers zijn dan pastor C. Pikkemaat en pastor J. Keuben. Bij regen is de viering in de kerk. Na afloop wordt u een kop koffie aangeboden. Iedereen is van harte welkom.

Gezocht: huishoudelijke hulp

Pastor James Keuben is op zoek naar een huishoudelijke hulp voor vier uur per week.

Voor informatie over salariering en overeenkomst kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat van de Heilige Geestparochie, contact@heilige-geestparochie.nl (maandag de hele dag en vrijdagmiddag gesloten). Voor informatie over werkzaamheden en werktijden kunt u contact opnemen met pastor James Keuben: j.keuben@rktwentezuid.nl.

Schriftelijke reacties kunt u tot **1 juni 2024** richten aan: contact@heiligegeestparochie.nl.

Palmzondag in de Hoeve

Zondagmorgen 24 maart was er een feestelijke gezinsviering. Tijdens deze viering werden de palmtakken en de palmpaasstocken door pastor Zoet gezegend. Ze gaf daarna uitleg over de betekenis van de palmpaasstock en aansluitend mochten de kinderen met hun mooie palmpaasstocken in processie door de kerk lopen.

Een speciaal woord van dank aan de senioren van 't Meuken, die voor de basisschoolkinderen van de onderbouw de palmtakjes op de palmpaasstocken hebben gemaakt. Dank ook aan de basisschool die dit jaar weer medewerking heeft verleend



en bakkerij Van Otten voor de prachtige broodhaan. Natuurlijk ook dankjewel aan de werkgroep gezinsviering en het kinderkoor voor hun enthousiaste inzet. Deze Palmzondagviering is inmiddels een mooie jaarlijkse traditie met een prachtige samenwerking tussen de ouderen en de kinderen.

Foto: Henny Evers



Geloven in de ander. Ieder mens telt mee Pinksteractie van 11 t/m 19 mei 2024

Missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zorgt voor financiële steun. Hierdoor zetten de Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich met overgave in voor anderen.

In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk onder uw aandacht, om samen mogelijk te maken dat

de missiewerkers zich blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.

Overal ter wereld

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. U kunt het werk van de WNM steunen door uw bijdrage in de collecte met Pinksteren of door een donatie op rekening **NL30 RABO 0171 2111 11** van WNM Den Haag.

Vormselvoorbereiding

Op zondag 24 november kunnen kinderen uit onze drie parochies die dan in groep 8 zitten het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen.

In september gaat de voorbereiding op het H. Vormsel van start. Daarover willen we jullie graag meer vertellen. Daarom houden we informatieavonden over het H. Vormsel

voor kinderen van (af) groep 7 en hun ouders:

- op woensdag 12 juni om 19.00 uur in het parochiecentrum van Goor, Hengevelderstraat 24;
- op donderdag 13 juni om 19.00 uur in de Stefanshof in Borne, Grotestraat 207;
- op woensdag 19 juni om 19.00 uur in de Franciscuskerk, Berfloplein 18 in Hengelo.

Graag ontmoeten we jullie op één van deze avonden.

Werkgroep Vormsel H.H. Jacobus en Johannes/De Goede Herder/H. Geest

**Michel ter Grefte,
Hanneke Verdonshot,
pastor James Keuben,
pastoraal werker Annet Zoet**



Bedevaart langs Franse kathedraal en kloosters

Het aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 tot en met 14 september 2024 een zevendaagse rondreis langs kathedraal en kloosters in Noord-Frankrijk. Elke dag vieren de deelnemers de eucharistie, er is ook ruimte voor vrije tijd. Mgr. Woorts en vicaris Cornelissen verzorgen de begeleiding.

Startetappe

De startetappe voert de pelgrims naar Reims, waar de gotische Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal dateert uit de 13de eeuw. Eeuwenlang werden hier de koningen van Frankrijk gekroond. De volgende dag staat Vézelay op het programma: bekend als bedevaartsoord en om zijn abdijkerk, de basiliek Sainte-Marie-Madeleine uit de 11de eeuw (UNESCO-erfgoed). Na de overnachting in Nevers begint dag 3 hier met een bezoek aan het klooster Saint-Gildard. Van 1866-1879 woonde hier Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes was verschenen. Bernadette ligt hier ook opgebaard in een glazen reliekschrijn. Ook gaan we deze dag naar Bourges.

Tours en Chartres

Op dag 4 reist de groep door naar Tours, naar de basiliek van St. Martin. De vroeg-gotische kathedraal Notre-Dame de Chartres, die we een dag later bezoeken, staat op een heuvel met uitzicht over de stad. De kathedraal werd gebouwd tussen 1194 en 1220 en is beroemd vanwege de gebrandschilderde ramen. Met name hun diepblauwe kleur – het ‘Chartres-blauw’ – is beroemd.

Lisieux en Amiens

Op de een na laatste dag van de bedevaart bezoeken we Lisieux: na Lourdes het grootste bedevaartsoord van Frankrijk. Pelgrims reizen erheen vanwege Theresia van Lisieux (1873-1897), kloosterzuster in de Orde van de Ongeschoeide Karmelietessen te Lisieux. Aan de rand van de stad staat een aan Theresia gewijde basiliek, die tussen 1929 en 1937 werd gebouwd. Op de terugweg naar Nederland staat tot slot de kathedraal van Amiens op het programma. Deze kathedraal van Notre-Dame is de grootste gotische kathedraal van Europa.



Prijzen

€ 1.275,00 p.p., € 275,00 eenpersoonskamertoeslag. Inclusief vervoer per touringcar, zes overnachtingen in prettige verblijven op basis van halfpension, lunches op dag 1 t/m 7 met uitzondering van dag 4 in Tours, excursies en entrees volgens het programma, uitgebreide reisbescheiden.

Meer informatie

www.aartsbisdom.nl/frankrijk

of bij de Diocesane Werkgroep Bedevaarten

e-mail: ceremoniaris@aartsbisdom.nl

Direct aanmelden kan via

www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/frankrijk-rondreis/inschrijven?step=1

Vieringen april, mei en juni

Vieringen door de week

Maandag: geen vieringen.

Dinsdag: 19.00 uur Lambertus
18.30 uur Delden
via kerkomroep

Woensdag: 09.00 uur Goor
18.30 uur Delden

Donderdag: 19.00 uur Lambertus
18.30 uur Delden
via kerkomroep

Vrijdag: 09.00 uur Borne
18.30 uur Delden
via kerkomroep



**H. Blasius
Beckum**



**O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand Bentelo**

zat. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

**zaterdag 4 en
zondag 5 mei**

**HEMELVAART
donderdag 9 mei**

**zaterdag 11 en
zondag 12 mei**

**PINKSTEREN
zaterdag 18 en
zondag 19 mei**

**TWEDE PINKSTERDAG
maandag 20 mei**

**zaterdag 25 en
zondag 26 mei**

**zaterdag 1 en
zondag 2 juni**

**zaterdag 8 en
zondag 9 juni**

**zaterdag 15 en
zondag 16 juni**

**zaterdag 22 en
zondag 23 juni**

**zaterdag 29 en
zondag 30 juni**





H. Blasius Delden	H.H. Petrus en Paulus Goor	H.H. Petrus en Paulus Hengevelde	H. Isidorus, St. Isidorushoeve
zat. 19.00 Eucharistieviering Pater R. van der Vegt		zon. 09.30 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep
zon.09.30 Eucharistieviering Pater R. van der Vegt	zat. 19.00 Gebedsviering Werkgroep Dodenherdenking	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep	zon. 09.30 WoCo-viering Pastor J. Keuben
don. 09.30 Eucharistieviering Pater R. van der Vegt		don. 09.00 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat/ pastor J. Keuben Viering op het plein	don. 09.30 WoCo-viering Pastor A. Zoet Opening zomerfeesten
zat. 19.00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen		zat. 19.00 WoCo-viering Pastor J. Keuben	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep Moederdag. Mariaviering
zon. 09.30 Eucharistieviering Pater R. van der Vegt	zon.11.00 Eucharistieviering Pater R. van der Vegt	zat. 19.00 WoCo-viering Pastor A. Zoet	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep H. Isidorus
zat. 19.00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen/pastor J. Keuben		zat. 19.00 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat	zon. 09.30 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat
zon. 11.00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen/pastor A. Zoet Eerste H. Communie	zat. 19.00 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep
zat. 19.00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen			
zat. 19.00 Eucharistieviering Pastor C. Pikkemaat/pastor J.Keuben	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep	zon. 09.30 WoCo-viering Werkgroep
zat. 19.00 Eucharistieviering Pater R. van der Vegt			zat. 19.00 WoCo-viering Pastor J. Keuben
zat. 19.00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen		zat. 19.00 WoCo-viering Pastor J. Keuben	zat. 19.00 WoCo-viering Werkgroep



ACTUELE INFORMATIE

Actuele informatie over de vieringen
in onze kerken vindt u steeds op:

[www.heiligegeestparochie.nl/vieringen.](http://www.heiligegeestparochie.nl/vieringen)



Woordpuzzel 4

Deze uitgave van Geestig verschijnt kort voordat het Songfestival wordt gehouden. De woorden in onderstaande puzzel zijn hierop van toepassing. Heeft u ze alle acht gevonden? Stuur dan uw antwoord **vóór 6 juni** naar:

Redactie Geestig/Puzzel 4, Langestraat 78, 7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet niet om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs.

Uitslag

In de woordzoeker Geestig 3, zaten de volgende zes woorden: askruisje, zegening, paasvuur, eieren, ontbijt, vasten. Uit de vele goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: **mevrouw A. Groot Kormelink uit Haaksbergen**. Van harte gefeliciteerd.

S R O O L Q R L E F P
C O U P G P A A I L K
E T W G U N P N S A T
I A I K Y E A D I A G
D T N E D T P E V W Y
V N N G G N O N O T F
X E A F K U R D R T B
A S A U K P U P U P O
G E R P L W E W E F N
Q R L I E D J E S H V
N P B K F N I O X D I

Info RK Heilige Geestparochie

www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer: 002609411
KvK-nummer: 74845721

Secretariaat pastoraal team

Berfloppelein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12

E: contact@pastoraalteam.nl

Bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 08.30-16.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geestparochie

Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78

E: contact@heiligegeestparochie.nl

Dit nummer is niet voor pastorale zorg of ziekenzalving. Zie hieronder.

Bezoek pastor

Parochianen die behoefte hebben aan een bezoek van een van de pastores kunnen dit doorgeven aan het centraal secretariaat: 074 - 349 22 12.

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet. U vindt hun gegevens in de rechterkolom op deze pagina. We vragen u hierbij rekening te houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving

Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet.

Dopen en Huwelijk

Aanmelden bij secretariaat pastorale team
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon

• Mw. Magrit de Graaf
M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl
T: 06 51 74 13 00

Caritas H. Geestparochie

• caritas@heiligegeestparochie.nl

 [Facebook.com/heiligegeestparochie](https://www.facebook.com/heiligegeestparochie)

 www.twitter.com/heiligegeestpar

Pastorale team

• J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie)
M: 06 - 46 90 72 33 (maandag niet bereikbaar)
E: j.jansen@rktwentezuid.nl
Vrije dag: maandag

• J. Keuben, pastor
M: 06 - 37 08 70 87
E: j.keuben@rktwentezuid.nl
Vrij: maandagavond en zaterdag

• C.J.G. Pikkemaat, pastor
E: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

• Mw. A. Zoet, pastoraal werker
M: 06 - 27 12 46 95
E: annettezoet@gmail.com
Vrije dag: vrijdag

Emeriti

• Pater R. van der Vegt
E: rinusvegt@hotmail.nl
T: 074 - 266 55 81



Een nieuwe kans

Nelson Mandela sprak de woorden: 'Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik dat ik nog altijd gevangen zou zijn als ik niet al mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten.' Wijze woorden, van een wijs en vergevingsgezind man, geweldig. Maar hoe doe je dat, vergeven?

De ander

Vaak hebben we de neiging de schuld op een ander te schuiven en dat kan ineens aanleiding zijn tot een conflict. In zijn enthousiasme wilde iemand mij begroeten, maar zag de bloempot niet staan. Hij liep die omver, met als gevolg wat zand en bloemenrommel in de keuken. 'Wie zet er nou hier een bloempot hier neer?' 'Die wou ik meenemen naar de kamer, maar ik moest nog eerst even wat anders doen. Kijk dan ook beter uit, sufferd!' Ach ja, dit kan zich in huiselijke sfeer afspelen. 'Door mijn schuld', dat zeg je dan niet zo snel. En we kunnen die ander dan wel de schuld geven, maar als je er rustig over nadenkt kom je al snel zover dat je denkt: 'Nou ja, helemaal vrijuit ga ik zelf ook niet.'

Onze Vader

In het Onze Vader staat vergeving centraal. We bidden dan de zin: 'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.' De Bijbel vertelt ons veel over vergeving, vergeving tussen mensen onderling, en tussen mensen en God. We spreken het uit in de schuldbelijdenis. Toch voelt dit wat afstandelijker, soms ook veiliger, dan wanneer we vergeving vragen aan een medemens, die we als meer dichtbij ervaren. Als je vergeeft of vergeven wordt, moet het natuurlijk wel oprecht zijn. Niet omdat het moet, maar om begrip te hebben voor de ander.

Hoe doe je dat, vergeven?

Accepteren

We kennen allemaal het gezegde: 'Vergeven is vergeten.' Maar we hoeven niet te vergeten om toch te kunnen vergeven. We kunnen proberen te accepteren wat er in het verleden gebeurd is, en doorgaan met ons leven.

Kenmerk van de sterke

Een citaat van Mahatma Gandhi: 'De zwakke kan nooit vergeven,



^ *Forgive us our trespasses – vergeef ons onze schulden. Kunstwerk van de vermaarde graffiti-artiest Banksy, wiens identiteit nog altijd onbekend is.*

vergeving is het kenmerk van de sterke.' Toen ik deze woorden voor het eerst las, zetten ze me ertoe aan om over de betekenis eens goed na te denken. Een korte zin met zoveel inhoud. Het zijn wijze woorden van een wijs man, maar het kan o, zo moeilijk zijn. We voelen ons allemaal weleens gekwetst en niet goed behandeld. Dan moet je wel sterk zijn om op respectvolle wijze het gesprek te voeren en geen wrok te koesteren.

Loslaten

Vergeven en begrip tonen betekent ook dat je iemand een nieuwe kans geeft. Hierover zei de Dalai Lama: 'Vergeven is het loslaten van een last die je met je meedraagt.'

Kijken door een donkere bril en sombere gedachten kunnen de wereld donker maken. Hoe mooi is het als die bril af kan, om dan weer te weer zien hoe mooi en liefdevol de wereld ook kan zijn.

Marianne Koebrugge

Tijdgeest



Ben Ali Libi

*Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
dus keek ik er met verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar.*

*Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.*

*Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.*

*Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstoppt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.*

*In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.*

*En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.*

*Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.*

Willem Wilmink

**Joost Prinsen leest
het gedicht**

