

KERKENNIEUWSDELDEN

55e jaargang nr. 3 zaterdag 27 april 2024



Twijfel aan mijn twijfel

In de tijd na Pasen lezen we over de verschijningen. Volgens de verhalen toont de opgestane zich lenig als een eekhoorn, die even verschijnt en gelijk weer verdwijnt. Echt verdwenen is hij nooit. Zijn geheim strijkt nog altijd langs mijn ziel, onverwacht als de Geest, die waait waarheen Hij wil. Je gaat na Pasen als vanzelf over Pinksteren praten.

Dat atheïsten de werkelijkheid versimpelen tot materie en stellige gelovigen God vereenvoudigen tot een leerstuk, lijkt God niet te kunnen schelen.

Soms verschijnt Hij in de materie als het geheim achter alle dingen - probeer maar eens een zonsondergang belachelijk te maken of de sterrenhemel te bespotten, dan stuit je op dat geheim. Soms glanst Hij in een leerstuk - in gedachten die mijn innerlijk openhakken.

Maar meestal stroomt en stuijtert Hij tussen materie en leerstukken door en wordt tot een ervaring, verwondering, schoonheid. Ervaringen waardoor ik ga twijfelen aan mijn twijfel.

Pasen en Pinksteren zijn allebei verschijningsfeesten. Ik vier de verschijningen van het geheim dat we God noemen. Ervaringen die het mij overgeleverde geloof leven inblazen. Ervaringen die een vloertje leggen onder mijn geloof. Niet dat ik 24/7 God loop te ervaren. Het zijn momenten, in stilte, kieren. Het ervaringsvloertje onder mijn geloof is niet zo groot, maar zelfs op een klein vloertje kun je staan.

Ludwig Wittgenstein schreef ooit: 'De eerlijke religieuze denker is als een koorddanser. Hij loopt, naar het schijnt, bijna alleen maar op lucht. Zijn bodem is de smalste die je je kunt voorstellen. En toch kan je er werkelijk op lopen.'

Ds. Dick Juijn

Zonsondergang

HEILIGE BLASIUS



Vieringen

Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl. Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H. Blasius en 'live' of 'luisteren' aanklikken. Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).

Zaterdag 27 april 5e Zondag van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

Woensdag 1 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 5 mei 6e Zondag van Pasen

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

Woensdag 8 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Donderdag 9 mei Hemelvaart 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

Zaterdag 11 mei 7e Zondag van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 15 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 19 mei 1e Pinksterdag

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

Maandag 20 mei 2e Pinksterdag

10.00 uur Oecumenische viering
in de tuin van de Oude Blasiuskerk

Woensdag 22 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 25 mei H.-Drie-Eenheid

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen / Pastor J. Keuben

Woensdag 29 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 2 juni Sacramentsdag 1e H. Communie

11.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Pastoor J. Jansen / Pastor A. Zoet

Woensdag 5 juni

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 8 juni 10e zondag door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 12 juni

Geen viering

Zaterdag 15 juni

11e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor C. Pikkemaat / Pastor J. Keuben

Woensdag 19 juni

Geen viering

Zaterdag 22 juni

12e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

Woensdag 26 juni

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

DRIEKONINGEN-KAPEL



Oecumenisch avondgebed

Elke 1e donderdagavond van de maand zal om 19.00 uur in de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het Oecumenisch avondgebed plaats vinden.

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP



Op dit moment is de gemeenschap Twickel locatie Delden gesloten voor diensten.

De locatie aan de Emmastraat wordt momenteel gebruikt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

locatie Delden, Emmastraat 9,
7491 EH, **Email:** twickel@apgen.nl,
Website: www.apgen.nl/twickel,

**Zondag 28 april**

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

**Zondag 5 mei
Bevrijdingsdag**

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Project diaconie
Tweede collecte: Kerk

Donderdag 9 mei

Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. Dick Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 mei

10.00 uur: ds. N. Pronk
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 mei

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Maandag 20 mei

10.00 uur: Raad van Kerken
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 mei

10.00 uur: ds. K. Sluiter
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 juni

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Project diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 9 juni

10.00 uur Jeugddienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 juni

10.00 uur: ds. Veening
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 juni

10.00 uur: Pastor Tankink
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

SPELREGELS**De Trooster**

Op tafel ligt een boek dat me van begin tot einde heeft geboeid: 'Vertroosting' is geschreven door Dirk de Wachter, psycholoog-psychotherapeut. Dirk de Wachter is levensbedreigend ziek en stelt zich de vraag: als een mens in de misère zit, wat helpt dan, waar vinden we troost. 'Het is de aanwezigheid van de ander, dat is de basis,' zegt Dirk de Wachter. Troost vinden in de kunst, in de muziek, in samenzijn. En hoewel zelf niet religieus, vertelt hij over de troost van rituelen.

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren tellen we de dagen; het zijn er vijftig. In de Bijbelse traditie heeft het getal vijftig een symbolische waarde een vreugdevol karakter. In de oude wereld werd op de vijftigste dag het oogsteest gevierd en ook de gedachtenis aan de wetgeving, op de berg Sinaï.

In het evangelie naar Johannes, belooft Jezus aan zijn volgelingen, de komst van een door God gezonden trooster.

-Toen de dag van de vijftigste vervuld werd, zijn allen bijeen geweest. En het geschiedt eensklaps vanuit de hemel, een ruisen zoals van een geweldig gedreven adem en vult het gehele huis. Er laten zich aan hen zien, tongen als van vuur. Zij worden allen vervuld van heilige geestadem - Een trooster ontvangen; iets of iemand naast of achter je om het leven vol te houden.

Het is een genade om met begrijpelijke woorden te kunnen spreken om te troosten; een genade om een trooster te mogen ontvangen.

Johanna Stronks

HEILIGE BLASIUS



Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest parochie:

J. Jansen,
pastoor (liturgie)
telefoon 06 - 46 90 72 33
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl

Drs. mw. A. Zoet,
pastoraal werker
telefoon 06 - 27 12 46 95
e-mail: annettezoet@gmail.com

Pastor C. Pikkemaat
e-mail: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Pastor J. Keuben
e-mail: j.keuben@rktwentezuid.nl
telefoon 06 - 37 087 087

Pastorale nood:

Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan kunt u bellen met: Pastoor J. Jansen, telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. Jansen is op de maandag vrij) Pastoraal werker mw. A. Zoet, telefoon 06 - 27 12 46 95 (mw. A. Zoet is vrijdag vrij).

Bankrelaties:

Geloofsgemeenschap Delden
NL24 RABO 0313 3020 57
Kerkbalans NL38 RABO 0313 3074 31

Verliezen-verwerken:

Indien u in uw omgeving te maken hebt of hebt gehad met het verlies van een naaste en behoefte voelt om daar met iemand over te praten, kunt u contact opnemen met de werkgroep Verliezen Verwerken, via Ans ter Morsche, telefoon 06 - 16 12 75 39

Administratie:

Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
telefoon 074 - 376 12 01
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team:

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
e-mail: contact@pastoraalteam.nl

Website:

www.heiligegeestparochie.nl/
delden

In de Heer is overleden:

Elise Meijer - 2 maart - 73 jaar - Margrietstraat 2 - e.v. N. Koster

Kind laten dopen?

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie: .
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo.

Telefoon 074 - 349 22 12.

E-mail contact@pastoraalteam.nl

Bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 8.30 -16.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 12.30 uur.

Vorbereidende viering voor Pasen

Op woensdag 20 maart 2024 was in de kerk een Eucharistieviering als voorbereiding op Pasen. Ongeveer 60 parochianen en leden van de KBO hebben hieraan gehoor gegeven. Na deze mooie viering was er een gezellig samenzijn in het Parochiehuus.



Vorbereidende viering voor Pasen

Heilige Bernadette in Nederland

De Heilige Bernadette Soubirous is in Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) is in april vanuit Lourdes naar Nederland gebracht en heeft een rondgang door het land gemaakt. Tussen 1 en 29 april werd de reliek in alle zeven Nederlandse Bisdommen ontvangen.

De rondgang is begonnen op Tweede Paasdag in de Onze-Lieve-Vrouwenbasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Op al de plekken in tal van kerken verspreid door het land werden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

De Heilige Bernadette Soubirous (1844-1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoornden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht.

Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van



De Heilige Bernadette Soubirous

Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard.

Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleine reliekhouders in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Bedevaart 2024 naar Lourdes

Van 27 april t/m 4 mei 2024 gaan ongeveer 1100 katholieken uit Nederland naar Lourdes. Vanuit onze drie parochies gaan ruim 40 parochianen mee. Ook gaan er vanuit onze parochies vrijwilligers mee om in Lourdes te helpen en te ondersteunen.

Mededeling ten aanzien van 4 en 5 mei

Zaterdagavond 4 mei 2024 is er geen Eucharistieviering in verband met de landelijke dodenherdenking/herdenkingsbijeenkomst voor de mensen die in de oorlog 1940-1945 zijn gesneuveld.

In plaats hiervan is er op zondag 5 mei 2024 om 9.30 uur een Eucharistieviering in de H. Blasiuskerk met Pater van der Vegt en het Dames- en Herenkoor. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Tweede Pinksterdag

Er is dit jaar op de Tweede Pinksterdag 20 mei 2024 geen Eucharistieviering in de H. Blasiuskerk in verband met de oecumenische viering op het plein voor de Oude Blasius.

Diaken- en priesterwijding van James Keuben

Op zaterdag 1 juni 2024 wordt James Keuben als diaken gewijd. Op zondag 9 juni om 11.00 uur gaat hij in de St. Lambertus voor het eerst in de samenwerkende parochies voor als diaken, ondersteund door de overige leden van het pastoraal team.

Op zaterdag 9 november 2024 wordt hij tot priester gewijd. Zijn eerste Eucharistieviering binnen de 3 samenwerkende parochies is dan op zondag 17 november 2024 om 9.30 uur in de H. Blasius in Delden.

Locatieraad geloofsgemeenschap Delden

**Predikant:**

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
telefoon 06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl

Coördinator voor vrijwillige kosters

Mw. Wiarda Heerze
telefoon 06 - 53 56 96 49
e-mail: wiardaheerze@hotmail.com

Vertrouwenspersoon

Dhr. Oebele Dijkstra
telefoon 074 - 376 22 02
e-mail: oebele@odijkstra.nl

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
telefoon 074 - 376 23 69
Open dinsdag 10.00 uur - 11.30 uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
telefoon 06 - 14 15 44 15
e-mail: scribapgdelden@gmail.com

Bankrelaties:

Diaconie
NL08 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL48 RABO 0373 7176 87

Beluisteren kerkdiensten:

via internet: ww.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.
Ook te beluisteren: Kerkdiensten van
afgelopen maanden
Begrafenisdiensten.

Website:

www.pgdelden.nl

In memoriam: Jan Elferink

Verknocht aan de Oude Blasius en in zijn leven ook altijd zoekend naar een zekere diepgang. Zo af en toe lukte het hem nog om samen met 1 van de kinderen op zondagmorgen in de kerk te zijn. En zo niet dan waren er altijd lieve mensen van de afdeling die hem hielpen via internet de dienst te volgen. Hoe zwak op het laatst ook, hij bleef geïnteresseerd in veel en bleef zich geestelijk voeden. Op vrijdag 8 maart 2024 is Jan Elferink overleden. Het laatste jaar ontving hij goede zorg in het Sint Elisabeth, daarvoor jarenlang samen met Josephine woonachtig aan de Hondsdraf. Jan mocht de gezegende leeftijd van 94 jaar bereiken.



Jan Elferink

Geboren op 13 juni 1929 groeide Jan op aan het Rassingplein in Delden waar zijn vader een eierhandel exploiteerde. Hij kreeg de kans om te studeren en kreeg van zijn vader daarin een opdracht mee: Jan moest gaan werken bij de belastingdienst. Een beroep voor het leven. Jan trouwde, kreeg 2 kinderen en jarenlang woonde het gezin in Hengelo. Na de scheiding pakte Jan het leven weer op en ontmoette Josephine, die zijn leven binnenkwam met 3 jonge kinderen, die als een vanzelfsprekendheid als zijn eigen kinderen werden. Dat was ook de tijd dat Jan weer terug wilde naar zijn roots, naar Delden, en in 1986 bouwde hij een mooi huis aan de Hondsdraf. De tuin was voor Jan een plek waar hij uren in bezig kon zijn. Daarnaast was beleggen een grote passie, waar hij ook een grote kennis van zaken liet zien.

Jan wist mensen te motiveren, en op die wijze heeft hij ook meegewerkt aan het boekje "Kerkpapier en andere snippers", dat de periode beschrijft van bijna een eeuw Gereformeerd leven in Delden, uitgegeven in het jaar 2000, en De Paaskerk.

Jan heeft een mooi leven gehad, was blij met alle mensen die hij ontmoette, maar de dood van zijn jongste zoon Henk kon hij maar moeilijk een plek geven. Niettemin een dankbaar mens, in het volle besef dat andere mensen het vaak minder goed gaat. Jan werd op precies dezelfde dag geboren als Anne Frank. En we kennen haar verhaal en we kennen ook de afloop van haar verhaal.

Op vrijdag 15 maart hebben we in de Oude Blasius met velen afscheid genomen van Jan Elferink en lazen uit Prediker 3: Overall is een tijd voor. Uit de dankbaarheid voor zijn leven kunnen we veel hoop putten. In dat vertrouwen hebben we Jan begraven op de algemene begraafplaats in Delden.

Ds. Dick Juijn

Bij de diensten

Op **zondag 28 april** staan we aan de hand van Johannes 15, 1-8 stil bij het thema 'Vrucht dragen'. Dat is een heel Bijbels beeld, dat ook aan ons vraagt om vrucht te dragen. Maar dan moeten we wel aangesloten zijn op de goede stengel die ons de levenssappen geeft. Deze zondag staat ook bekend als zondag Cantate. Een dienst met een wat kortere preek en wat meer (samen)zang, met medewerking ook van de zanggroep.

Zondag 5 mei Bevrijdingsdag vervolgen we onze lezing uit Johannes 15, 9-12 en staan stil bij een uitspraak van Jezus: Blijf in mijn liefde. Jezus zegt: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben. En als we denken aan 4 mei, Dodenherdenking, zie je dat mensen dat ook echt hebben geprobeerd, hun leven gaven voor hun overtuiging. Hoe ervaren wij dit?

Dan is het op **donderdag 9 mei Hemelvaartsdag**. We kerken dan samen met Goor en ditmaal in de Hofkerk in Goor om 10.00 uur. Ds. Henk van Dijk uit Enter is hier de voorganger.

Op **zondag 12 mei** is het Moederdag, en tevens de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, die ook wel 'wezenzondag' wordt genoemd. Gelezen wordt Johannes 17, 14-26. Gastpredikant is deze zondag ds. Nico Pronk, emeritus-predikant uit Haaksbergen.

Dan volgt het **Pinksterweekend** en zijn er 2 vieringen.

Op **Pinksterzondag 19 mei** vieren we samen met de Hofkerk van Goor en ditmaal in de Oude Blasius. Samen met pastor Margre Ballast zal ik voorgaan.

Op **Pinkstermaandag 20 mei** vieren we oecumenisch in de kerktuin. Hierover leest u elders in dit blad meer.

Dan zal **zondag 26 mei**, Drievuldigheidszondag, ds. Koos Sluiter voorgaan en wordt gelezen: Johannes 3, 1-16.

Op **zondag 2 juni** wil ik met u nadenken over de vraag: Wat is rijkdom? Dat is best lastig om te bepalen. Het is zo'n beetje als wat Prediker schrijft: 'als je rijk bent dan heb je nooit genoeg! Als je veel hebt wil je altijd meer'. Zijn wij echt van die onverzadigbare mensen? We lezen Handelingen 3, 1-10.

Dan zal op **zondag 9 juni** na het succes van vorig jaar opnieuw een jeugddienst worden gehouden, geheel voorbereid en verzorgd door de jeugdkerk, dus ook zonder predikant. En dat betekent voor de jongelui: alle vrijheid.

Zondag 16 juni is de voorganger ds. Gerco Veening uit Oldenzaal. Oorspronkelijk zou deze zondag ds. Rob Nijhuis uit Markelo-Rijssen voorgaan, echter hij is sinds begin dit jaar voor langere tijd uit de roulatie. Op deze zondag staat Marcus 4, 26-34 op het rooster.

Op **zondag 23 juni** begroeten we wederom Pastor Mia Tankink uit Keijenborg. Op het leesrooster staat het vervolg: Marcus 4, 35-41.

Preeknabespreking

Ook de komende periode is er gelegenheid om na te praten over de preek van de voorgaande zondag. In de regel is dat op maandag, maar bij een uitvaart, die nu eenmaal niet te plannen is, kan de dag gewijzigd worden. Info daarover op de schermen in de kerk tijdens de zondagsviering. Planning is: maandag 29 april en maandag 3 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur in de Voorhof.

Terugblik Pasen

Met een goed gevoel kijken we terug op de diensten in de Goede Week en met Pasen. Vanaf Palmzondag tot en met Eerste Paasdag dagelijks dienst, dat is niet iets wat we allemaal even uit de mouw schudden, daar gaat veel voorbereiding aan vooraf. En soms gaat het dan ook weleens mis zoals op Paasmorgen dat er geen orde van dienst was op de schermen en er een tekort was aan papieren exemplaren. Maar dan merk je ook hoe snel mensen zich aanpassen en het allemaal goed komt. Bijzonder was hoe je als kerkganger bij iedere dienst op een andere manier naar binnen ging (en ook weer naar buiten). Door het stro, het zand, over grind... telkens verwijzend naar gebeurtenissen uit het leven van Jezus, en dan vooral het leven in die laatste week. Dank je wel Mirjam voor je creativiteit en inzet daarin. Dank aan alle musici, want de diensten in die dagen stroomden over



Terugblik Pasen

van (verstillende) muziek en zang. Dank ook aan alle kosters en technici en zoveel mensen meer.

Dat de diensten zijn gewaardeerd bleek wel uit reacties die we mochten ontvangen na afloop of via de mail. Alle diensten werden beter bezocht dan in 2023. Vooral de diensten van Witte Donderdag en Paasmorgen waren grote uitschieters dit jaar.

Het lege graf

De Paasdienst had als thema “het lege graf”. In de 6 jaar dat ik nu in Delden ben, heb ik allerlei verhalen gehoord over de grafkelders onder de kerk. De ene variant was dat de kelder helemaal onder water stond, een andere variant dat er nooit geruimd is en de stoffelijke resten hier nog rusten. En er is een variant dat met de restauratie in de jaren '60 de kelders wel zijn geruimd en het graf dus leeg is. In de week na Pasen is bij een gelegenheid de grafkelder geopend en de kelder was niet leeg. Verre van. Van minstens 13 mensen zijn stoffelijke resten aangetroffen en wel in een vorm die past bij het Pinksterverhaal van Ezechiël: de dorre beenderen. En zo merk je weer hoe de Oude Blasius een kerk is gefundeerd op de inzet van mensen uit vele eeuwen. De resten in de grafkelder, die laten we verder rusten.



Het lege graf

Prekenserie

Deze zomer wil ik een aantal keren uit het boek Handelingen preken. Dit boek komt niet zo heel vaak aan de orde in de kerk, maar ik vind het zelf een heel mooi boek, met al die wetenswaardigheden uit de jonge Kerk, van wat de eerste christenen allemaal meemaakten, wat hen overkwam, wat hen geschonken werd. Ik wil daar op 2 juni mee beginnen en dan alle zondagen dat ik in juli en augustus voorga.

Vanuit de groep die deelneemt aan de preeknabespreking is ook de vraag gekomen een keer uit het Bijbelboek Ester te lezen en te preken. Dat zou dan in september kunnen. Maar alles onder voorbehoud, want plannen maken is mooi, maar er kan heel veel gebeuren waardoor plannen worden doorkruist.

Nieuw ingekomenen

De laatste maanden hebben zich enkele mensen gemeld als nieuw lid of als betrokkene bij onze kerk. Sommigen van hen zien we in de kerk, anderen juist op ander vlak. De één is hier gekomen door verhuizing, weer een ander vanuit een (ander) kerkgenootschap. Het heeft bij enkele gemeenteleden wel het idee doen rijzen om aan het begin van het nieuwe seizoen een moment te houden om deze groep in de kerk te ontvangen voor een informeel gebeuren. We komen daar op terug.

Vakantie

Voor het eerst in zeer lange tijd ga ik dit jaar ook echt weg. Van ‘hogehand’ is bepaald dat om echt los te komen van het gemeentewerk je zeker 2 weken achter elkaar ook weg moet zijn. Voorgaande jaren nam ik vakantie nauwelijks op en werkte gewoon door. Maar dat lukt niet meer. Van 8 tot 29 juni zal ik afwezig zijn en ben blij met de nieuwe overburen die zorg zullen dragen voor de pastorie en ook het openen en sluiten van de kerk.

4 mei

In de preek bij de uitvaart van Jan Elferink klonk een gedicht van Anne Frank. Ze schreef het in het Achterhuis tijdens de oorlogsjaren, maar hoe actueel zijn deze woorden nog steeds. Ik geef ze u graag door:

En toch, als ik naar de hemel kijk...

Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar.

Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof.

Het is me ten enenmale onmogelijk, alles op te bouwen op basis van dood, ellende, verwarring.

*Ik zie, hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt;
ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden;
ik voel het leed van miljoenen mensen mee.
En toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid zal ophouden.*

Met hartelijke groet,
Ds. Dick Juijn

Van de Diaconie

Inzameling voor Doors wide open - 1 juni 2024
Zaterdag 1 juni 2024 van 11.00 – 14.00 uur willen wij weer spullen inzamelen voor Doors wide open te Goor. Dit kan van alles zijn zoals boodschappen -dienen goed houdbaar te zijn- maar ook kleding is van harte welkom. De kleding dient dan wel schoon en heel te zijn. Een week van tevoren zullen we bij de aankondiging van de collecte doorgeven waar het meest behoefte aan is. De spullen kunnen afgeleverd worden bij de kerk. Mocht de kerk die dag niet bereikbaar zijn, om welke reden dan ook, dan verzamelen we in De Voorhof.
Wij hopen op uw bijdrage.

Namens de diaconie,
Mineke Boerman

Ouderenbezoek Protestantse gemeente

Al +/- 50 jaar wordt er door een aantal gemeenteleden ouderen van 80 jaar en ouder bezocht. Een aantal van onze bezoekers is zelf 80+.
Wij willen dan ook het bezoekwerk overdragen aan de ouderlingen en wijkcontactpersonen.



Ouderenbezoek Protestantse gemeente

De 80-jarigen die we nu bezoeken en waar we toch een speciale band mee hebben, blijven we bezoeken tot het einde. Nieuwe 80-jarigen en ouder worden vanaf nu door ouderling of wijkcontactpersoon bezocht. Het ouderenbezoek is in de 70-er jaren van de vorige eeuw opgezet door dokter Bitter en zuster van Zanten (bij velen nog welbekend).

Woensdag 27 maart was onze laatste vergadering in de Voorhof. Alle bezoekers kregen een, door Henk Kelderman gemaakt, glazen engeltje. Ook dominee Juijn was deze morgen aanwezig en bedankte ons allen en in bijzonder mevr. ten Broeke voor 45 jaar bezoekwerk en coördinatie. Zij ontving hiervoor een bos bloemen.

Namens het ouderenbezoek,
Jo ten Broeke



Cursus Theologische Vorming

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie. De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding. Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat. Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten. Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2024-2025, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag. Startdatum: dinsdag 17 september in de Waterstaatskerk in Hengelo. De kosten bedragen € 240,- per seizoen. De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15. Ben je geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze website: <https://twenteeschoolvoortheologie.nl/tvg/>
Voor meer informatie en aanmelding: ds. Carla Borgers, cursusleider, telefoon 06 - 51 07 93 96, carla.borgers@gmail.com
Dick van der Meijden, cursuscoördinator, telefoon 06 - 47 31 18 30, dvdmeijden@hotmail.com.





Dodenherdenking 4 mei

Op zaterdagavond 4 mei herdenken we alle mensen die in de oorlog zijn omgekomen. Niet alleen de mensen van de tweede wereldoorlog, maar ook alle anderen die weggevoerd of gesneuveld zijn. We mogen

ze niet vergeten en we moeten blijven vertellen en blijven herdenken. Oorlog is iets vreselijks. Het heeft te maken met MACHT. Geen enkel land wordt beter van oorlog en geweld. We bidden om VREDE, maar dat komt niet overal over. Toch blijven we geloven in een betere wereld waar mensen vredig en tevreden naast elkaar kunnen wonen. De Raad van Kerken blijft dit organiseren in samenwerking met de Oranjevereniging.



Op 4 mei is er om 18.30 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Oude Blasius. Met muziek van de dwarsfluit zal de bijeenkomst beginnen. Twee leden van de scouting dragen een gedicht voor en ook Gerard Smit zal een gedicht lezen. Ype

de Jong zal iets vertellen over de vrouwen in het verzet in de oorlog. Om 19.15 u lopen we samen naar het Rassingplein, waar een krans zal worden gelegd bij het monument van de oorlog. Daar zal ook de stoet zich opstellen om naar de openbare begraafplaats te wandelen, achter de drumband aan. De stoet vertrekt om 19.30 uur. Enkele militairen en vele scoutingleden zullen in de stoet meelopen, zoals ook vele medeburgers. Een heel indrukwekkend geheel. Om 20.00 uur is de stoet op de begraafplaats en zal er 2 minuten stilte worden gehouden. Iemand van de gemeente en iemand van de Oranjevereniging zal iets



vertellen en ook de beide scouts zullen hun gedicht voordragen. Ook zullen er bloemen bij de oorlogsgraven worden gelegd als dank voor hun inzet in de oorlog. Maar laten we blijven gedenken en herdenken. Opnieuw zijn er oorlogsdreigingen, maar laten we hopen dat het niet tot werkelijkheid zal worden. U bent allen uitgenodigd in de kerk en ook om mee te lopen naar de begraafplaats.

Oecumenisch avondgebed 2 mei

Op donderdagavond 2 mei om 19.00 uur viëren we weer samen het Oecumenisch avondgebed in de Driekoningen kapel van St. Elisabeth aan de Langestraat. U allen bent uitgenodigd hier aan deel te nemen. Ds. Gertjan Lambers Heerspink zal voorgaan in gebed en Herman Rupert zal ons begeleiden op de piano. Samen zullen we weer bidden en zingen en komen we weer even bij ons zelf. Maken we even een pas op de plaats en ontmoeten we elkaar erna bij de koffie. Probeer u even een uurtje vrij te maken. Het is nu 's avonds weer lichter, dus niemand hoeft in het donker naar huis toe. Het zou fijn zijn u op 2 mei te ontmoeten in de kapel. WELKOM.

Oecumenische dienst 2e Pinksterdag

De Raad van Kerken organiseert op 2e Pinksterdag 20 mei om 10.00 uur een mooie oecumenische viering. We viëren het Pinksterfeest weer in de open lucht op het plein voor de Oude Blasiuskerk. De mooie Blasiuskerk, en de bomen misschien ook wel, die al 1000 jaar oud is. De oude kerk met zijn vele verhalen en geschiedenis. Al jarenlang viëren we dit Pinksterfeest samen in Oecumenisch verband. Iedereen is welkom met of zonder religie. Samen viëren, blij zijn en blij worden. We zitten buiten en al jarenlang zijn de weergoden ons goed gezind en blijft het droog. Alles is weer geregeld en voorbereid en dominee Dick Juijn en pastor James Keuben zullen voorgaan in deze bijzondere dienst. James is sinds 1 januari de nieuwe pastor die het pastorale team van de regio is komen versterken. Hij zal aan het einde van het jaar tot priester worden gewijd. Hij is een toegewijde jongen en woont in Borne. Hij gaat voor het eerst mee voor in de Open Luchtdienst. Het RK dames- en heren koor o.l.v. Hans Middelhuis zal ons begeleiden met het zingen. Ook Mirjam maakt weer een mooi bloemstuk en vertelt haar intentie hierbij. Samen met leden van de Raad van Kerken en u allen, maken we er een mooie dienst van. En ook in deze dienst zijn de kinderen van harte welkom. De collecte is na de dienst voor het werk van de Raad van Kerken. We hopen u op 2e Pinksterdag te begroeten en samen te viëren.

Ria Mudde-Jetten, voorzitter Raad van Kerken



Wekelijkse inspiratie – 7 april 2024

Geliefde kinderen (jong en wat ouder),

Wist je dat ik vroeger ook op het kinderkoor zat? Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij zong ik de sterren van de hemel ☺. Het is al best een poosje geleden, dus het meeste van wat ik toen zong, ben ik alweer vergeten. Maar er is één zin die ik me nog heel goed kan herinneren: ‘wij mogen leren dienen’. Ik vond het woord dienen toen al een beetje moeilijk te begrijpen en jullie horen het misschien ook niet meer zo vaak. Soms verdwijnen woorden uit onze taal omdat ze niet meer precies zeggen wat we ermee bedoelen of omdat ze andere betekenissen hebben gekregen. Vaak komen er dan nieuwe woorden voor in de plaats. Maar voor dienen is er volgens mij nog geen nieuw mooi woord bedacht dat precies zegt wat we er wél mee bedoelen. Misschien hebben jullie een idee? Dan is het wel goed om te begrijpen wát we ermee bedoelen. Ik ga proberen het uit te leggen.

Liefdevol zijn: niet altijd makkelijk

In het geloofsverhaal voor kinderen staat: ‘We denken dat je altijd liefdevol kunt zijn of opnieuw kunt worden. Wat er in je leven ook gebeurt. Liefdevol zijn betekent dat je goed zorgt voor anderen en voor alles om je heen. En natuurlijk ook voor jezelf. Dat is niet altijd makkelijk, maar we willen het wel steeds proberen. En als het een keer niet lukt, dan beginnen we gewoon opnieuw.’

Doen wat je belangrijk vindt

Met dienen bedoelen we dat je anderen helpt – of iets voor ze doet – zonder wat terug te verwachten. Je helpt bijvoorbeeld een vriend met zijn huiswerk, je deelt speelgoed met iemand die dat niet heeft, je doet je best iemand te begrijpen ook als je hem of haar niet helemaal begrijpt, of je helpt oudere mensen met boodschappen dragen. Als ik eerlijk ben, krijg ik er vaak wel iets voor terug: namelijk een blij en gelukkig gevoel. Omdat je iets doet wat jij belangrijk vindt, of omdat je ergens in gelooft.

Alles is verbonden

Wij zien dat het leven een groot wonder is, waarbij alles wat leeft, heeft geleefd of nog tot leven komt met elkaar verbonden is. Daarom vertellen we elkaar vaak dat het niet alleen belangrijk is om goed te zorgen voor andere

mensen, maar ook voor alles om je heen. Zoals bomen, planten, dieren, bergen, meren en zeeën. En gelukkig weten we inmiddels dat het ook heel belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen. Bijvoorbeeld door tijd te nemen voor jezelf, niet álles weg te geven, door ‘stop, hou op’ te zeggen of een bepaalde gedachte los te laten.

Alles valt op z’n plek

Oké, we bedoelen met het woord dienen dus: goed zorgen voor jezelf, voor anderen en voor alles om je heen. Zonder er iets voor terug te verwachten, omdat je voelt dat het goed is om te doen.

En wanneer dat waar je in gelooft, klopt met dat wat je wilt doen, dan kan het voelen alsof alles op z’n plek valt. Je wilt dan niets liever dan dat en je laat je er door niets of niemand van weerhouden. Wellicht bedoelden ze dat vroeger wel met mogen dienen. Je doet iets niet omdat het moet, maar omdat je het zelf graag wilt en het misschien zelfs wel een eer vindt.

Leren en trainen

Wat precies goed zorgen is, kan trouwens best ingewikkeld zijn. Niet iedereen denkt hier hetzelfde over of heeft dezelfde talenten en niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Het vraagt dus leren en trainen om vervolgens aan de slag te gaan met dat wat goed zorgen voor jou betekent. De gemeenschap kan daarvoor een belangrijke oefenplek zijn.

Nieuw woord vinden

Ik ben benieuwd of jullie een mooi nieuw woord kunnen vinden. De volwassenen helpen vast mee. En trouwens, wanneer het niet lukt om een nieuw woord te vinden dan is het ook helemaal niet erg om op een nieuwe manier naar een oud woord te kijken.



Marten van der Wal
Eerstverantwoordelijk voorganger

Lutherse diensten

In de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo, elke eerste zondag van de maand van 10:30 – 11:30 uur .

5 mei 2024

ds. F. Wiersma ds. N. Pronk

19 mei 2024 Pinksteren

gezamenlijke diensten met O.K.K., rector Cortvriendt en ds. F. Wiersma

2 juni 2024

ds. J. Uytendogaard

Stamouders van de Israëlieten deel 3 van 3

De vorige keren hebben we het over Abraham en Isaak gehad.

De derde stamvader van de Israëlieten is Jakob. Zijn naam betekent:

“bedrieger”. Deze naam kreeg hij omdat hij zijn vader bedroog en zo de zegen voor de oudste zoon kreeg. Eigenlijk had zijn broer Esau deze zegen moeten krijgen.

Later kreeg Jakob een nieuwe naam: Israël. Dat betekent: “In strijd met God” (Genesis 32:29). Nog later wordt deze naam gebruikt voor het hele volk Israël.

Jakob had twee vrouwen: Lea en Rachel. Het waren zijn nichten, de dochters van zijn oom Laban.

In totaal kreeg Jakob twaalf zonen en een dochter. De zonen en kleinzonen van Jakob zorgen voor een heel groot volk: het volk Israël. Het bestond uit twaalf stammen. In het beloofde land kregen deze stammen allemaal een eigen gebied om te wonen.



Jakobs bedrog

Bron: Alef, nr. 1, februari 2017, plaatje: <https://www.youtube.com/watch?v=tjv8lyUzcRg>
Genesis 29: 21-30

Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers:

13-06-2024	29-06-2024	interval 11 weken	#4-2024
29-08-2024	14-09-2024	interval 10 weken	#5-2024
07-11-2024	23-11-2024	interval 9 weken	#6-2024

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data.

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.

Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag KerkenNieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.

Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging KerkenNieuws.

T.b.v. kerkdiensten in de nieuwe Blasius

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken is er een mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor de katholieke viering kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met nummer 06 - 46 80 20 87. Omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd, is deze mogelijkheid voor de Oude Blasius beëindigd.

Welkom nieuw ingekomene(n)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Raad van Kerken

Rekening NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden
Penningmeester G. Smit
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden,
telefoon 074 - 376 63 66

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

Henk van der Spek,
telefoon 074 - 376 45 21,
email
kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Opmerkingen en vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Marianne Nijman,
telefoon 074 - 376 45 21,
email
kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Uw giften maken dit blad mogelijk.

Rekening NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden

Projectengroep Deldense Kerken



Rekening PDK
NL66 RABO 0179 1586 43